

Bischofsgrün: Panoramaweg.





05-05-2024. Bischofsgrün: Panoramaweg.
Om 10 uur beginnen we aan de eerste gezamenlijke wandeling in Bischofsgrün. Aan de overkant van de straat Fröbershammer lopen we in 13 minuten naar de Weisser Main en steken die even later over.

*LB, RB: Verzamelen voor het hotel Kaiseralm.
LM: Hotel Kaiseralm.
RM, O: Weisser Main.*



Bischofsgrün: Panoramaweg 10,4 km.

Deze wandeling werd ons
aangevonden door het hotel. Het
is een niet al te zware tocht
met toch behoorlijk wat
hoogtemeters.
We lopen met de klok mee
helemaal rond Bischofsgrün.



Grafiek: min., gem., max. Hoogte: 603, 691, 750 m Snelheid: 0,0, 2,2, 5,9 km/u
Totale reeks: Afstand: 10,4 km Hoogte winst/verlies: 476 m, -477 m Tijd: 4 u 40 m 17 s





Deze wandeling voert ons om Bischofsgrün heen. Het eerste deel gaat door bos, dat hoofdzakelijk uit sparren bestaat. Dit pad is tevens een traject van de Jean Paulweg met infoborden met Jean Paul's wijsheden.



Deze pagina: Onderweg naar Maria Alm.

Volgende pagina: Bord 76 van de Jean-Paul-Weg.



Gespensterfurcht

Nicht Menschen, sondern Sitten sind zu fürchten, nicht das fremde Ich, sondern das eigne.

Die reisenden Eheleute denken unterwegs, wie jetzt zu Hause Geister in ihrer Gestalt ihr Leben nachäffen.

Nichts in uns schützt uns gegen Furcht einer geheimen gräulichen Welt – deren Kräfte und Bosheiten gar nicht zu berechnen sind – selbst keine Standhaftigkeit, sondern nur Bewußtsein des moralischen Werts: damit können wir Teufeln trotzen, ja Gott, wenn es kein Widerspruch wäre.

Nur das Ende der Winterabende streckte für den Helden eine verdrüßliche Wespenstachelscheide oder Vampyrenzunge aus. Wir Kinder mußten uns nämlich um 9 Uhr in die Gaststube des zweiten Stocks zu Bett begeben, meine Brüder in ein gemeinschaftliches in der Kammer und ich in eines in der Stube, das ich mit meinem Vater teilte. Bis er nun unten sein zweistündiges Nachtlesen vollendet hatte: lag ich oben mit dem Kopfe unter dem Deckbette im Schweiß der Gespensterfurcht, und sah im Finstern das Wetterleuchten des bewölkten Geisterhimmels und mir war, als würde der Mensch selber eingespinnen von Geisterraupen. So litt ich nächtlich hilflos zwei Stunden lang, bis endlich mein Vater heraufkam und gleich einer Morgensonne Gespenster wie Träume verjagte. Am andern Morgen waren die geisterhaften Ängste rein vergessen wie träumerische; obgleich beide abends wieder erschienen.

Station 76

Schutz und Sicherheit im Zeichen der Burg
NÜRNBERGER
VERSICHERUNGSGRUPPE





Om half elf komen we langs de rodelbaan en de skischans bij het Talstation Ochsenkopf Nord. Dan gaat 't steil bergop.

*LB: Onder de rodelbaan door.
MB: Ochsenkopf Baumhaus. RB, LO: Skischansen.
MO: Bischofsgrün. RO: Xylofoon, foto Lan.*





We gaan over de 750 m hoogte heen en zien een lange mast met een ladder voor mannen met stalen zenuwen. Na een korte afdaling gaat 't weer terug naar 740 m en passeren we de ZW-kant van Bischofsgrün.

L: De hoge mast.
MB: Fontein en waterbak van graniet.
RB: Beekje zonder naam.
MM: Helenepoort uit 1892.
RO: Gedenksteen van de Deutsche Alpenverein.



Om half twaalf komen we bij een alternatieve nederzetting op een plateau van grasland. Daar schuilen we onder een afdak tussen allerlei gereedschap en troep voor een plenzende regenbui.
Net voor we weer opstappen wordt een jonge vrouw met volle boodschappentas door een automobilist afgezet. Ze loopt naar een van de "tiny houses" en glimlacht wat als wij ons verontschuldigen voor het onaangekondigde bezoek.

*LB Aparte totempaal.
RB: Schuilen in een rommelhok.
RM: "Tiny houses".
O: Plateau bij Göhren.*





We dalen af naar een pad, dat parallel aan de B303 loopt. Zo komen we bij een hut aan die Stammtisch 74 genoemd wordt. Een mooie plek voor de lunch (12:30).

- LB: Kruipend zenegroen, *Ajuga reptans*.
- RB: B303 bij Glasermühle, foto Lan.
- LM: Weisser Main.
- MM: Hütte Stammtisch 74, foto Rob.
- LO: Stammtisch Stress!
- RO: Foto Attie.



We steken een toestroompje van de Weisser Main over en klimmen aan de andere kant van de B303 van 610 naar 735 m. Het gaat langs bosranden af en het regent weer eens stevig.

LB, RB: Beekje zonder naam.
M, MO, RO: Bergop.
LO: Lievevrouwebedstro, *Galium odoratum*.

Volgende pagina: Op ca 730 m met zicht op Bischofsgrün.







We lopen aan de noordkant van Bischofsgrün langs en dalen af naar het Ehrenfriedhof, waar in een prachtig parkachtig terrein slachtoffers van WO I en WO II begraven zijn.

LB: Bischofsgrün.
MB: Roodgerande houtzwam, *Fomitopsis pinicola*.
O: Ehrenfriedhof.





We gaan langs graven en monumenten ter nagedachtenis aan al die jonge mannen, die veelal in hun vroege 20-er jaren gesneuveld zijn.
Daarna rest ons slechts 1 km terug naar het hotel.



Deze pagina: Ehrenfriedhof.

Volgende pagina: Zicht op Bischofsgrün.



Hier ruht in Gott
Musketier
KARL STROBEL
aus Dieterskirchen Oberpfalz
der 3. Komn. K. Preuss. Reserve
Infanterie-Regiments Nr. 17
Inhaber des Eisernen Kreuz. II. Kl.
geb. 20. Mai 1894
gest. 11. Dez. 1917

