

# Herrstein - Dickenschied - Dichtelbach - Zell am Mosel.





13-07-'23. Herrstein - Dickenschied - Zell am Mosel.  
Het is vandaag weer zonnig, maar wel een stuk minder  
heet: zo'n 22°C. Om 9:25 stappen we uit Herrstein op.  
Onderweg naar Dickenschied zien we een grote schuur in  
Oberhosenbach (9:31). Sulzbach, vertelt een bord, is de  
Heimat der Orgenbau.

*LM: Breienthal.  
RM, LO: Oberhosenbach.  
MO, RO: Sulzbach.*





We rijden door het oude centrum van Rhaunen (9:42).



We gaan naar de LIDL aan de rand van deze stad (9:45 - 10:10). We nemen er een dracena-plantje mee voor Annelies.



LB: Otto-Conrad-Straße, Rhaunen.  
RB, M: Velden bij Rhaunen.  
MO: Hauptstraße, Rhaunen.

Woppenroth (10:31) en Rohrbach (10:33) zien we voorbijgaan.



*LO: Woppenroth.  
RO: Rohrbach.*





Om 10:40 in Dickerschied komen we aan bij onze vrienden John en Annelies.  
We praten bij over alle perikelen van het laatste jaar en uiteraard over de oude tijd in Trechtingshausen, Lahnstein èn over een gezamenlijk uitstap die we tijdens onze Moselhöhenwegtijd eens gemaakt hebben naar Trier. Wij konden ons dat niet meer herinneren, Annelies wel.

*LB: Hauptstraße, Rohrbach.  
RB: Dickenschied.  
LM: Kirchberger Straße, Dickenschied.*



We rijden vervolgens achter hen aan naar een Waldgaststätte in Dichtelbach, waar we met zijn vieren gaan lunchen.

*RM: Wasserturm, Kirchberg.*





Zoals altijd is het een gezellige happening.

*LB, RB: Rheinböllenerstraße, Dichtelbach.  
RB: Kaart van het Ingelheimer Stadtwald.  
LO, MO: We kennen elkaar al 52 jaar!*







Om 15 uur nemen we alvast weer afscheid en stappen op. Via Rheinböllen (15:04) tot aan Kirchberg rijden we nog achter hen aan, zwaaien we een keer en probeert Tineke de claxon (die het niet doet!). Via Kappel (15:34) rijden we naar een camperplaats aan de overkant van de rivier in Zell am Mosel (16:10).

*LB: Rheinböllen.  
RB, LM: Kappel.  
MM, RO, LO: B421 naar Zell.  
MO: Die Zeller Schwarzer Katz.*



Wat later maken we nog een wandelingetje naar en door het centrum van Zell (16:50 - 17:50).

We lopen langs de Mosel door de wijk Kaimt tot aan de voetgangersbrug naar het centrum van Zell.

RB: Kijk vanaf de camperplaats op de B421-brug, Zell

LM, LO: Zell gezien vanaf Kaimt.

RM: Boot en tractor lijken Portugees.

RO: Mosel-Hamm Ufer, Kaimt.





Een kleine wandeling door Zell om vandaag toch nog iets gedaan te hebben. Intussen proberen we nog iets uit de tijd van de Moselhöheweg te herinneren. (Geen wonder, we zijn toen in Zell geweest. Maar dat was heel erg kort in de Balduinstraße en zijn toen bij aankomst na 1 uur al weer weer met de bus naar Trarbach terug gegaan.)

Ik heb vandaag mijn sandalen aangehouden. Dat is met warm weer wel lekker. Maar zeker in het begin verkramp mijn been nogal. Pas op het eind kan ik weer een beetje gewoon lopen.



Die voetgangersbrug steken we over.

*B: Mosel tussen Zell en Kaimt.  
LO: Kaimt.  
RO: De geschiedenis van Zell.*





Via een ouderwets gezellige winkel-barretjesstraat lopen we weer terug. Via de B421-brug kunnen we weer terug naar de camperplaats.



LB, RB: Balduinstraße, Zell.  
 MO: Dergelijke ballen boven het Moseltal.  
 RO: De plattegrond van Zell.