

Van Waalre naar Cappy.





Stop bij een Carestel in bij Brussel.





Bapaume.





Een van de vele oorlogskerkhoven in de buurt van de Somme.



Woensdag 4-7-2007. Waalre - Cappy.

Met de goedbedoelde hulp van de MIO rijden we 's morgen op weg naar Frankrijk eerst over de Molenstraat en dan binnendoor over Walik naar Eersel! Dit is te zot natuurlijk. Dus toch maar een instelling ingegeven van snelwegen, zonder péage en met veerboten. Je weet maar nooit. En de snelste route i.p.v. de kortste.

Zo gaat het over de snelweg naar Antwerpen, Brussel naar Bergen (Mons). Het weer is als al diverse weken slecht. Het regent geregeld. We zijn dus heel blij met onze Zippy, we zitten droog!

Via Valenciennes naar Cambrai, Bapaume. We komen over de slagvelden van de 1e en 2e W.O. met zijn erevelden en monumenten.

Na Bapaume komen de smallere wegen over Fiers, Maricourt en Suzanne (twee kastelen, een aardige kerk, maar vooral vele waterpartijen.)

Dan vinden we de Camping Municipal van Cappy net aan de noordzijde van de Somme.

Nergens een beheerder te vinden. Een blaadje aan de muur vertelt dat hij pas vanaf 17 uur weer aanwezig is. Gasten kunnen intussen een plekje zoeken.

Dat doen we met de hulp van twee kleuters. Het jongetje (5 jaar?) laat zelfs zien dat in sommige elektriciteitskastjes geen stoppen zitten!

Wij kiezen een plekje aan het water en Tineke rijdt zich muurvast in de zeer glibberige blubber. Mee staat er een Engels echtpaar bij, dat weet te vertellen dat je altijd met de voorwielen op stevige ondergrond moet blijven! Uiteindelijk besluiten we maar te gaan wandelen. De beheerder moet straks maar een oplossing aandragen.

We fietsen naar Cappy aan de andere kant van een kanaaltje. Moeten even voor een ophaalbrug wachten.

We zetten de fietsen bij de kerk en gaan bij een barretje "Chez Paulette". Een pils en een Wittekerke verdrijven mijn dorst. Tineke houdt het bij een appelsap.

Een leuk barretje met rap buurtende mensen, die ons er bij willen betrekken. Dan wordt het hoog tijd voor wandeling no 112 uit de dikke gids "500 wandelingen in Frankrijk."

Klik op de foto rechts voor het verslag van de wandeling.



Weer vlot getrokken.



Water bij de camping in Cappy.

Na de wandeling stappen we direct op de fiets om naar de camping terug te gaan. We proberen nog eens uit de modder te komen. Tevergeefs. Dan komt iemand met een redelijk stevige wagen en een sleeptouw. Hij slijt een aardig stuk van zijn koppelingsplaten, maar trekt ons er wel uit. Om vijf uur schrijven we ons bij de receptie in.

's Avonds fietsen we opnieuw naar Cappy om te eten bij de pizzeria die we daar zagen. Maar die blijkt door de weeks niets te serveren. We worden naar Frisé 6 km verder verwezen. Dus weer op de fiets en trappen. Een heel aardig golvend weggetje leidt ons langs watertjes naar Frisé. Daar vinden we een café-restaurant, dat inderdaad iets voor ons kan betekenen. (Wanneer we even op de stoep twijfelen, moedigt een passant ons aan, het eten is hier prima.) Na het eten rijden we over Suzanne terug. Het ene kasteel blijkt vrij nieuw te zijn. Gelukkig is deze weg wat vlakker dan de heenweg. Zoals gebruikelijk op vakanties liggen we 's avonds vroeg op een oor.



Eclusier-Vaux.



De sluis bij Frisé.



Frisé.



Suzanne.



De kerk in Suzanne.