



Van Pornichet naar Ste. Reine-de-Bretagne.



### Woensdag 11-7-2007. Pornichet - St. Reine de Bretagne.

De dag start een beetje laat. We tanken nieuw water na het ontbijt en vertrekken met een rondje over de kleine camping.

Zippy wordt na het vuilwater lozen boven een put aan de straat, net buiten de poort neergezet. Wijzelf lopen voor de wandeling (de helft van 171 uit de 500) de Av des Lorettes uit.

*Klik op de foto links onder voor het verslag van de wandeling.*

Na het rondje om Pornichet eten en drinken we wat en rijden dan naar de Camping de Deffay 3 km buiten Ste. Reine de Bretagne. (Om kwart voor twee weg uit Pornichet.)

Onderweg is er niet zo heel veel bijzonders te zien. Misschien enkele huizen zoals bij St. Molf gisteren met ronde deuropeningen en vensters en een strooien dak. (Geen foto's.)





Tamme kastanje, *Castanea sativa*.



Zachte acanthus, *Acanthus mollis*.



Visarend?



Kattestaart, Lythrum salicaria.

Goed drie uur zijn we dan op het landgoed du Deffay. •41.50 voor twee nachten. Alles is hier zeer ruim opgezet. Tenissen, waterfietsen en vissen kan men voor niets. Alles ziet er goed uit. Op een veld tegenover ons bij de vijver staan enkele enorme paddestoelen.

Tineke gooit de was in de wasmachine, ik schrijf wat, span de draad en haal de was op.

's Avonds eten we macaroni met courgette en tomatensaus. We maken nog een rondje over de camping. "Hé, wat is dat daar?" Ik maak nog wel snel een foto, maar helaas geen beste. Een visarend of zeearend?

De dag wordt weer afgesloten met een rondje triviant.



Argusvlinder, *Lasiommata megera*.

