

# Van St. Vincent-s-Jard naar la Brée-les-Bains.





De eerste zonnebloemvelden.



L'Aiguillon-s-Mer.



St. Michel-en-l'Herm.



St. Michel-en-l'Herm.





**Zaterdag 14-7-2007.**

**St. Vincent-s-Jard – la Brée-les-Bains.**

De boel weer opgepakt en om 9.45 weg. Net buiten het dorp is een grote markt aan de gang met veel bezoekers. Overal staan hun auto's.

We gaan langs de kust over la Tranche/s/Mer, l' Aiguillon en dan landinwaarts naar St. Michel-en-l'Herm. 10.40.

De dorpen bestaan hier steevast uit kleine beige huisjes. De kerk van Triaize met een toren als een omgedraaide ijshoorn is een exotisch accent in deze armoedig aandoende streek. Een opnieuw zeer waterrijke streek met veel kronkelende kanaaltjes.

Via Champagné/les/Marais en Puyravault rijden we om het Marais Fou heen naar Bourg-Chapon. Ik dacht er een kasteel te kunnen vinden, maar we komen in een bijzonder naargeestig dorp. Mensen kijken nijdig om: "Wat zoeken die hier?" We laten Port-du-Pave zitten omdat we bang zijn Zippy in steeds smaller en slechter wordende straatjes vast te rijden. De weg van Charron naar Esnandes is gesloten voor verkeer, zodat de D10A weer opgezocht moet worden.



Triaize.





Rue St. Jean du Perot en Rue de la Monnaie, La Rochelle.

11.45 rijden we La Rochelle in. We proberen tevergeefs in de buurt van de Plage een parkeerplaats te vinden. 3x gaat het door een park en bloemenstraatje bij de Rue Franck Delmas. Allerlei Quartorze Juillet activiteiten zien we onderweg door het mooie centrum. Met veel gevoel voor magie loodst de MIO ons dwars de historische binnenstad met zijn smalle en zeer drukke straten. Typisch zijn de gallerijen à la Bern.

We moeten maar een keer terug komen, wanneer het niet zo druk is.



Rue Franck Delmas, la Rochelle.





Cathedrale St. Louis.



Vieille Ville.



L'Hotel de Ville, la Rochelle.





Châtelailon-Plage wordt het altenatief voor de lunch. We kunnen Zippy vlak bij zee neer zetten. 12.30.

Het is eb en het strand dus zeer breed. Veel bijzonder is er echter niet te zien. Een badplaats zoals er veel zijn in Europa.

Om een uur gaan we weer door.







Bruggen over de Charente bij Rochefort.

Om half twee steken we onder Rochefort de Charente over. Links zien we weer de "Ancient Pont Transpordeur la Renaissance". Die kennen we nog van de terugreis uit Portugal (2001), toen we in Fouras geweest zijn.





Viaduct d'Oleron.



Coureau d'Oleron.



Fort Louvois bij de Pointe du Chapus. Voor de lange aanlegsteiger.

De D123 doet zijn naam eer aan, zodat om twee uur de brug naar Ile d'Oleron overgestoken wordt. Rechts ligt het Fort Louvois. Het pad van Pointe du Chapus erheen ligt nu nog onder water. Ook rechts liggen de twee zeer lange aanlegsteigers. Die werden vroeger gebruikt door de veerboten, die de Coureau d'Oleron over moesten steken.

We gaan over de drukke centrale weg naar La Bree-les-Bains en krijgen zo al een idee van het eiland. Misschien goed om te fietsen? Maar dan niet op deze loeidrukke weg.

Na wat zoeken in La Brée vinden we de camping. Een marktkraam breekt net op, anders hadden we naar een alternatieve route moeten zoeken. De Municipal hier ligt vlak tegen zee aan. De plaatsen zijn op een vrijwel geheel open veld met vrij grote kavels. We zetten de luifel uit en zitten al gauw achter een lekker glas pastis te lezen.





La Brée-les Bains.







Strandvlo, *Talitrus saltator*.



Strandvlo, *Talitrus saltator*.



Groot kaasjeskruid, *Malva sylvestris*.

Later gaan we op het strand kijken naar het volk, de lange kuststrook, het ford Boyard, de brug van het vasteland naar Ile de Ré. Ik zie kleine garnaalachtige beestjes in het grove strandzand.

's Avonds maakt Tineke een augergineschotel. Nog later na invallen van de duisternis zitten we nog een tijd op het strand. We wachten met veel volk op het vuurwerk dat om 11 uur wordt afgestoken. Het begin wordt gemaakt met bengals vuur en kleine pijlen, later komen de grote pijlen aan de beurt. Ook aan de overkant van het water laten mensen zich van de vurige kant zien.

Als de happening over is, rijdt en loopt iedereen ineens op huis aan. Hetgeen resulteert in een fiks verkeersinfarct. Gelukkig wordt die heel aimable en langzaam opgelost.













