

# Wandeling 257: De vuurtoren van Chassiron.





De haven van St. Denis-d'Oleron.



De haven van St. Denis-d'Oleron.

**Zondag 15-7-2007. La Bree-les-Bains.**

Om acht uur eruit. Vannacht regende het weer, de lucht is weer grauw. De mooie en slechte dagen blijven elkaar aflossen. Ik draai vanwege de stevige wind de luifel dicht. Na het ontbijt gaan we naar de markt (Tineke een fles amandel cognac likeur a E9.) Verder de normale markt zaken als fruit (wat) groenten en dameskleding. Opvallend in het aantal drankkramen; wijn, likeur, sterke drank in vele hoeveelheden en soorten.



Plage de Soubrejon, St Denis.



Le Peré d'Antiochat (natuurlijk pad) naar Roche d'Antioche..



“Pêche à pied” wordt vroeg geleerd.





We doen wat boodschappen in de kleine supermarkt in het dorp 100 m verderop. (Ik o.a. 2 flesjes bier van Oleron.)

Na het middagboterham is het weer opnieuw compleet helder geworden en doen we wandeling 257 (uit de 500): De vuurtoren van Chassiron. Daarvoor gaan we met de fiets naar de jachthaven van St-Denis-d'Oleron. Vanaf de haven van St. Denis lopen wij eerst een flink stuk over het strand. (De voorgestelde wandeling gaat ietsjes anders.)

Links vooruit zien we de vuurtoren in zee: Antioche. Die plek is door de eeuwen heen een zeer gevaarlijke plek voor de scheepvaart gebleken. De rotsen liggen er net onder de wateroppervlak.

Het is nu eb, zodat grote vlakten voor de kust te voorschijn zijn gekomen. Verderop zien we van de hoger gelegen kust de vissluizen. Dat zijn lange muren in zee, die allerlei dieren bij eb beletten met het water mee de zee weer op te gaan.

Daarom scharrelt daar een menigte meeuwen en strandlopers hun kostje bijeen. Gelukkig hebben we de verrekijker nu wel meegenomen: kok- en zilvermeeuwen, spreeuwen en diverse strandlopers.



De vissluizen en Phare Antioche.



Honderden meeuwen in de vissluizen.



Kokmeeuw, *Larus ridibundus*. Zilvermeeuw, *Larus argentatus*, Steenloper, *Arenaria interpres*.



Zilvermeeuwen.



Phare de Chassiron.



Huisje in Chassiron.



Phare de Chassiron.



Zicht ZO-waarts over het eiland heen.

Via het gehucht Chassiron door naar de vuurtoren met die naam. We klimmen de 224 treden op. Het zicht is prachtig. Helaas is de vertenevel nu te sterk om iets aan het vasteland te herkennen.

Ik maak toch foto's in de 4 windrichtingen, want dichterbij is er genoeg te zien. Om de vuurtoren ligt bijvoorbeeld een mooie tuin met tableau's over de geschiedenis van de vuurtoren en wat technische speeltjes.



Huisje in het westen van de vuurtoren.



Binnen komende golven op de noordkust.



Tuin aan de voet van de Phare de Chassiron.



Voor we aan de westkust terug lopen, drinken we nog wat op een terras voor de phare. Tegenover probeert een jong vrij dik meisje ijs te verkopen. Maar dat lukt haar ondanks de nu hete zon maar matig. Ze blijft er wel bij glimlachen.

Overal vliegen er zwaluwen rond. Uiteraard kan ik het niet laten daarvan foto's te maken. Niet schieten is nooit raak. Nu lukt het één keer wel. De aanhouder wint, nietwaar?

Verder zien we geregeld kwikstaarten, die ook hier steeds een stukje voor je uit het pad af vliegen. Om je dan weer op te wachten.



Boerenzwaluw, *Hirundo rustica*.



Witte kwikstaart, *Motacilla alba*.



Westkust net onder de vuurtoren.



Westkust net onder de vuurtoren.

De westkust bestaat uit loodrechte hellingen van geel los gesteente. Hoge golven laten die kiezels trommelen, hetgeen uiteraard met veel lawaai gepaard gaat. Geen kust dus om te zwemmen. Her en der maak ik foto's van planten.

Dan steken we de Chemin de la Côte over terug naar St-Denis-d'Oleron. In de struiken naast dat pad wemelt het van de vlinders. Tineke ziet een klein felgroen kikkertje, dat de grasberm inspringt. Weg? Nee hoor! Ik kan hem op mijn gemak van dichtbij fotograferen, zo lang ik wil.

Net binnen St-Denis fotografeer ik nog een hagedis met halve staart. Mensen kweken hier veel stokrozen. Onderweg aan het plein van René Fel zien we het poppenkasttheater, dat overal luid aangekondigd wordt. Bij de fietsenmaker daar koop ik een tube solution voor het geval dat we een lekke band oplopen.

Aan de haven eten (en drinken) we wat bij le Bistro du Port. Ik mosselen in Roquefortsaus met frites, Tineke een ragout Seiche.

Mediterrane strobloem, *Helichrysum stoechas*.



Wijngaarden ten westen van St. Denis.



Slangenkruid, *Echium vulgare*.



Valse luzernevlinder, *Colias alfacariensis*.



Oranje zandoogje, *Pyronia tithonus*.



Boomkikker, *Hyla arborea*.





Boomkikker, *Hyla arborea*



Levendbarende hagedis, *Lacerta vivipara*

Op het plein aan de haven treedt een zevental jonge mensen op, met een verhaal voor de jeugd, vol acrobatiek, show en jongleren. Tineke vertelt intussen over "het Verdriet van België" van hugo Claus. Terwijl we terug rijden naar de camping begint de lucht te betrekken, de wind steekt op. Het wordt kouder. 's Avonds brengen we de tijd door met lezen. Buiten steekt een langdurige onweersbui op. Het het regent hard. Weerlicht en donder weerklinken tot de kleine uurtjes weer langer worden.

