



Van Ile d'Oleron naar Gradignan (Bordeaux).



Dinsdag 17-7-2007. La Bree-les-Bains - Gradigna.

Om 9 uur rijden van de camping weg met goed weer. Even lijkt het te bewolken maar we rijden daar onderdoor. Het lijkt er al dagen op dat we net voor of over de scheidingslijn van slecht naar goed weer zitten. Nu lijken we het slechte weer achter de rug te laten.

Direct na de brug (9.45) rechtsaf langs de kust naar Phare de la Coubre. Een prachtige weg door de bossen over de ene na de andere heuvel. We zien er veel racefietsers. Ze hebben een stevig parcours aan deze fiks golvende weg.



Brug tussen Marennes en Ronce-les Bains.



Fôret de la Coubre.



Dennen en duinen.

Een stukje voor de vuurtoren zetten we Zippy op een parkeerplaats en lopen een pad op naar een hoog duin. Daar hebben we zicht op de vuurtoren links en een strand en zee vol surfers. De branding is hier dan ook redelijk hoog.





Côte Sauvage.



Côte Sauvage.



Strobloem *Helichrysum arenarium*.





Phare de la Coubre.

Dan rijden we naar die Phare de la Coubre, maken een foto en weer weg. Hier is geen plek om een camper te kunnen parkeren. Dan maar niet dus.





Vissershutten op poten.



Plage du Conche.



St. Palais-s-Mer.





Royan.



Iets verder bij de Zoo van la Palmyre is het binnen en buiten de poort gigantisch druk. Opnieuw langs de kust langs nu naar St. Palais -s-Mer. De MIO voert ons door St-Palais en Royan, beiden met lange en brede stranden. Aan de overkant zien we Pointe de Grave over de uitloop van de Gironde heen. Voor Meschers slaan we af en rijden via de D730 naar Cozés. We stoppen voor de lunch om 11.45 in de buurt daar. Dan richting Mirambeau.





Luzereau.



St. Ciers.

Onderweg fotografeer ik een molen met wieken net voor Luzereau. Dan komt een prachtige weg door grote zonnebloemvelden en grote wijn gaarden in heuvelachtig landschap. Net de streek onder Sienna in Italie.

De kerk in St. Ciers (12.55).

Na St. Ciers-s-Gironde komen we opnieuw door moerassen. We zien legio witte en blauwe reigers en een aantal grote roofvogels (donkerbruin met vrij lange waaiervormige staart (Zwarte wouwen).



Blaye.



Het veer van Blaye naar Lamarque.



Echte heemst, *Althaea officinalis*.



Blaye.



Blaye.



St. Seurin-de-B.



ESSO-tanks op de samenvloeiing van Garonne en Dordogne.



ESSO-tanks op de samenvloeiing van Garonne en Dordogne.

We gaan er nog eens uit bij de citadel en veer (naar Lamarque) van Blaye. Even de benen nog eens strekken. 13.20. Weer een citadel van Vauban. Die heeft er heel wat laten bouwen her en der!

We volgen nu de Gironde. Net na Marmisson zien we een vosje aan de kant van de weg. Geen foto omdat de batterijen op dat moment op waren.

Bij Bayon-s-Gironne zien we de samenkomst van de Dordogne en de Garonne. In Duitsland zou op die samenkomst een Koblenz liggen en monumenten staan, hier staan grote olietanks van ESSO!

Een mooie kerk in St.Seurin-de-B. en bij Bourg een prachtig uitzichtspunt Panorama du Bec d'Ambès. 14.00.





Brug over de Dordogne.



Bruggen over de Dordogne.



Pont d'Aquitaine

Om 14.38 steken we de Dordogne over bij St. Andre-de-Cubzac en 10 minuten later de Garonne (Pont d'Aquitaine). De MIO heeft de leiding overgenomen en doet door ons via noord en west Bordeaux naar Gradignan in het zuiden te leiden. dat lijkt niet de kortste weg.

Bij binnenkomst van Gradignan doen we boodschappen bij een LIDL, die verder alleen Aziatische klanten heeft.

Na eerst een soort abdij gepasserd te zijn aan de zeer lange Gen. de Gaulle straat komen we om 15.45 bij camping Beausoleil aan dezelfde straat aan.



Prieuré du Cayac, Gradignan.



Zanglijster, *Turdus philomelos*.



Zanglijster, *Turdus philomelos*.



Huisemus, *Passer domesticus*.

We staan overigens naast een stel met een rode oldtimer met een lijkenwagenaanhanger en een tent. Ze komen uit Veldhoven! Gisteren moesten ze van de weg af omdat er door regen slechts 2 m zicht was! Hadden wij het wezenlijk beter.

Tineke maakt een salade met mango, pasta en noten. Ik drink de eerste van de 2 Oleron biertjes op. Smaakt goed.

's Avonds lezen we wat over Bordeaux. We zijn benieuwd.

We krijgen het 1 na laatste plaatsje op deze minicamping. Of eigenlijk een halve plaats. De receptioniste geeft direct bij het registreren informatie over hoe met bus en tram Bordeaux's centrum in te gaan. Met tijdstabellen en kaarten erbij.



Op camping Beausoleil, Gradignan.

