

Langs de kust in Biarritz.







Dan lopen we de weg naar zee af. (Ca 19.00) Links boven alles uit is een hoge rots met twee grote gebouwen erop. Hotels?

We lopen boven langs het strand in de richting van Roche de la Vierge, een conglomeraat van schiereiland met kleine in de branding liggende eilandjes.

*Nummers voor de fototeksten geven de plek op de kaart links aan, waar die foto's zijn gemaakt.*



1. Château d'Ibarritz (rechts).





2. Zuidzijde van Plage de la Milady met Spaanse bergen op de achtergrond.



3. Plage de la Milady.



4. Typisch Baskisch huis, Biarritz.





5. Plage de la Côte des Basques.



6. "100 Marches" is een geliefde samenscholingsplek.



7. In de Rue Perspective de la Côte des Basques.



8. Boulevard du Prince de Galles.





8. Surfen bij de Plage de la Côte des Basques.



Een aparte plek in dit geheel wordt de plek van "100 marches" genoemd. 100 treden die je daar naar de zee leiden. Onder de schaduw van bomen jeu-de-bouled men er, of zit wat te keuvelen, of zit men op het terras bij de kiosk daar.

In zee wordt er druk gesurft. Althans pogingen daartoe ondernomen, want de meeste toch wel fikse golven, worden te min geacht of niet goed getimed.

We lopen langs enkele aardige huizen en een straat in met een schitterend zicht op de Roche de la Vierge en omgeving. Een eilandje dat met een bruggetje met het vaste land is verbonden en waar de golven zich tot schuim opkloppen. Daar moet het dus heen. Dat betekent dalen, klimmen en opnieuw dalen.

De H. Maagd houdt de wacht boven een aantal kleine eilandjes aan de noordzijde van de rots. 20.05 komen we er aan en merken dat golven bekijken nooit verveeld.







9. Rocher de la Vierge en de Esplanade des Anciens Combattants.



10. Ilot Couloum en de Phare de Biarritz..



11. Rotsen in zee voor de Rocher de la Vierge.



Ilot Couloum en de Phare de Biarritz..



Rotsen in zee voor de Rocher de la Vierge.







Tineke's verjaardag.

Net na half negen zoeken we het restaurant op dat tegen de Esplanade des Anciens aan ligt. Een met een groot terras met uitzicht op zee.

We krijgen er een maal voorgezet dat een echt verjaardagsmaal genoemd kan worden. We starten met een kir cassis en een port en een "fruit de mer salade". Dan heeft Tineke tonijn met rijst en ik een carpaggio van tonijn met frites. Heerlijk. Na nemen we resp. een carpaggio van ananas met ijs en ik een assortiment van diverse soorten fruit met een lekkere saus. 21.40.

Zo wordt het 22.00 uur en zien we de zon ondergaan. We kuieren terug naar de camping. Al bij elkaar een heerlijke dag, daar zijn we het over eens.

*Klik [hier](#) om naar het verslag terug te gaan.*



12. Restaurant Arena Café, Plage du Port Vieux.





Uitspanningen boven de Plage du Port Vieux.





5. Plage de la Côte des Basques.