



St. Jean-de-Luz.





Aalscholver, *Phalacrocorax carbo*.



1. Terugblik op Plage Erromardie.

Tegen twaalf uur stappen we vanaf Camping de la Ferme Erromardie op richting St. Jean-de-Luz.

We krijgen mooie stukken kust te zien. Allereerst het strand voor de camping, dan gaat het omhoog naar vrij hoge rotsen met weinig begroëing. En dus met goed zicht terug over de kust in het noorden en zuiden.

We zien op een rots in het water een aalscholver zitten.

*De nummers in de fototeksten komen met die op de bovenstaande kaart overeen.*



Gevlekte aronskelk, *Arum maculatum*



Eerste blik op St. Jean-de Luz..







2. Pile d'Assiettes.



Pile d'Assiettes.



Pile d'Assiettes.

We passeren de Pile d'Assiettes. Een rots die op zijn kant in zee ligt en lijkt te bestaan uit losse platen. 12.25.

Verderop kunnen we de botanische tuin niet in, omdat die nu gesloten is. Jammer dus. Tot onze verbazing passeren enkele mountainbikers ons op dit steile en zeer smalle pad.





Struikheide, *Calluna vulgaris*.



Via een wijk met grote villa's gaat het naar het centrum. We komen net voor de aanlegsteiger Digue aux Chevaux aan de Baie de St. Jean-de-Luz. 12.45. We hebben een plaatje van een panorama voor ons: Rechts de openingen naar open zee, die door dammen verkleind zijn. Rechts aan de overkant het

markante Fort de Socoa. Daar vertrekken af en toe bootjes met duikers. (Handig die verrekijker.) Dan de zeilschool (tegen de klok in) enkele stranden met een vrij saai stukje kust. Vervolgens het centrum met een groot strand.



Baie de St. Jean-de-Luz Ciboure.





Promenade Jacques Thibaud.



Rue de la République.



St. Jean-Baptist in de Rue Gambetta.



St. Jean-Baptist.



We lopen naar het centrum, dat door een dijk van strand en water is gescheiden. Huizen aan het straatje langs die dijk hebben een eigen brug naar die dijk. Mooie Baskische huizen met houten luiken en versieringen. Het strand ziet er niet al te druk uit, het water is rustig. We gaan winkeltjes kijken om iets te vinden voor Tineke's verjaardag. Beter laat dan nooit. 13.50. Zoals altijd in zuidelijke landen is dat niet simpel. We gaan een mooie straat de voetgangerszone in en speuren dan door de winkelstraat: Rue Gambetta. Allerlei leuke winkels in pittoreske gebouwen. De Eglise St. Jean-Baptiste is helaas dicht. We lopen om de kerk heen, lopen nog eens door een doorgang voor de laatste deuren, maar nee alles is toe. Voor de kerk spelen twee jongeren cello, dat klinkt goed. We volgen Rue Gambetta tot die voetgangerszone af is en draaien dan om. In het zoveelste winkeltje zie ik dan een heel mooi vest in vele heldere kleuren. Dat blijkt in de smaak te vallen. en al helemaal als het sterk afgeprijsd blijkt te zijn. (•39 -> •10)







Rue Gambetta.



St. Jean-Baptist.



Zo zijn we om 14.30 terug bij de kerk, die nu wel open blijkt te zijn. Een van de mooiste, zonet de mooiste van deze vakantie tot nu toe. In ieder geval met een uitstraling die bij ons het meest aanslaat. Een enorm hoofdaltaar met vele heiligenbeelden, zijaltaren met grote schilderijen. Een houten plafond, drie gallerijen, een groot orgel achterin. Verder iets typisch Baskisch in het midden van de kerk, hangt een modelschip.



St. Jean-Baptist.



6. Place Louis XIV.





Place Louis XIV.

We bekijken de schilders met hun werk op het Place Louis XIV. Verder de haven daar met al die gebouwen erom heen. 15.00. Dan pikken we er een terras voor een flesje cidre doux.

Tegen half vier lopen we dan via de Quai de l'Infante, Square Henri Dunant, langs die dijkhuizen af, terug op de camping aan. Intussen komt het plan op om ook morgen hier te blijven. We lassen er een dagje strand in.

*Klik [hier](#) om terug naar het verslag te gaan.*







Place Louis XIV.



Place Louis XIV.



Quai de l'Infante.

