



Casteljaloux , la Roque-Gageac, Sarlat-la-Caneda, Rouffignac.



Rouffignac Plazac

Tursac

les Eyzies-de-Tayac-Sireuil

Sarlat-la-Canéda

Bergerac

Dordogne

la Roque-Gageac

Belvès

Monpazier

Castillonès

Bourgoignague

Lauzun

Villeréal

Miramont-de-Guyenne

Seyches

Marmande

Puymiclan

Garonne

Gontaud-de-Nogaret

Faugerolles

Villeneuve-sur-Lot

Le Mas-Agenais

Lot

Casteljaloux

Maandag 30-7-2007.

Casteljaloux - la Roque-Gageac - Sarlat-la-Caneda - Rouffignac.

We zijn vandaag er al weer vroeg uit. Het regent ietsjes om zevenen als Tineke opstaat. Ze heeft slecht geslapen en wat last van haar rug.

Na ontbijt rijden we het dorp noordwaarts en slaan af naar de D6, die ons naar Le Mas-Agenais en de Garonne voert. 8.55.



De camperplaats in Casteljaloux.



Donkere wolken boven het Garonnedal.



Le Mas-Agenais.



Canal Latéral à la Garonne.



Brug over de Garonne.



Gontaud-de-Nogaret.

Via een ouderwetse brug de Garonne overgestoken.

De MIO zoekt de korste route over kleine smalle wegen. Faugerolles, Gontaud-le-Nogaret (foto), Puymiclan (foto), Seyches.



Puymiclan.



Bourgougnague.

In het aardig uitziende Miramont-de-Guyenne is een grote markt.
Foto in gehucht Bourgougnage.



Lauzun.

In Lauzun zien we twee zeer grote gebouwen. We stappen uit en kuieren door het dorp. 9.40.

Klik op de foto links voor het verslag van die wandeling.

Dwars door aardige stad Castellones (foto van ver) gaat het naar Villereal. Daar doen we boodschappen bij de Intermarche. (Tot 10.50)

De hele route komen we langs grote mais- en zonnebloemvelden. Typisch is dat sommige velden al compleet uitgebloeid zijn en andere nog een aardig stuk groei te doen hebben.

Over het schitterende ommuurde Monpazier, gaat het weer bossen in. Tot het Toskaans aandoende Belves (11.36) zien we geen dorpen. Opnieuw kiest de MIO voor smalle wegen. Schitterende routes overigens, die wemelen van kastelen, aparte huizen etc.

Na enige tijd passeren we Lacoste en Castelnaud-la Chapelle met een grote burcht net buiten het dorp. We steken om 12.05 de Dordogne over.



Villereal.



Belvès.



Belvès.



Lacoste.



Dordogne.



La Roque Gageac.

Even later kunnen we bij la Roque-Gageac Zippy kwijt op een gigantische parkeerplaats aan de Garonne. Een eindeloze rij kano's en kayaks zakt de rivier af. Barken varen af en aan met gasten.

Nog interessanter is het dorp zelf, datvoor een groot deel tegen de hoge rotsen is gebouwd. Wij beginnen daar aan wandeling 374 (van de 500): Corniche boven de Dordogne. 12.30.

Klik op de foto links voor het verslag van de wandeling.

Via Vitrac gaat het door mooie bossen naar Sarlat-la-Caneda voor een tweede wandeling: 373, Sarlat Intra Muros. Om 15.30 hebben we Zippy op de camperplaats aan het Place Flandres Dunkerque 1940. Eigenlijk wilden we hier vannacht blijven maar de zeer drukke straat en slechts tijdelijk geleverde stroom besluiten ons straks door te rijden.



In de file om Sarlat-la-Caneda binnen te komen.



Klik op de foto links voor het verslag van de wandeling in Sarlat.

We kiezen de camping in Plazac, dat een eind in de richting van Perigueux ligt, uit als nieuwe overnachting.

We rijden er via een slingerweg naar Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil. Opnieuw een weg die wemelt van de attracties. O.a. Chateau Puymartin. We zien een hoop auto's bij de Grotte-de-Bernifal. Dat doet ons aan de Grotte-de-Lascaux denken. Waar is die? Waren die niet in de Pyrenneeën? Direct zie ik ze op de kaart voor me 26 km boven Sarlat! Even later draaien we de D706 in en zien we dat Lascaux ook die kant uit ligt. In Tursac in een prachtig landschap is een Prehistoparc.

Aan een zijweg van de D706 vinden we Plazac. De camping ligt aan een meertje. We worden door een klein kind aan de receptie te woord gestaan. Die gaat hulp halen en komt enige tijd later vertellen, dat het voor 1 nacht "complet" is!

Vreemde wijze van gasten ontvangen. Even later komt de "jeune madame" en vertelt dat we wel voor 1 nacht zonder stroom op de parkeerplaats kunnen. Dat hoeft niet.



D47 naar Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil.



Camping Bleusoleil, Rouffignac.



Esdoornsoort, Acer sp.

We rijden naar Rouffignac 7 km verder. Daar krijgen we op camping Blue Soleil een heel vriendelijke ontvangst. We krijgen een (zeldzame) vlakke plek bij het zwembad. De man vraagt nog of we misschien een probleem hebben met de volksmuziek, die vanavond tot 12 uur bij de bar gespeeld wordt. Nee dus. Zo krijgen we een prachtig plekje met mooi uitzicht bij het zwembad. Om 19.15 zitten we onder luifel uit de zon achter een glaasje Jenlain amber bier. Later kookt Tineke een courgettepot en schrijf ik het verhaal bij.

De volksmuziek 's avonds blijkt soul te zijn er is genoeg belangstelling voor van de hoofdzakelijk Nederlandse gasten hier.



Esdoornsoort, Acer sp.



JENLAIN
BREWERY

HANDBOEKEN
BOMEN
Meer dan 500 soorten uit de hele wereld