



Wandeling 373: Sarlat intra Muros.

Maar allereerst die wandeling. We vergelijken onze kaart met een "Vous etes ici" -kaart. Dat is niet zo'n fijne kaart. Later blijkt waarom. Hij was niet op het noorden gericht. Het oosten lag bovenaan! En dat zonder een pijl naar het noorden.

We volgen een eind de brede straat, waar we Zippy achter hebben gelaten. We zien een groot kerkhof met een soort broeikasten over de graven heen?

*Nummers in het kaartje rechts komen overeen met getallen in de tekst op foto's.*



Nog iets verder lopen we op goed geluk links een straatje omlaag en komen inderdaad bij de ommuurde binnenstad.

We starten dan in de Rue des Armes en volgen no 373. Even later iets verder aan de grote weg weer parallel terug door de Rue de la Charité. Rechts af door de lange J.J. Rousseau.



2. De steeg omlaag naar de ommuurde stad.



3. Rue des Armes.



4. Rue de Charité.



5. Rue Jean-Jacques Rousseau.



Rue Jean-Jacques Rousseau.



6. Rue du Siège.



Rue du Siège.

We kijken onze ogen uit. Alles stamt hier nog van de middeleeuwen. Geen wonder dat zoveel mensen hoog opgeven van de Dordogne en dat het hier zo gruwelijk druk is.

Via de Rue du Siège en een poort Passage Ernest Baudel lopen we een klein stukje buiten de muren om weer terug naar Rue du Siège. Dan gaat het omlaag over Rue Lakanal naar de kathedraal.



7. Rue Lakanal.



We bekijken de kathedraal op ons gemak. Ik maak er wat foto's, hetgeen niet simpel is doordat het binnen zeer donker is. Daardoor vallen de brandgeschilderde ramen misschien wel extra op. Verder zijn er diverse tot in zeer kleine details gebeeldhouwde houten altaren en een (in vorm) zeer fraai orgel.









9. Rue Montaigne.

We maken een rondje over het drukke Place de la Liberté en kruipen door de Passage de Henri de Ségogne terug naar de kathedraal.

Achter de kerk door over de Cour des Fontaines, Cour de Chanoines (kleine stenen binnenplaatsen) klimmen we langs een groot podium op een muurtje achter de kerk. Daar staat de Lanterne des Morts, nu eens geen hoge toren, zoals in St. Pierre d'Oleron, maar een klein rond gebouwtje.

Via een poortje komen we op de Rue Montaigne.



10. Place de la Liberté.



Rue d'Albusse en een ommetje over de Rue Landry en Rue Fénelon brengen ons terug naar de Place de la Liberté. Om de Ste. Marie heen naar de Place du marché aux Oies. Daar zit op een muur "Le Badaud". Hij heeft nu tijdelijk een filmende tourist als maatje. Ik vind dit een heel mooi plaatje: Die eeuwige kijker (badaud betekend naast sufferd ook kijkgraag!) en het oh zo serieuze opnemen van een filmpje.

Om 17.00 uur nemen we als afsluiting beide een ijsje. Het softijs van Tineke valt niet in de smaak en gaat later op de Place du 11 Novembre nagenoeg helemaal de vuilnisbak in! Ik vind dat natuurlijk te gek om los te lopen. Die krijgt ze dan ook niet meer. Mijn 2 bolletjes schepijs smaken weer prima.

Dan lopen we terug naar Zippy via de Rue de Gambetta en de Rue de 26 juin 1944 in de nieuwere wijken van de stad.

*Klik [hier](#) om terug naar het verslag te gaan.*



Deux badauds?





11. Place du Marché aux Oeies.