



Van Firbeix over Crozant naar Châteauneuf-sur-Cher.



**Woensdag 1-8-2007.**

**Firbeix - Crozant - Château Neuf-sur-Cher.**

We nemen afscheid van Philippe en zijn zoon, zeggen de camperburen uit Durham goede dag en rijden om half negen aan.

We rijden direct het volgende departement in. Het feodale kasteel van Châlus mis ik met de camera.



N21.



Crezeunet.



Vervolgens over kleine weggetjes met nauwelijks bewoning. Foto bij Crezeunet. Eerst golvende wegen dan weidse diepe dalen. Foto's o.a. brug in Aix-e-s-Vienne.



Aixe-sur-Vienne.



Vienne.



Limoges.

Rond 9.20 rijden we om Limoges heen en hebben aan de A20 weer eens een weg die goed opschiet. Opnieuw weidse dalen. We nemen 50 km later de afslag 21 naar Crozant. We gaan vrijwel onbewoond gebied in. De wegen zijn supersmal.  
Azerables (foto) is een van de weinige dorpen hier.



A20.



Azerables.



Het kasteel bij Crozant.



Château de Crozant.

In Crozant zoeken we even parkeerruimte en vinden die bij de campingpoort. We stonden daarvoor al bij de kasteelruïne. Nu lopen we links van de kerk omhoog en vinden inderdaad een trap tegenover de hoofdingang. Daar begint dan het pad naar de Sedelle (wandeling 288 van de 500).

*Klik op de foto links voor het verslag van wandeling 288.*

Om 12.10 rijden we weer weg uit Crozant. Het eerste stuk van de route gaat langs een brede Grande Creuse. Ziet er mooi uit met die vrij hoge rotsoevers.

MIO stuurt ons nu over Le Chene Eclas, de D36, Lourdouix St. Michiel (prachtdorp, waar ik helaas mindere plaatjes van heb) 12.30. Aigurande is een iets grotere plaats met een enorm marktplein. De D951B leidt ons door gehuchten van enkele huizen, een saai iets groter Crevant met op het ogenblik een festival-de-pomme-de-terre! De rest trekt dan ook niet. Een kaarsrechte weg leidt naar la Châtre, 12.30, waar we een rondje wandelen. Voor Tineke hoeft het niet zo.



Lourdouix -St.Michel.





Gehucht bij Crevant.



La Châtre.



La Châtre.

La Châtre uit komen met een wagen breder dan 2,00 m of hoger dan 2,00 m is lastig. We worden twee keer weer voor een extra bochtje rondgeleid. Op weg naar buiten komen we langs een museum van George Sand, Vallee Noire.

Wegen met hoge houtwallen naar Lignieres (13.50 met foto), dan verandert het landschap. Over uitgestrekte vlaktes zonnebloemen en stro gaat het naar ons einddoel voor vandaag: Chateaufort-sur-Cher. Een kasteel met heel hoge muren en een mooie kerk kondigen deze stad aan. Daar wordt de camping met een groot spandoek over de weg aangegeven.



La Châtre.



Donjon - Musée Georges Sand, La Châtre.





Racecircuit La Châtre.



Lignières.



Châteauneuf-sur-Cher.



Camping Municipal, Châteauneuf-sur-Cher.



Daar de campingreceptie tot 16.30 dicht is, zetten we Zippy aan de kant en doen we eerst de wandeling (286) hier.

*Klik op de foto rechts voor het verslag van deze tocht.*

We checken in en kunnen op de parkachtige camping zelf een plekje uitzoeken.  
We douchen (ik vind een kikker in een douchehokje)  
rusten een tijdje in de luie stoelen en gaan dan tegen half zeven boodschappen doen.





*Klik op de foto links voor deze fietstocht.*

Terug op de camping komt een licht onweer over. Veel koelt het binnen daardoor niet af.  
Ik schrijf het verslag bij tot 22.45. Tineke probeert door het laatste stuk van "het Verdriet van België" te worstelen. Haar aanvankelijk enthousiasme voor het boek is verdwenen.





De Cher loopt langs de camping af.