

Wandeling 286: Rondje eiland.





1. Populierenlaantje.

We gaan een soort eiland rond tussen de Cher en een kanaaltje.

Vanaf de camping gaat het linksaf zuidwaarts. Aanvankelijk een stuk van het water af. We zoeken de waterkant even op, maar kunnen die niet volgen door het hoge "Gestrüpp" en de natte zoi.

Later gaat er een pad rechts langs de Cher af. Het weer is heet vandaag, zodat de schaduw van twee rijen populieren welkom is.



2. La Font-Quenet.



3. Charolais runderen.

We kijken even over het water naar La Font-Quenet een wasbekken bij Venesmes. Veel zien we er echter niet van, zelfs niet met de kijker.

Een stuk verder gaat het pad scherp links tussen twee weilanden door. Heel opmerkelijk zijn de witte koeien hier. Ze grazen letterlijk allemaal dezelfde kant op! Niet één kijkt om en niet één staat er even stil. Die zijn wel heel strak aan de onzichtbare leiband! (Charolais runderen.)

Wanneer we de weilanden overgestoken zijn gaat het rechtsaf langs het kanaaltje af. "Canal" is wel een groot woord voor deze kronkelige half dichtgegroeide sloot. Vrij breed voor een sloot dat wel.

Na een stukje bos passeren we een vlakte korenbloemen, margrietten en andere veldbloemen en een veld met een ons onbekende gras- graansoort.





4. Het park bij de dam.



5. La Canal.



6. Dam in de Cher.

Uiteindelijk komen we aan in een soort park met een aantal heel dikke bomen. Daar ligt ook een dam in de Cher. We gaan daar even kijken en luisteren naar die kolkende watermassa's. Het beton gonst onder je voeten van het geweld.

Dan draaien we om (16.15) en lopen in een rechte lijn weer naar de camping, waar we tegen vijf uur aankomen.

Uiteraard leveren de kathedraal en het kasteel onderweg mooie plaatjes op. Straks toch maar even van dichtbij gaan bekijken.

Klik [hier](#) om naar het verslag terug te gaan.

Korenbloem, *Centaurea cyanus*.



Reukloze kamille, *Matricaria maritima*.



Twee kastelen en de basiliek Notre-Dame-des-Enfants.



Boomhazelaar, *Corylus colurna*.