



Châteauneuf-s-Cher - Bourges - Châtillon-s-Loire - Nonville.



Donderdag 2-8-2007. Chateaufeuf-s-Cher - Bourges - Chatillon-s-Loire - Nonville.
Om 9.45 rijden we Chateaufeuf weer uit. Eerst naar Bourges.
Deze weg is een voortzetting van de laatste van gisteren: grote vlakten stro en zonnebloemen.



Aparte manier van hooi optasten.

Kasteeltje van Trouy.



Bourges.

Onderweg maak ik een foto van een kasteeltje net voor Trouy.

Bourges is ons eerste doel voor vandaag. We zetten Zippy op een parkeerplaats bij het centrum neer en gaan dan daarheen. (10.20)

Klik op de foto rechts voor het verslag van deze wandeling.

Wanneer we tegen twaalf uur over de D940 de stad verlaten hoort Tineke een metalen klink elke keer wanneer ze rijdend remt. We lezen wat na in het serviceboekje, maar we vinden niets. Remlichten doen het. De remkracht is niet anders dan anders.

We rijden via la Chapelle-d'Angillon via D926 naar Vailly-s-Saudre. Weer een bos in. (Eerder veel appelboomgaarden). 13.00.
In Pierrefitte-eS-Bois foto van typische kerk uit deze streek.13.30.



Cathédrale St. Étienne-de-Bourges.



D940



Fôret de St. Palais.





Vailly-s-Sauldre.



Pierrefitte-eS-Bois.



Pierrefitte-eS-Bois.



Châtillon-s-Loire.



Châtillon-s-Loire.

De 2e wandeling doen we bij Châtillon-s-Loire: De Sentier de Gaston aan de Loire en twee kanaaltjes die parallel aan de rivier lopen. We vragen (na de lunch daar op de parkeerplaats) bij de I-annex-gemeentehuis, hoe we bij die sluis daar kunnen komen. We krijgen van de Vlaams sprekende jonge dame een klein kaartje mee, waarmee we dat natuurgebied moeten kunnen vinden.



Châtellon-s-Loire.

Klik op de onderstaande foto voor het verslag van deze wandeling.

Om 16.00 gaan we weer door.





Souppes-s-Loing.



Souppes-s-Loing.



We hebben 13 km snelweg A77 en gaan dan naar de N7 richting Montargis. Daar doen we bij een Intermarche boodschappen. 17.30 weer verder.

In Souppes-s-Loing kunnen we onze soep kwijt bij een camperservice-stationnetje bij de Information. We draaien daar de D136 op, een smalle vrijwel lege weg.



Nanteau-s-Lunain.



Nonville.



Ferme de Chauville.

Over Bouchereau en Nanteau gaat het door Nonville naar de D403. Net na de brug over de Lunain links een weggetje in. (Een bord met koopwaar van de Ferme de Chauville, wijst voor degene die de France Passion gids heeft gelezen de weg.) We vragen het toch nog eens. "Het is bij een boerderij met koeien en een winkeltje.", krijgen we als antwoord van twee wandelende dames.

Even later blijkt dit te kloppen. We worden door de winkeldame naar een klein veldje verwezen, waar al een camper staat.

Als we ons genesteld hebben, gaan we even naar dat winkeltje voor een korte kennismaking. We kopen er een kaasje met kruiden, die ze zelf gemaakt hebben, een stukje Brebis harde kaas en twee toetjes flan. Dat kruidenkaasje smaakt heel goed.

's Avonds miezert het af en toe en dus beperken we de activiteiten met het plannen van de komende dagen.



Het winkeltje van de Ferme de Chauville.



Naast de fles bier het kaasje van de Ferme de Chauville.