



**Nonville – Marcilly-s-Seine – Reims – Lalobbe.**





**Vrijdag 3-8-2007.**

**Nonville – Marcilly-s-Seine – Reims – la Besace, Lalobbe.**

Om 8.35 draaien we al de D403 op. Op de boerderij is niemand te ontwaren en dus konden we niet even goede dag zeggen.

We komen noordwaarts opnieuw langs uitgestrekte akkers.



Weg naar Montereau.





Montereau.



Bazoche-les-Bray.



Stoompluim van kerncentrale.

De skyline van Montean levert nog een aardig plaatje op. Dan draaien we oostwärts de vlakte bij o.a. Bazoche-les-Bray op. In de verte wordt een enorme stoomwolk steeds duidelijker. Die komen uit twee enorme schoorstenen van de kerncentrale boven Nogent-s-Seine.

Om 10.05 foto van kerk op een heuvel bij St. Hilaire-s/s-Romilly, iets voor Romilly-s-Seine, waar een tank uit de 2e W.O. staat.

**NOUVEAU GAZOLE !**

**UNE MEILLEURE QUALITÉ POUR LE MÊME PRIX !**

**Préservation de l'environnement**

- Réduit la consommation de carburant.
- Restreint les émissions de gaz polluants et de fumées.
- Diminue les émissions sonores du moteur.

**Moteurs Diesel**

- Évite la formation de dépôts, en particulier au niveau des injecteurs.
- Élimine les dépôts existants.
- Évite la corrosion des pièces métalliques en contact avec le gazole.

**Confort d'utilisation**

- Permet le remplissage rapide et complet du réservoir sans débordement, grâce à son agent anti-mousse.
- Améliore l'agrément de conduite.

**PAS D'AUGMENTATION DU PRIX**  
Les Messageries Intermarché et Ecosarché, fidèles à leurs engagements, garantissent à leur clientèle le gazole optimisé au même prix qu'un gazole classique.



Kerncentrale bij Nogent-s-Seine..



Kerkje op heuvel bij St. Hilaire sous Romilly.



Romilly-s-Seine.





Sluis bij Conflans-s-Seine.

Dan draaien we links af en rijden naar Marcilly-s-Seine voor een wandeling langs de rivier. (Van ca. 11 – 12.55.)

*Klik op de foto rechts boven voor het verslag van deze wandeling 138.*



D50 naar Barbonne-Fayel.





Barbonne-Fayel.

Het gaat noordwaarts over opnieuw grote vlaktes. Foto Barbonne-Fayel.

Verderop komen we in de Champagnestreek met nu meer geaccidenteerd terrein en uiteraard grote wijngaarden. Er staan vele borden in de dorpen, die aan deze wijn refereren.

De MIO stuurt ons Sézanne in. Zo komen we voorbij de grote kerk daar.



Sézanne.



Later komen we af en toe door wat bos en steeds weer wijnbouw.  
13.40 foto van groot huis plus kerk in Baye. Na Champaubert ruiken we  
overduidelijk maggi! Waar komt dat vandaan?





In Montmort-Lucy zien we in een flits enkele mooie gebouwen, hetgeen in de haast een "halve" foto van een château oplevert. Op de smalle weg zit kilometers lang een grote vrachtwagen te duwen. De 90 km/hr is hem blijkbaar nog niet rap genoeg.

Om 14.25 komt Reims aan de horizon. Met uiteraard de kathedraal als kenmerk.

We zoeken de camperplaats op bij de Comedie de Reims en wat andere gemeentelijke gebouwen (o.a. brandweer) aan de Av. de Gen. de Gaulle. We staan even te dubben wat te doen voor de slagboom daar. Je moet hier een telefoonnummer bellen. We willen net door rijden als een camper van de andere kant terug komt rijden. De chauffeur geeft Tineke een papiertje met een code om die slagboom open te maken. Die kunnen we gebruiken! Zo gezegd zo gedaan. We vullen het laatste plekje daar weer op.





Bourges.



*Klik op de foto links voor het verslag van de wandeling in Reims.*

De N51 brengt ons rap tot bij Rethel, maar dan rekenen we te veel op het vernuft van de MIO. Via steeds smallere wegen gaat het over Sery (17.20), Wasigny, la Neuville-les-Wasigny (foto van typische kerk van deze streek) naar Lalobbe. We zitten echt in de Ardennen met steile korte hellingen, veel bos en prachtige plekjes.



N51 net voor Rethel.



Sery.





Sery.



Neuville-lès-Wasigny.



Lalobbe.





Weg naar La Besace gehucht bij Lalobbe.



Étienne Capitaine.

De weg door Lalobbe is kaarsrecht een diep gat in. Aan de andere kant ligt (campergids) een weggetje links, dat naar de France Passion plek gaat. Die staat nu goed aangegeven. Na enkele kilometers bochtenwerk zetten we Zippy op een vlakke gravelplek naast een leegstaand huis. Enkele deuren verder vinden we de Cidrerie "le Capitaine" van Étienne Capitaine. (17.45) We buurten wat met de baas en krijgen in het kleine proeflokaal een glaasje "cidre brut" te proeven. Uiteraard hebben we het even over het bedrijf en de ongeveer 40 appelsoorten, die hier gebruikt worden. We kopen uiteraard 2 flessen om straks thuis nog van een vleugje vakantie te kunnen genieten. Verder vertelt hij ons dat navigatiesystemen mensen op een domme wijze hierheen loodsen. Via "zus en zo" is dat veel simpeler! Dat geloven we.



Ciderappeltjes.





La Besace.



De rijstsalade van gisteren, met de diverse kazen en brood vormen een goede maaltijd. Eigenlijk hadden we de vakantie af willen sluiten in een restaurant, maar het dorp is met de fiets (voor ons) onbereikbaar met deze steile hellingen.

Tegen het donker worden loop ik de straat hier nog een keer op en neer. Tineke heeft daar geen puf meer voor.

*Klik op de foto rechts boven voor een verslagje van deze tippel.*

