

# Reims





1. Rue de Vesle.

De camperplaats verlaten we via een parkje en komen op de Rue du C. el Fabien. We steken de bruggen van Vesle en het Canal de l'Aisne à la Marne over en lopen in rechte lijn door de winkelstraat Rue de Vesle tot een zone voor voetgangers en bellende stapvoets rijdende bussen.

Reims is een grote stad en dat levert na een maand platteland een soort culture-shock op. Al dat volk in vreemde kostuums dat telefoon staat te spelen, de zwervers, de hangjeugd. Rechts zien we een aardig gebouw: Het Palais de Justice. Vooruit in de verte het Place Royale met ogenschijnlijk een groot standbeeld (Louis XV) midden op de weg.



2. Verderop Louis XV op zijn Place Royale.



3. Palais de Justice.



4. Rue du Trésor.



Rechts gaat het dan naar de Notre Dame Cathédrale.  
Waar je ook kijkt, zie je 3 m hoge beelden staan. Uiteraard in het voorportaal in nog grotere concentratie.

Binnen maakt uiteraard de zeer hoge ruimte indruk. Opmerkelijk is dat het voorportaal qua beelden voortgezet wordt aan de binnenkant. De hele achterwand is er vol mee.  
Verder zijn ook hier nog aardig wat vroeg middeleeuwse gebrandschilderde ramen, zoals we eerder in Bourges zagen. Ook hier zeggen plaatjes meer dan een verhaal.



Het middenschip van de Notre-Dame.

Rosette in de voorgevel van binnen gezien.



De doorgang op de zijmuren.





Beelden aan de binnenzijde van het voorportaal.



In het midden diverse beroepen.



Wijnmakers.



Ramen van Chagall achter het koor in de Chapelle d'Axe.



Zijaltaar.



Doorzicht vanaf achter het koor.





Ste. Jean d'Arc.

Opmerkelijke andere dingen vind ik de vele enorme luchters in het middenschip, opnieuw een heel aardig uurwerk (dat om 16 uur voor onze neuzen het speeltje in gang zet) en een beeld van Ste. Jean d'Arc, dat in een prachtig licht staat.

We lopen de kerk weer uit en kijken nog eens naar het portaal aan de binnen- en buitenkant.



Chapelle de la Vierge.



Noordwestelijke zijbeuk.



Horloge.



Tempeliers aan de voordeur binnen.



Engel in het voorportaal buiten.

## 5. Cathédrale Notre-Dame Reims.



Ik maak nog enkele foto's buiten. Maar nu over de bouwput op het plein heen. Daar heeft men nog een goed zicht op de voorzijde van het gebouw.

Dan kuieren we over de minder interessante Rue Libergier terug naar ons Zippy.

Klik [hier](#) om naar het verslag terug te gaan.

## 6. De mediatheque tegenover de kathedraal.

