



La Besace





's Avonds loop ik in Besace nog een eindje op. Tineke heeft geen zin en puf meer en blijft dus binnen.

Ik vervolg de weg verder naar het zuiden. Direct na het huis van Étienne is links een grote houten schuur. Verder nog enkele huizen, wat schapen in de wei en een aparte waterput.

Verderop aan de overkant van de weg een bijzonder fraaie rij opgeschoren naaldbomen tegen een huis aan. Twee mannen zijn op de weg bezig met een soort kruising van pétanque en klootschieten.

Ik loop door tot aan een T-kruising. Daar herken ik de weg, waarover we toen straks naar Lalobbe reden. Dat was inderdaad een aardige omweg. (Zie de kaart links.)

Daar draai ik maar weer om. Aan de oprit naar een groot huis links, raak ik in "gesprek" met een Fransman en een Nederlander met gezin in een strandautootje. De Fransman (stevige borrel op) orakelt over het lotje uit de loterij, die ik voor mijn landgenoot zou moeten kopen voor •2,--. Prijs verzekerd.

In ieder geval levert het ons drieën een aardige zeverpartij op, waar ik met gemak dat bedrag voor over heb.

Verderop kom ik ternauwernood heel langs de ballengooiers.

Intussen zijn de zwaluwen op "draad" gegaan en laten zich rustig fotograferen. De schemer is al stevig ingevallen als ik thuis aankom.

*Klik [hier](#) voor het verslag.*





Boerenzwaluw, *Hirundo rustica*.

Huiszwaluw, *Hirundo urbica*.







Boerenzwaluwen.



