



Van Lalobbe via de Meusse naar Waalre.



**Zaterdag 4-8-2007. La Besace (Lalobbe) – Meuse - thuis.**

Ik neem afscheid van hier via de dochter, die net bij de mobiele bakker aan de deur 3 stokbroden gekocht heeft. "Ah, vous êtes les campingcarionistes.", weet ze al als ze me ziet. Ze geeft de groeten aan pa door.

Het weer is weer stralend en warm. We gaan via de gisteravond gevonden korte weg naar Lalobbe en dan richting noorden.



Lalobbe.



D985 naar Lépron-les-Valées.



Het Audry dal in.



D985 bij Rocroi.

De D985 naar Rocroi gaat door schitterende bossen. Dit wordt niet vooroo niets de Franse Ardennen genoemd.

Dan doet MIO toch weer iets anders als ik bedacht had. Hij stuurt ons via Couvin in plaats van naar Fumay (aan de Meusse) te gaan. En ik heb het helaas te laat in de gaten. Maar omdraaien vinden we overdreven.



N97.

Een 2<sup>e</sup> poging naar de Meuse te rijden mislukt in Couvin. We zijn intussen in België en daar verstaat men de kunst om richtingsborden op idiote plaatsen te zetten volmaakt. Even later proberen we alsnog over Petigny te rijden, maar is de weg wegens werkzaamheden dicht.

Zo rijden we over Philippeville (10.15) erheen. Een kleine omweg via Hastière-Lavaux brengt ons enkele kilometers eerder aan de Maas.



N97.



Hastière-Lavaux.



Hastière-par-dela gezien vanuit Hastière-Lavaux.



Hastière-par-dela.

We volgen de rivier, die hier sterk op Mosel en Rhein lijkt. Smal dal, bergen en rotsformaties. Af en toe een kasteel en gezellige uitzierende stadjes. In Dinant verhuizen we naar de rechter oever, passeren Yvoir en de Tour Château Poilvache (11.20). Bij Godinne klimmen we hoog boven het dal, maar bomen versperren grotendeels het zicht. Een panoramapunt zou hier veel gasten opleveren.

Misschien is er hier ook een pad in de stijl van Rhein- of Moselhöhenweg. Zou een mooie opvolger voor onze **R** en **M** wandelingen zijn.



La Meuse.

Sluis bij Waulsort.



Ecluse d'Anseremme.



Anseremme.



Citadelle van Dinant.



Tour Château Poilvache.



Brug bij Yvoir.



Rochers de Néviaux (rechts).





Rochers de Néviaux, Dave bij Namur.



Rochers de Néviaux.



Tineke zet Zippy ergens vlak voor Namur (links van de rivier) aan een picknickplek aan het water tegenover enkele steile rotswanden aan de andere kant van de rivier. Daar klimmen een 10-tal mensen. Van elk groepje klimt er maar één. De rest (of de 2<sup>e</sup>) wachten geduldig. Met de verrekijker kunnen we hun (al dan niet langzame) vorderingen goed zien.

Hier eten en drinken we dan wat in het zonnetje, heerlijk.

Om 12 uur weer door.  
De MIO leidt ons even later dwars door het centrum van Namur (Namen) alsof we de lijntjes van een gordiaanse knoop moeten volgen. Maar we komen er uit. Zonder de kaart zou het een vet probleem zijn geweest.



Namur.



Door het lege niemandsland rond de taalgrens, over wegen die je knoken laten rammelen gaat het via Hannut (12.50) die grens over naar St. Truiden (Ste. Trond) en Hasselt. Daar kennen we de weg weer.

We komen na **3996 km** rond 14.30 uur weer thuis aan. Daar laden we niet alleen Zippy uit, maar hevelen we ook de gegevens vanuit de VELO, de camera en de laptop naar de desktop computer over: In totaal 222 kB platte en ruwe tekst en 1,16 GB aan foto's. 1735 om precies te zijn!

*(Het zal tot woensdag 3 oktober duren, alvorens alles in pdf-files is omgezet. Een fikse klus, die echter veel extra weetjes over land, natuur en cultuur op leveren zal.)*



Hannut.



N74 bij Over- en Neerpelt.