



Saar-Hunsrücksteig 1: Perl - Hellerdorf.



15-09-2022. SHS 1: Perl - Helledorf.

Vandaag gaan we op pad voor de 1e étape van de Saar-Hunsrücksteig. Daarvoor lopen we eerst naar het I-kantoor in perl, waar we klokslag 9:00 binnen gaan. De dame daar schrikt duidelijk, als we vertellen wat we met deze lange afstandswandeling van plan zijn: Openbaar vervoer? Oei. Maar ze komt wel met de mogelijkheden voor de 1e en 2e route. 'n Jongeman begint vandaag met zijn stage en kijkt mee.

LB, RB: Perl.





We lopen naar de camper terug en kunnen om 9:41 aan de wandel. Eerst naar die Barockgarten, waar we gisteren waren. Dan om het voetbalveld heen, zigzaggend naar de Hammelsberg. Op die berg begint het direct met een gemeen steil en glibberig pad, dat lastig is door de modder en de vele aan de oppervlakte liggende boomwortels.

*RB: De officiële start.
 LM: Schaatsenrijders, Gerridae.
 RO: Kapel op het eind van het dorp.
 MO: Pad de Hammelsberg op.*





We lopen naar het westen van deze berg, naar het Drielandenpunt. We dalen er nog een eindje af naar een hut op een plateautje met inderdaad mooi weids zicht over Apach en de Moezel. En uiteraard op een stuk Duitsland, Frankrijk en Luxemburg. Naast bordjes van de Saar-Hunsrücksteig zien we ook bordjes van rondwandelingen. Hier bijvoorbeeld de Panoramaweg Perl.



LB: Routebordjes.
RB: Hut op het drielandenpunt.
RO: Grenzviereck am Hasenberg.





Das Grenzviereck am Hasenberg

Der Perler Hasenberg zählt zu den begehrtesten Weinlagen in der gesamten Region. Nicht ohne Grund meldete der damalige Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. beim Wiener Kongress 1815 im Rahmen der territorialen Verteilungen Ansprüche an die Weinbau-lage an. Diese gute Lage mit ihrem erstklassigen Wein wollte er zu seinem Gebiet gehörig wissen. Der heutige, etwas unübliche, "viereckige" Grenzverlauf ist diesem Wunsch geschuldet.

Im Rahmen des Wiener Kongress wurde Luxemburg nominell zu einem selbständigen Großherzogtum, das unter den Königen des Hauses Nassau-Oranien in Personalunion mit dem Königreich der Niederlande verbunden ist. Anders als die übrigen Gebiete des neu geschaffenen Königreichs war Luxemburg aber Teil des Deutschen Bundes.

Ein Symbol für die Region

und ihre Geschichte

Der große Sandstein mit seinem dreieckigen Fundament steht als Zeichen für das Dreiländereck. Auf dem Fundament sind liebevoll die drei Länderkürzel D-F-L eingearbeitet. Entsprechend bewusst ist auch der Standort am Aussichtspunkt „Dreiländerblick“ gewählt. Skulptur und Ort sind als Gesamtkunstwerk zu betrachten.

Claudio Raffeles Skulptur greift in ihrer Gestaltung das Motiv des Weinbau-vierecks am Hasenberg auf. Wirft man von oben einen Blick in die aufgesetzte Edelstahlkonstruktion, erinnert das Innenleben an die Verstellungen einer Weinrebe. Die viereckige Grundform entspricht dem merkwürdigen Grenzverlauf am Perler Hasenberg. Neben der symbolischen Darstellung des Dreiländerecks und des Weinbaus sind auch die verwendeten Materialien bewusst gewählt.

Der Sandstein als witterungsbeständiges Element symbolisiert die über Jahrhunderte fest zusammengewachsene Kultur der Region, völlig unabhängig von den jeweiligen Grenzverläufen und Herrschaftsansprüchen in den einzelnen Epochen. Ebenso bewusst erfolgte die Verkörperung des Weinbaus durch hochwertiges Edelstahl. Die Perler Weine werden von Weinkennern als Qualitätsweine besonderer Güte geschätzt.



Dan dalen we nog een stukje verder af naar het Grenzviereck. We zien er grote wijngaarden, de Moezel en een lang bord, dat de bergen verderop benoemd.



Deze pagina: Grenzviereck am Hasenberg.



Vervolgens lopen we langs de flanken van deze berg oostwaarts. Het eerste stuk door Frankrijk. Niet dat we daar iets vanmerken. Via een trapje gaat het steil omhoog en Duitsland weer in. Boven is er weer een mooi zicht terug naar het Moezeldal.

LB: Paadje omhoog naar de Panoramaweg.
 RB: Terugblik op het Moezeldal.
 LO: Kruisdistel, *Eryngium campestre*.
 MO: Info over de fauna op de Hammelsberg.
 RO: Vink, *Fringilla coelebs*.





Dan (een nieuwe afdaling door de blub vermijdend) noordwaarts naar de noordelijke kant van de Hammelsberg.



*B: Zicht over Perl naar de A8-brug over de Moezel.
LM: Nepkastjes met info over vogels.
RO: Pad over de rug van de Hammelsberg.*



Daar lopen we in een boog naar de 407 en wat ze hier noemen het Abhohlpunkt A. Onderweg spotten we een vreemd kastje, dat aan een boom bevestig is. Het blijkt (na zoeken op internet) een mensenteller te zijn! Zijn ze hier bang voor te grote massa's wandelaars? Abhohlpunkt A is trouwens een parking voor automobilisten, die de rondwandeling willen doen. Daar houden we even een pauze.



LB: Pad over de rug van de Hammelsberg.
RB: IM Buildings Outdoor Case für
People Counter LoRaWAN.
LM: Omleiding vanwege "Weidezeit"?
LO: Pauze om half een.





De route in het veld wijkt trouwens dikwijls van de gedownload af. Een wijde bocht door wijnvelden laten we verderop links liggen en gaan onder de A8 door in de richting van Borg. Hier waren we trouwens ook toen we de Moselhöhenweg liepen in 2004! Ik herken het pad onder de A8 door. Iets verder zien we nog een M-markering.

LB: Wilde reseda - Reseda lutea.

RB: De wijngaarden boven Perl.

LM: Slimme vent die Josef.

MM: 18 jaar geleden waren we hier ook!

RM, LO, MO: Over open velden naar Borg.

RO: Borg.





Voor Borg langs gaat 't via een "trail" naar de Romeinse Villa en wat infoborden over Romeinen en hun bezigheden hier.



*B: Rode wouw, *Milvus milvus*.*
MM, LO: Borg.
RM: Kronkel paadje naar de Romeinse Villa.
MO: Dode naaldbomen.
RO: Zeer jong bos rond oude nederzetting.





Uiteraard zijn de huidige gebouwen reconstructies van de oorspronkelijke.



LB: Gewone oesterzwam, *Pleurotus ostreatus*.
 RB: De kerk van Oberleuken.
 LO: Insectenhotel.
 RM: Dieren in de Romeinse tijd.
 MO, RO: Villa Borg.





Langs bosranden komen we zo bij de afslag naar Hellendorf. Bij die afslag staat trouwens dat de gewone route (morgen dus) "gesperrt" is. Zelfs op wandelpaden zijn er Umleitungen. Aan de doorgaande weg in het dorp nemen we de bus naar Perl. Die bus is trouwens zo'n 20 minuten te later dan het bord aangeeft. Duitse Pünktlichkeit? Alle andere passagiers hebben mondkapjes op. Dat is dus toch een tip voor morgen. We stappen in Perl bij de Grundschule uit. Als we bij het Schengen-Perl Lyceum zijn, zien we diezelfde bus voorbij komen. De chauffeur groet ons nog. 's Avonds maken we een afspraak met John en Annelies, die pas verhuis zijn naar Dickenschied in de Hunsrück.



MB: Leukbach. RB: Meidoorn sp., Crataegus sp.
 LM: De 2e vandaag.
 MO, RO: Hellendorf.