



Monte Pana (St. Christina) - Stern.





12-06-2012. Monte Pana - Stern.
10.55 vertrek (1185 km) na WIFI tevergeefs geprobeerd te hebben opgepikt. Even lijkt het op te klaren, dan trekt het weer dicht. Regenen doet het althoos. We dalen af naar (11.05) Wolkenstein, een best groot dorp. Het ligt in een dal, dat aan alle kanten door hoge bergen omgeven wordt.



Monte Pana.

Wolkenstein.

Wolkenstein.



Kreuzboden.



Kreuzboden.

Wij gaan weer bergop naar (11.30) Kreuzboden (Plan de Gralba), dat een echt wintersportdorp is met o.a. de skilift Piz Sella. De parking-annex camperplaats wordt nu voor een deel in beslag genomen door rioolpijpen of waterleidingspijpen. Naast de parking ligt nog sneeuw! We zitten dan ook al weer op 1793 m. 11.55 door naar een cache aan de SS244 en bij een hoge smalle waterval. Rechts ligt een rij hoge kale toppen gedeeltelijk in de wolken gepakt.

Groot hoefblad, *Petasites hybridus*.



Achtster, *Dryas octopétala*.



Plan.

We zijn een camperplaats vergeten in Wolkenstein. Daar gaan we eerst naar terug: 4,5 km (13.00-13.15). Hij ligt vlak bij de skilift Ciampinoi.



Plan.



Wolkenstein.





Grödner Joch.

Vervolgens op dezelfde weg weer omhoog tot aan de SS243 richting Corvara.
Net na die afslag naar stoppen we voor de lunch onder aan de schitterende rotswand Grödner Joch. En een bergtop rechts. (1950 m) 14.05 verder.





14.15 de pas van de Grödner Joch (2298 m). Na even droog geweest te zijn, hoost het weer.
Door Corvara heen het dal uit is een nieuwe camperplaats aan de Strada Planac.



Grödner Joch.



Corvara.





15.05 terug door Corvara en dan rechts naar Stern 15.15.



Corvara.



Stern.



Daar kunnen we voor vannacht terecht op camperplaats Odlina. Dat heeft zowat alle campingfaciliteiten: zoals douches, was- en droogmachine, recreatieruimte en WIFI! Daar maken we dan ook gebruik van.

Tineke zet een was in en load het eerste reismee-verslag up. Onder het eten kijken we naar de EK (2e helft Griekenland-Tsjechië=1-2). Later skypeen we even met Tini en Mimi, die nog enkele dagen Spanje voor de boeg hebben.

Camperplaats Odlina, Stern.





Stern - Bruneck.



13-06-2012. Stern - Bruneck.

11.25 (1233 km) weg na enkele boodschappen in het dorp en water tanken en lozen.

Via Badia langs de Gaderbach bergaf.

Pikolein is extreem klein: 4 huizen.



Beemdooievaarsbek, *Geranium pratense*.

Stern.





In Zwischenwasser rechts van de SS244 af 11.50.



Zwischenwasser.



SS244.



Via Enneberg rijden we naar St Vigil in Enneberg en een camperplaats op een enorm veld (120 campers) bij een pizzeria Rittenkeller. Na de controle daar gaan we om 12.20 weer terug naar de SS244. In het dal van de Gaderbach rijden we door enige vrij lange tunnels.



St. Vigil in Enneberg.

St. Vigil in Enneberg.





De Gader.



St. Lorenzen.

12.50 komen we aan op een grote parking in Stegen-Bruneck vlak tegen een rivier.



Stegen-Bruneck.





Eerst lopen we naar de samenkomst van de Rienz met de Ahr.
De cache op het schiereiland tussen die twee in door het hoge
water nu niet bereikbaar (13.55).



De Rienz.



De Rienz.



Slangekruid, Echium vulgare.



Ursulinenkloster, Bruneck.



Via een voetgangerstunnel onder het spoor door komen we in Bruneck zelf (14.15). We kijken even binnen bij het Ursulinenkloster.



Het aanvankelijke prima weer deze dag levert toch nog een fikse regenbui op als we het oude centrum daar Bruneck aan het verkennen zijn. We schuilen een tijd voor het venster van een zaak met o.a. Tiroler hoedjes.



Bruneck.





Oberstadt Bruneck.



Pfarrkirche.



Het klaart gelukkig weer op, zodat we de Oberstadt (met zijn grote kerk met twee torens) kunnen bekijken zonder een nat pak op te lopen. Links naast de kerk is een muur met oude grafstenen.



We lopen omhoog naar het kasteel, gaan daar echter niet naar binnen. Tegen een buitenmuur pikken we een cache op. Dan kijken we omlaag naar de Oberstadt.





Pfarrkirche.



Schloss Bruneck.





St. Katharina auf dem Rain.

Recht onder het kasteel is een mooi kerkje: "St. Katharina auf dem Rain". Vooral de toren maakt indruk. Op het plein in de stad gaan we wat drinken en genieten daar zelfs van de zon!

Om 17.10 terug uit de stad, zetten de foto's op de computer en zien vervolgens Nederland tegen Duitsland het schip in gaan. Na de 2-0 achterstand, scoren "we" weliswaar nog één maal tegen, maar daar blijft het bij. Wonderbaarlijk genoeg hebben "we" nog steeds kans op de volgende ronde. (Dus na 2 verloren wedstrijden! Duitsland moet dan van Denemarken winnen, en Nederland moet met 2 doelpunten verschil van Portugal winnen. Over 4 dagen meer.

