

Sappada - Valle Visdende.





06-16-2012. Sappada - Valle Visdende.

We zoeken eerst nog de camperfoto's van gisteren uit. Dan lozen en tanken we water. 10.50 vertrek 2405 km. Even bij de bakker langs in Sappada en de route voor vandaag bepalen. 11.05 het dorp uit. Het gaat een stuk terug tot net voorbij die waterval van gisteren en dan rechts af de berg op langs een zeer wilde rivier Visdende.



Val Visdende.



Visdende.

We klimmen langs het kletterende water tot aan de 1e camperplaats voor vandaag: Albergo Gasperina. Tineke neemt met de jonge dame van het café-restaurant de camperzaken door. Ze vraagt ons wel 4x of we niets te drinken willen van haar. Dus zwichten we voor een soort alcoholvrije Aperol. Dat smaakt goed. We buurten nog over van alles, terwijl zij de kleine onder controle probeert te houden. Als we naar de camperplaats lopen voor enkele foto's, komt ze ons achterna met de vraag of vannacht niet hier willen blijven overnachten. Gratis uiteraard. En dus staan we even later (12.00) op de camperplaats van het uitzicht te genieten.



Val Visdende.



Europese trollius, Trollius europaeus.



Bosooievaarsbek, *Geranium sanguineum*.



Ik maak het verslag van gisteren af, Tineke wast wat T-shirts en sokken. Het is weer prachtig weer en dus droogt alles zeer rap. Na de lunch gaan we om 14.45 [een eind wandelen](#), zodat Tineke nu haar nieuwe wandelschoenen kan uitproberen. Die lopen prima.



Eerst een eind langs de doorgaande weg omhoog, dan op een splitsing links naar een kleine nederzetting van (zo te zien) vakantiehuisjes en een aparte kleine kerk (15.10).

Paarden en koeien lopen hier vrij rond. Aan de hand van een van de infoborden langs de weg willen wij een rondwandelingetje doen. Maar al gauw lijken we te ver doorgegaan te zijn over de weg het bos in.

Om 15.30 slaan we rechts af een breed mountainbikepad in, dat al snel de Visdende oversteekt. (Je moet er over drie dunne boomstammetjes naar de overkant.)



Chiesa Madonna delle Neve



Visdende.



Harig zenegroen, *Ajuga reptans*.



Groot hoeblad, *Petasites hybridus*.



Guldenboterbloem, *Ranunculus auricomus*.



Het gaat al snel weer rechts omhoog bos in. Uiteindelijk komen we om een uur of vier tot de conclusie, dat we maar weer beter om kunnen draaien: Zo komen we niet meer terug.





Op de terugweg nemen we een pad aan de linkerkant van de rivier in het dorp. Dat brengt ons weer naar de camperplaats terug (16.55).
Ik werk wat aan het verslag en probeer tevergeefs tv-zenders op te pikken. Dat is geen wonder, want we zitten te midden van hoge bergen in een nauwelijks bewoond gebied.
Om goed 7 uur gaan we in het restaurant eten. Tineke gebakken kaas met polenta en gebakken bospaddestoelen, ik in de plaats van kaas ree. Na neem ik een stuk kaas en krijg een grappa "kummel" aangeboden. Tineke zit vol en hoeft niets meer. Als we afgerekend hebben (10% korting voor de campergasten) krijgen we nog een stapeltje reclameblaadjes mee om uit te delen. Al met al heel aardige mensen, die we inderdaad graag extra gasten willen bezorgen.



Wondklaver, *Anthyllis vulneraria*.



Polenta met capriola en gebakken kaas.



Valle Visdende - Forni di Sopra.





17-06-2012. Valle Visdende - Forni di Sopra.

9.50 vertrek 1416 km. We zeggen nog even goedendag tegen de bardame. 9.55 rijden we de Valle Visdende uit. We rijden terug naar S. Stefano via Presenaio (10.00) en Mare, dat wat groter is. Om 10.10 pin ik in S. Stefano bij een bancomat. Iets verder in de stad kunnen de kaarten op de bus gedaan worden. We blijven de Piave volgen in zijn mooie dal.



Visdende.



S. Stefano.



Atlethiekbaan, Vallesella.



Lago di Pieve di Cadore.

We buurten even met de campingbaas van Camping Cologna bij het meer in Vallesella. Na wat foto's daar gaan we om 11.15 weer verder. In de volgende plaats "goedkoop" getankt voor •1,609/l. De bank- en de visakaart worden bij dit Repsolstation niet geaccepteerd. Dan maar voor •50 getankt. (= 31,08 l en niet vol dus).

Iets verder vinden we die ex-camping, die nu ook niet meer als camperplaats in gebruik is. De in- en uitrit is trouwens aardig link voor deze drukke weg. We draaien om en zijn om 11.55 terug in Vallesella. Bij Pelos di Cadore gaan we rechts een kleinere weg op 12.00. Vele motorrijders halen hier hun linke inhaalmanoeuvres uit. Op ononderbroken strepen letten ze al helemaal niet.



Lago di Pieve di Cadore..



Lorenzago di Cadore..





Lorenzago di Cadore (12.10), Passo de Mauria 1298 m (12.20) met bikerscafé.

Na die pas gaat het weer stevig omlaag, terwijl de bergen om ons heen onveranderd hoog blijven. Om 12.30 bereiken we de stoeltjeslift van Forni di Sopra en het grote parkeerterrein Santaviela aan de rechterkant van de doorgaande weg. Dit terrein en de camping zijn de enige plekken, waar campers mogen komen in gemeente Forni di Sopra, dat uit meerdere kerkdorpen bestaat.



Passo de Mauria.



Parking Santaviela.



Forni di Sopra.



Ik probeer tevergeefs tv-zenders te vinden. Geen wonder met al die hoge toppen om ons heen.
Tijdens de lunch komt de plaatselijke campingbeheerder langs voor het staangeld van •7/nacht. Dat komt goed uit. Nu kan hij gelijk ook alle andere gegevens van deze plaats meegeven. Hij heeft overigens nog een wandelkaart en een boekje met wandelingen hier in de buurt: "Cammina nella natura, Parco Naturale Dolomiti Friulane".
Om 14.30 nemen we de [stoeltjeslift de Som Picol](#) op. Alleen de 1e lift is nu in bedrijf. Deze brengt ons naar 1460 m hoogte.





Forni di Sopra.



We hadden eigenlijk een spectaculairder uitzicht verwacht. Dus lopen we nog een eind bergop in de richting van het volgende liftstation. Een harde klim bij deze dikke 30+ temperatuur. Wanneer we goed over de bomen heen kunnen kijken naar de grillige keten bergtoppen in het ZW-en rusten we even uit en draaien dan om.





Bij de lift slaan we eerst nog rechts af en volgen daar een niet al te steil pad.



Gevlekte orchis, *Dactylorhiza maculata*.

Gevlekte orchis, *Dactylorhiza maculata*.





Dan gaan we weer terug naar beneden.



Forni di Sopra.





15.50 zijn we terug bij de camper. We drinken eerst een kop thee. Binnen is het 39,6°C. Buiten in de schaduw 27,6°C!
Om 16.30 lopen we de stad door naar een cache, die 1,5 km verderop ligt bij een kerk met losstaande klokkentoren.



Bonte kraai, *Corvus cornix*.





Forni di Sopra.





Als we die cache niet kunnen vinden, lopen we terug naar het commerciële centrum, waar een soort nijverheidsmarkt aan de gang is. Leuk dus. We besluiten ons bezoek bij de plaatselijke ijszaak.

Om 18.00 zijn we bij de camper terug. Binnen is het nu 39,7°C! 's Avonds speelt Nederland tegen Portugal (2-1 verlies). Duitsland wint met dezelfde cijfers van Denemarken. Voor "ons" is het EK dus afgelopen met 0 punten uit 3 wedstrijden. Foci.



Forni di Sopra.

