



# Misurina - Cortina d'Ampezzo - Arabba.





Huiszwaluw, *Delichon urbica*.



Knikkend nagelknuid, *Geum rivale*.



**21-06-2012. Misurina - Arraba.**



P 48 Bis.



Schluderbach.





Chiesa di Ospitale.

We zijn al om 9.25 (1547km) op pad, na de wc geleegd te hebben. We volgen de P48 Bis naar NW. Later komen we door een stukje Südtiro (Schluderbach 9.37) om weer Belluno in te gaan op weg naar Cortina d'Ampezzo.

Chiesa di Ospitale 9.40 met mooi geplaatst kerkje en een groot restaurant rechts.

10.10 5 km voor Cortina bezoeken we een camperplaats op een voormalige landingsbaan tegen het PR Dolmiti d'Ampezzo. De plek is nu nog voor niets, maar de voorbereidingen voor het hoogseizoen zijn aan de gang. We buurten even met een Duits stel, dat hier al dikwijls is geweest. De service is achter het helikopterveldje.



Camperplaats bij PR Dolmiti d' Ampezzo.





Cortina d'Ampezzo.



Cortina d'Ampezzo.



We rijden enkele rondjes door Cortina op zoek naar een parking. We doen boodschappen bij de Cooperativa supermarkt. Intussen zien we uiteraard het een en ander in deze heel aardige stad, die aan alle kanten door bergen omringd is.



Cortina d'Ampezzo.

We rijden in de richting van de Passo Falzarego.  
We stoppen even op een parking aan de weg bij Segovia Olimpia.



Segovia Olimpia.





Cortina d' Ampezzo onder in het dal.



Grote muggenorchis, *Gymnadenia conopsea*.



Paradijslelie, *Paradisea liliastrum*



Gevlekte orchis,  
*Dactylorhiza maculata* subsp. *maculata*.

Bij het restaurant daar is enigszins zicht op Cortina onder in het weidse dal.





**D**iese kleine Kirche wurde von den Alpini der Gruppe A.N.A. Cortina d'Ampezzo zur Erinnerung an die Soldaten von Europa, die im Ersten Weltkrieg in den Dolomiten gekämpft haben, wieder aufgebaut.  
Sie gehörte zu einem hier im Wald gelegenen italienischen Lager mit Baracken, Magazinen und Unterkünften für die Soldaten und Alpini, die am Lagazuoi und in den Tofanen eingesetzt waren. Im Innern werden die italienischen, österreich-ungarischen und deutschen Einheiten genannt, die an dieser Front gekämpft haben.  
Das Kirchlein wurde im Zeichen des Friedens und im Gedenken an die Leiden aller Soldaten wieder errichtet.



Tijmblauwtje, *Maculinea arion*..



Wat verder bij een kapel ter nagedachtenis van gevallen in WO I vinden we geen cache wel massa's orchideeën.  
Twee Tsjechische motorrijders geven het ook op. 12.20 verder.





Cinque Torri.



We werpen een blik op de parking van oorlogsmuseum 5 Torri, maar rijden door.



5 Torri.



We hebben de lunch op de schitterende Passo di Falzarego. Hier is o.a. zicht op de hoogste berg van de Dolomieten: de Marmolada, wiens top compleet onder de sneeuw is bedolven. 13.25 rijden we weer verder.



Passo di Falzarego.



Marmolada.





Pian di Falzarego 13.30.  
13.50: Pieve ligt hoog boven op een loodechte wand in een vrij smal dal.



Pian di Falzarego.

Pieve.



Steeds door een mooi dal bereiken we om 14.45 Arabba op 1604 m, waar we vannacht willen blijven op de camperplaats naast de ijsbaan. We buurten een tijd met de caféhouder daar. Hij laat alle faciliteiten zien en biedt ons gratis overnachting hier aan. Hij verhuurt naar gelang het seizoen, fietsen en schaatsen. Buiten staat een sneeuwscooter. Dan zetten we ZippII weg en gaan om 15.05 een rondje maken door het dorp.





Arabba.



Via het infokantoor komen we bij hotel Malita, waar we voor •4,00 een uur kunnen internetten. Tineke kijkt de post door en ververs de "reismee"-weblog. We pikken op de helling boven het café een cache op uit een vermolmde boomstronk en zoeken dan ZippII weer op. 17 uur. Intussen is het behoorlijk afgekoeld en compleet bewolkt geworden.



Haantje.



Arabba.

# Arabba Karerpass.







**22-06-2012. Arabba - Karerpass.**

Na 1614 km en afscheid nemen van de bareigenaar rijden we om 10.50 uit Arabba weg.





Zicht vanaf de Passo Pordoi.

Het gaat via dikke 20 haarspeldbochten omhoog naar de Passo Pordoi (2231 m). We stoppen even net voor het hoogste punt en de drukke uitspanningen daar. Er is hier schitterend zicht op de omringende bergruggen: in het westen in de verte de Catinaccio, vooraan de Plattkofel (die we al van de andere kant hebben gezien) en in het zuiden de Marmolada.





Passo Pordoi.

We dalen nu meer dan 20 haarspelden af naar Ruf de Pen bij een brug en een waterval (11.35). De cache is echter niet te vinden. 11.50 verder. Ook hier zijn massa's motorrijders onderweg. In een nauwe haarspeld is (11.55) is een motorrijdster onderuitgegaan. Waarschijnlijk omdat een bus naar boven kwam en de hele bocht nodig had. Direct worden er gehandschoende handen uitgestoken, het lijkt mee te vallen.



Afdaling naar Ruf de Pen.





Fontanazzo di Sopra.

Wij dalen tot 1465 m af (12.05 in Canazei). Dan daalt het in het dal van de Torrente Avisio niet meer zo veel. We rijden een zijdal in in Campitello di Fassa. Daar krijgen we slechts 15' i.p.v. 30' van de parkeerautomaat en "moeten" we omhoog rennen voor een geocache aan die beek. Als we er bijna zijn draai ik om na Tineke de camera gegeven te hebben: Ik heb geen zin in een parkeerboete. Ik photoshop Tineke vanavond wel in die foto.



Campitello di Fassa..





Mazzin.



Poza.



Om 13.00 passeren we Mazzin en 5°later Poza.  
 We kijken en lunchen even bij de tennisvelden van Vigo di Fassa (geen goede camperplaats) en bezoeken om 13.55 800 m verder een parking bij het Museo de Ladin de Fascia en een CONAD-supermarkt.



Vigo di Fassa.





Voor we de stad om 14.50 verlaten kijken we of er een geschikte plaats is in de buurt van de Catinaccio kabelbaan. Niet dus. We rijden door naar een plek net onder de Karerpass: Valate 1752 m. Het is 15.10, mensen aan de weg zijn bezig hun rommelmarktkraam op te ruimen. Tineke buurt even met de Duitse burens, die afgelopen nacht hier al stonden en wat wandeltips hebben. Maar dat is voor morgen. We horen op de Tiroomse (=Oostenrijkse) radio dat gisteren Portugal met 1-0 van Tsjechië heeft gewonnen. Vanavond Duitsland - Griekenland. Helaas hebben we weer geen signaal uit de bierblikantenne.





Costalungo.

Na het eten om 19.25 lopen we het kleine stukje naar het “dorp” Costalungo, dat bestaat uit enkele hotels, broodjeszaak, snackbar en een korte skilift aan de andere kant van de weg. Verder zijn er allerlei infoborden over wandelingen en skitoutes. Tegen 20 uur zijn we terug bij ZippII.



Rosengarten.

