

Tonadico - Verona.





Jarig!

06-25-2012. Tonadico - Verona.

Om 9.30 vetrekken we uit Tonadico (1795 km). We rijden nog eens naar dat Aegip pompstation.

Nu is echter de pomp niet zelfbediening en "dus" •1.65/l in plaats van •1,48/l gisteren! Dat hoeven we dan ook niet.

We gaan al snel een smal Brenner-achtig dal in en passeren b.v. Pontet om 9.50. Daar ligt een dam net achter. Dan gaat het diverse duistere tunnels.



Pontet.



Het dal van de Císmón.





Het dal van de Cison.



Solagna.



Bij Fonzaso laten we het smalle dal achter ons en rijden richting Bassano. Even later 10.10 passeren we de 46° NB. We dalen continue. In Solagna (10.35) is het in het dal slechts 140 m hoog! De wanden van het dal zijn nog wel hoog. We gaan iets later die diepe dalen uit en de heuvels verdwijnen. Rechts van de S47 ligt een groot fort bij Marostica. In een voorstad van Vicenza halen we boodschappen bij een CRAI. 12.00 door. We zien veel industrie, maar ook maïs en wijnbouw. 12.45 S. Bonifacio heeft een aardig fort boven zich liggen. 13.15 komen we in Verona op de heel aardige camperplaats aan. Vlak bij het centrum en afgesloten van alle kanten. Aan een kant stroomt het Canale Camuzzoni met een geschatte vaart van zo'n 20 km/hr!



Marostica.



Porta Palio, Verona.





Het is gloeiend hier in Verona: 36°C! Vandaar dat we het even rustig aan doen.
Na de lunch (14.10) [kuieren we dan de stad in](#). Het 1e item hadden we al gezien de Porta Palio staat net om de hoek. Zo te zien een onderdeel van een oud stadsmuur.



Porta Palio..





Via de gelijknamige Stradone komen we bij de Castelvecchio en de Ponte Scaligero (over de brede Fiume Adige) 14.55. Een ouderwetse Romein nodigt het volk uit om foto's te maken. Tegen betaling uiteraard! Hoe hard kan een volk vallen!



Castelvecchio.



Castelvecchio.



Ponte Scaligero.



Fiume Adige (Etsch).



Gran Guardia.





Terug brengt de Via Roma ons naar de beroemde Arena van Verona (15.13). Daar zijn ze bezig alles voor te bereiden op een nieuw seizoen opera, helaas alleen in juli en augustus. Te vroeg voor ons dus.
Via de marmeren luxe winkelstraat Via Mazzini gaat het naar de Piazza Erbe (15.25), dat vol staat met souvenirkramen.

Arena.





Piazza Erbe.



Het is een prachtig oud plein met aan alle kanten interessante gebouwen.



Piazza Erbe.



Hoogtepunten zijn de noordwand met de gebouwen, die met fresco's versierd zijn, de marmeren fontein in het midden en het gebouw op de westelijke kopse kant van het plein.



Palazzo della Ragione.







Vervolgens komt het eveneens mooie Piazza dei Signori met o.a. het beeld van Dante, en de hoge poorten, die de toegang verschaffen.



Het "huis" van Julia.



We gaan met de grote massa mee langs het hofje (16.00) met het huis en balkon van Julia (en Romeo). Ik ben daar een beetje te nuchter in: "Hoe kan een fictief persoon in een bestaand huis gewoond hebben?" Ik ben dan ook geen Shakespear. Opmerkelijk het aantal Amerikanen en Chinezen hier. De muren en kozijnen zijn onder geklodderd met namen van geliefden uit de hele wereld. Een traliewerk in dat hofje is zwaar beladen met die liefdeshangsloten. Een mollige dame staat lange tijd op dat balkon Julia te spelen.



Arche Scaligere.



Santa Anastasia.



Teatro Romano.



Ponte Pietra.



Via wat straatjes lopen we naar de Adige en volgen die naar de Duomo (16.40). Een aardig uitzijende kerk met o.a. vele grote fresco's en een inbandig baptisterium.



Duomo.



Duomo.





Duomo.



Aan de Via Roma vinden we een leuk terrasje, waar we wat te drinken en te eten nemen (18.35 - 19.50).





Dan lopen we weer terug naar ZippII en blijven nog tot heel laat buiten op het stoepje zitten. Heerlijk is het nu buiten en heet binnen. We slapen later dan ook met de ramen wijd open.

