



Verona - Lazise (Lago di Garda).





Wijnbouwgebied.

26-06-2012. Verona - Lazise (Lago di Garda).
Om 9.40 vertrekken we uit Verona na 1954 km. Eerst gaat het over snelwegen de stad uit.
Na de afslag in de richting Lago di Garda zien we rechts op de horizon de hogere bergen met heuveltjes ervoor.
Tegen tien slaan we rechts af een weggetje tussen de wijnvelden door.





Lago di Garda.



Strand bij de camping Fossalta..



We gaan naar camping Fossalta en zoeken een plekje op naast een volleybalvriendin van Tineke Angela en haar man Stan. Het is een mooi plekje enige meters boven het meer.



De middag brengen we door aan het strandje en in het water. Helaas blijkt mijn Olympys 8000 Tough opeens water gemaakt te hebben (15.15). Balen dus. Aan de foto's te zien op het moment dat ik omlaag ben gedoken om enige goby-achtige visjes te fotograferen. Ik haal de xD-kaart en de batterij uit het apparaat en leg het ding te drogen in de hete zon. Maar voorlopig lijkt het water niet te wijken. Dus toch maar even volhouden.



Uiteraard hebben we over en weer genoeg te vertellen over allerlei vakantiebelevissen.

Lazise (Lago di Garda).





Aparte zendmast.

27-06-2012. Lazise.
Deze morgen gaan we met Angela en Stan mee naar de markt in Lazise enkele km's verder naar het noorden (9.45 - 12.10). Een grote markt in een (zo te zien) heel pittoresk dorp, dat nu door de kramen echter niet echt goed te zien is.



Lazise.





S. Nicolo.



De dames kopen een blouse en een jurk en ik krijg 2 kleurrijke pizza borden als verjaardagscadeau. Uiteraard lopen we ook langs de waterkant met de kleine bootjes en door de winkelstraten.

's Middags zwemmen weer bij de camping in het meer, draai ik de Olympus, voorlopig tevergeefs, om en om in de zon. Intussen moeten we zelf uitkijken niet dubbeldwars gebakken te worden, het is ver over 30°C. Op de camping rusten we uit en bekijken de vogels om ons heen. Er zijn er hier veel.



Haventje Lazise.



Lazise.



Vink, *Fringilla coelebs*.

Bonte kraai, *Corvus cornix*.



Houtduif, *Columba palumbus*.



De Vinken vallen op omdat ze tot bijna op je voeten komen zitten. Verder Merels, Italiaanse mussen, Bonte kraaien. Angela en Stan zoeken in de buurt een wijnhandel op, waar men goedkoop goede wijn zou moeten kunnen kopen. Die moet na thuiskomst uiteraard gekeurd worden.

's Avonds gaan we met Angela en Stan, Susanne en Nick uit eten in het dorpje Fossalta iets ten zuiden van de camping.





Het restaurant heeft een prachtige tuin met zicht op meer en dorp. We hebben goei buurt met die vier en het eten smaakt prima.

Ik probeer thuis de EK-finale op de radio te volgen, Spanje wint na strafschoppen van Portugal.



Lazise (Lago di Garda).

Oleander, Nerium oleander.



28-06-2012. Lazise.

's Morgens leg ik de Olympus open te drogen onder een van de spotjes in de camper. Na het ontbijt wandelen we met zijn tweeën langs de waterkant naar Lazise. Onderweg zien en horen we van allerlei vogels. Op het water wemelt het van de baltsende Futen. Verder Wilde eenden, Meerkoeten en in de rietkragen veelal onzichtbare zangvogels. Een zien en horen we even heel goed. Karekiet noemt hij zichzelf, vrij groot voor een rietzanger, vrij donker.



Fuut, *Podiceps cristatus*.





Lazise is een heel leuk stadje, niet alleen omdat het aan het water ligt, maar ook allerlei stegen en aparte hoeken.



Zwerm vliegjes.



Lasize.





We dwalen er dus op ons gemak rond van 10.15 - 11.15.



Krooneend, *Netta rufina*.



Meerkoet, *Fulica atra*.



Italiaanse mus, *Passer italiae*.



We lopen ook even de kerk binnen. (Mooi om even af te koelen, het is weer heet vandaag.)



Chiesa de S. Zeno e S. Martino.



Meerkoet, *Fulica atra*.



's Middags gaan we rond een uur 8 l rode wijn kopen bij wijnproducent Le Vai in Bardolino. Die gaan in lege waterflessen. We rijden met Stan en Angela mee en doen daarna zeer uitgebreid boodschappen bij de LIDL.





Om drie uur zijn we op de camping terug en liggen dan al gauw weer in het water. Het meer is echter vandaag opeens troebel door kleine lichtgroene algenfriemels, zodat wij de zwemsessie rond 5 uur verleggen naar het mooie zwembad van de camping.





Intussen is de Olympus weer helemaal droog geworden en wonderbaarlijk genoeg doet hij het weer! Alles ziet er weer goed uit ook de foto's die er nu mee gemaakt worden. Een pak van mijn hart uiteraard.



's Avonds kijken we de EK halve finale tussen Duitsland en Italië op het zwembad terras. Deze wordt tot groot genoegen van Italianen en Nederlanders (!) gewonnen wordt door Italië: 1-2.
Camping-manus-van-alles Adriano had de laatste dagen continue de Duitse gasten opgebutst en is nu uiteraard in zijn sas. Hij geeft een rondje prosecco aan de Nederlanders!!!

