

Lasize - Monte Baldo - S. Giacomo.





Stan, Angela en Lucca.



06-29.2012. Lazise - Monte Baldo - S. Giacomo.

Alles weer ingepakt, geloosd en getankt te hebben, nemen we afscheid van Stan en Angela, aaien Lucca nog ens over de bol en vertrekken (na 1980 km) om 10.25 van de camping. We tanken voor nog •50 (•1,585/l) bij het zelfbedieningsdeel van zo'n Drakenstation. Het gaat bergop richting Monte Baldo. Om 10.50 rijden we door Bardolino en dan gaat het rechts omhoog.

Lazise.





Caprino Veronese.

Caprino Veronese 11.10. Op 600 m is er een aardig zicht op een deel van het meer.
Bij Spiazzi is in een diep dal het heel idylisch gelegen klooster Madonna di Corona.



Een laatste blik op het Gardameer.



Spiazzi.



Kruisweg bij Spiazzi.



Via een kruisweg lopen we van 900 m tot 780 m omlaag.
Inderdaad heel mooi gelegen met nog verder onder in het dal de
A22. (11.50 - 12.50)





Madonna della Corona.



Fontein in Spiazza..



De lunchstop houden we in Ferrara di Monte Baldo op een heel aardige officiële camperplaats: twee plateau's aan de rand van het dorp (tot 14.05) voor ca 16 campers met zo te zien gratis service en elektriciteit.



SP8.

SP8.



Vervolgens nemen we de SP8 naar boven, sommige delen van deze smalle weg zijn 19% ! Daar op de hoogte tot 1600 m zijn schitterende uitzichten naar rechts over bergtoppen en grote diepe dalen.





Bocca del Creer.

Om 15.00 kijken we even rond op pas Boca del Creer.





15.28 komen we na een flinke afdaling door o.a. twee lage tunnels (2,5 m hoog, terwijl de bovenkant van de luifel 2,55 m telt!) in S. Giacomo aan. Op deze hoogte van ruwweg 1100-1200 m is het een stuk koeler en dus beter te hebben dan het beneden aan het meer was. (De ANWB gaf vanwege de hittegolf een code rood af voor dit weekeinde in Italië!) Terwijl ik aan het verslag en foto's werk gaat Tineke plat op de bank.

Om 18.30 lopen we nog 3/4 hr een mooi pad langs. Er staan hier weer de nodige bloemen.



Klkuwenklokje, *Campanula glomerata*.



Steenbreek.



Klkuwenklokje, *Campanula glomerata*.



Slangekruid, *Echium vulgare*.

Vlak bij de parking liggen mooie sportvelden en een grote speelwei met allerlei apparaten voor de kinderen en picknicksetjes voor de ouderen. Dat ziet er goed uit. In de winter is er hier een langlaufpiste.
Op twee borden kunnen we bekijken hoe wij toen straks heerheen gereden zijn. De temperatuur is intussen heerlijk: 25 graden!



Kerkje in S. Giacomo.

S. Giacomo - Monte Bondone.





Sportvelden S. Giacomo.

30-06-2012. S. Giacomo - Monte Bondone.

We komen langzaam op gang vandaag, om 10.40 (2041 km) vertrekken we uit S. Giacomo (St. Jacobus op het huis achter ons zwaait nog).

We dalen af naar (10.50) Brentonico en (11.00) het gehucht Besagno met aparte kerk.



Brentonico.



Brentonico.





Besagno.

Van 11.10 - 11.30 doen we boodschappen in een supermarkt in Mori, al weer op 204 m "hoogte". Enkele km's verder gaat het de SP88 bergop naar Chienis-Ronzo. (Zo zijn we mooi van die drukke en al weer hete dalweg af).
11.50 Pannone (800 m). Bij Ronzo-Chienis de SP48 op.



Besagno.



Pannone.





De pas van S. Barbara ligt al weer op 1170 m. Dan gaat het de smalle en zeer steile en bochtige weg het bos in en af. De MIO-IGO kan geregeld niet het verschil uitmaken tussen een hoger en lager gelegen deel van deze weg en raakt de kluts kwijt.. 12.45 zijn we weer beneden. Nu in Arco op 91 m, waar we op een nette serviceplaats de wc lozen. Boven Arco ligt een groot kasteel.



Arco.



Arco.





Castello di Arco.

Zo ook net na de afslag bij Dro (12.55). Door een vreemd veld met puin en vondsten van dinosaurussen gaat het naar het mooie Lago di Calvédine.



Lago di Calvédine.



Rode wouw, *Milvus milvus*.



Lago di Calvédine.

We hebben een lange lunchpauze vanaf 14.35 aan dit meer, met aan de andere kant de Gruppo Brenta. Opmerkelijk zijn de vele olijfbomen hier en een mispel. Via Calavino en Lasino weer bergop. Castel Madruzzo 15.05.



Mispel, *Mespilus germanica*.



Castel Madruzzo.



We passeren het zwemmen in Lágolo. We willen naar Vasòn maar worden net na de Centro Fondo Viote door een wegversperring tegen gehouden. 3 km voor de bedoelde plek! Ik zie achter de politieblokkade een rallyauto voorbij gaan. We draaien om en zien direct rechts onder een spiksplinternieuwe camperplaats bij het Centro Fondo en de Giardino Botanico Alpino. Een prachtig plekje voor vannacht (15.20). Met zicht op de Palòn en de Cima Verde.



Palon.





Kramsvogel, *Turdus pilaris*.



Biotopo Torbiera delle Viote.



Centaurea montana.



Gentiana lutea.



Terrazza della Stelle.

We gaan buiten op het stoepke in de zon zitten en drinken de dorst weg.
Om vijf uur beginnen we een wandeling langs het restaurant, de bushalte (die vandaag en morgen van 9.30 tot 19 uur buiten werking is), het Terrazza della Stelle (met een grote hoogglanzende metalen kogel) en rond de [Biotopo Torbiera delle Viote](#).



Vuurlelie, *Lilium bulbiferum* ssp. *bulbiferum*

De laatste is een groot veld met vele bloemen. Dan lopen we nog even bij de botanische alpentuin langs. Om 18.20 zijn we weer terug bij ZippII. Ik probeer de TV-stick weer eens uit. 71 zenders zijn het resultaat inclusief een RAI-sport zender. We kunnen hier dus de EK-finale zien morgen.



Grote graslelie, *Anthericum liliago*

