



Dorf Tirol - Schlanders - Glurns.



Racer uit de doos.



07-11-2012. Dorf Tirol - Schlanders - Glurns.

's Morgens wordt een quasi oldtimer uit een aanhanger gehaald en een ander wagentje er in gezet.

Na al weer 2408 km vertrekken we om 9.35 uit Dorf Tirol.

Om 9.45 crossen we door het centrum van Meran, waar flink aan wegen en tunnels wordt gebouwd.



Racer de doos in.



Meran.



Meran.





Naturns



Kastelbell.

Na Algund komen we in het gehucht Forst langs de Forstbrouwerij, 10.00. Dat is een van de weinige Italiaanse brouwerijen.

10.15 door Naturns, waar niet zo veel te zien is. (Wel is er net buiten het dorp een kasteel).

10.25 Kastelbell met zoals de naam zegt, een vrij groot kasteel.



Kastelbell.



Van 11.20 - 12.15 verkennen we het aardige dorpje Schlanders met zijn twee kerken met vreemd spitse toren. We hebben de camper op een parking aan een aardig park gezet, waar we enkele Appelvinken zien. Dan steken we een beek over en komen we in het centrum.

Appelvink, *Coccothraustes coccothraustes*



Grote lijster, *Turdus viscivorus*.



Schlanders.



Maria Himmelfahrt.



We kijken naar schoenen voor Tineke, vinden warempel exemplaren, die ze leuk vindt! Helaas zijn die alleen maar in te kleine maten voorradig. 12.55 weg uit Schlanders.





Spoding.



Glurns.



Glurns.





We zetten ZippII op een mooi plekje neer en eten wat.
Van 14.35 - 15.50 gaan we Slurns bekijken, een heel apart dorp met vele heel eigen plekjes, zoals de stadsmuren en -poorten, de Laubengasse met zijn arcadengalerijen en de barokke parochiekerk.

Etsch.





De muren van Glurns.



Rode kamperfoelie, *Lonicera xylosteum*



Etsch.



Glurns.



Slurns.





Een grote truck met oplegger heeft de grootste moeite om het dorp te verlaten. Hij drukt een muurlantaarn en verkeersbord krom, maar moet uiteindelijk volgens een expert eerst het dorp in om ergens anders te kunnen draaien. Een van de 3 stadspoorten zijn voor hem beslist geen optie, die zijn slechts 2,80 hoog.





Kerk Slurns.



Putter, *Carduelis carduelis*.

Om 16.00 zijn we bij ZippII terug en vinden daar een zeer jonge putter, die uiteindelijk zich fladderend en piepend probeert in veiligheid te brengen. De ouders zien we nergens. Op het eind van de middag wordt het in het dal voor ons steeds donkerder en barst daar een onweer los met kilometers breed weerlicht en lange vlakke bliksems. Bij ons zelf begint het wat te waaien en te regenen, maar onweer komt er geen.

