



Bacharach - Öllingen.



06-09-2019. Bacharach - Öllingen.

Onder een versluiserde zon gaan we op weg om 9:00. 8 minuten later komen we door Trechtingshausen met een menigte langs de kant van de weg rechts.

(Later heb ik dit op internet opgezocht: Het is de Mitarbeiterausflug van de Gemeinde.)

Om 10:09 steken we de Rhein over en gaan van de Rheinlandpfalz Baden-Württemberg in.

LB: Burg Stahleck, Bacharach.

RB: Aanlegsteigers, Bacharach.

LO, MM, RM: Trechtingshausen.

MO: Klemenskapelle, Trechtingshausen.

RO: Brug over de Rhein bij Speyer.



De A61 gaat over in de A6, die we blijven volgen omdat er op de A5 een file staat. Bij Heinbronn staan er echter ook stapvoets rijdende vrachtwagens (10:56). Beilstein (11:58), Gronau Murrhardt (12:26 mooi stadje waar we helaas omheen rijden).

RB: Burg Hohenbeilstein.
LM, MM: Beilstein.
MO: Gronau Murrhardt.





Voor een pauze stoppen we op een kleine parking bij Sulzbach-Laufen (12:47-13:21). Daar na volgt het dorp zelf (13:24) en Untergröningen (13:33) aan de Kocher.

*RB: Sulzbach_Laufen.
LM: Brug over de Kocher bij Untergröningen.
RO: Untergröningen.
LO: Overdekte brug over de Kocher bij Fach.*





In Hüttlingen (13:54) is er een omleiding naar de A7 via Dalkingen en een stukje 290. Om 14:16 zien we op 650 m hoogte de Europäische Wasserscheide. Afslag 18 is dicht. We rijden dus nog eens om.

*LB: Nog een overkapte brug.
MM: Hüttlingen.
RM: Dalkingen.*





Om 15:02 staan we dan uiteindelijk in Öllingen achter het Rathaus (na 597 km). Hier blijven we vannacht. We doen uiteraard nog een rondje door het dorp.

LB: Watertoren, Öllingen.
RB, LM: Camperplaats.
RO: Kattenstaartamarant,
Amaranthus caudatus.
MO: Grote lisdodde, *Typha latifolia*.





Het dorp is vrij saai, maar heeft wel een opmerkelijk kerkgebouw en een heel aparte constructie voor Huiszwaluwen.

LB: Schwalbenhaus.
RO: Ulrichskirche, Öllingen.





Op gegeven moment zien we 30 Huismussen op een kluster.

Terug in de camper krijgen we mee dat Nederland in Duitsland met 2-4 de voetbalwedstrijd wint.
's Avonds en 's nachts wemelt het van de muggen en dus gaan we niet onder zeil maar onder de klamboe.



RO: *Huismus*, *Passer domesticus*.