

Aveiro - Salreu - São Jacinto.





13-10-2010. Aveiro - Salreu - São Jacinto.

We zijn er vandaag vroeg uit. Het is opnieuw een strak blauwe lucht als we om 9.10 uit Aveiro vertrekken na 2600 km in totaal. We rijden naar Salreu en het natuurinfocentrum daar. Daar doen we het vorig jaar geopende 8 km lange Salreu Trail. Her en der staan er infoborden over welke planten en dieren hier voorkomen.



Salreu.



Het infocentrum.



Ooievaar, *Ciconia ciconia*.



Ooievaar, *Ciconia ciconia*.



We krijgen er massa's vogels te zien, ooievaars, blauwe en zilvereigers. Massa's kleine zangvogeltjes zitten er in het riet en de kleine bomen. We zien uitgestrekte velden met lisdodde, onverzorgde rijstvelden en overal waterpartijen. In sommige wemelt het werkelijk van de kikkers. Allerlei libellen hebben hier hun plek. Zie de foto's op de komende pagina's voor meer.



Iberische groene kikker, *Rana perezi*.



Iberische groene kikker, *Rana perezi*



Ooievaar, *Ciconia ciconia*.



Blauwe reiger, *Ardea cinerea*.



Kleine zilverreiger, *Egretta garzetta*.



Blauwe reiger, *Ardea cinerea*.



Kleine zilverreiger, *Egretta garzetta*.



Dicentrarchus labrax.



Ooievaar, *Ciconia ciconia*.





Lisdóde, *Typha latifolia*.



Alles bij elkaar een heel leuk pad, waar veel te zien is. Als we terug zijn geeft een medewerker van het infocentrum ons een Salreu Trail guidebook met achtergrondinformatie en foto's van dit natuurgebied. Onderweg waren we hem al tegengekomen met een filmploeg uit Esposende in een soort golfkarretje. Ze willen dit stukje natuur zoveel mogelijk promoten.

Wij rijden via Estarreja en Torreira naar São Jacinto op het eind van een lange landtong die tussen de zee en de Ria de Aveiro ligt. Links op de Ria zijn vele mannen met hun moliceiros op de wadachtige Ria de Aveiro aan de gang.

We krijgen een folder over het [Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto](#), bij het kleine kantoor dat net (14.00) open gaat. De enthousiaste dame die ons opvangt, wijst ons alvast de start van de wandeling als we morgen vroeg het rode pad gaan doen.



Brug naar het schiereiland.





Ria de Aveiro.



Moliceiros.



Moliceiros.

De zandpad naast het natuurterrein brengt ons richting zee. Onderweg komen we langs een moderne vuurtoren en een brandweerkaserne.

We zetten Zippy om 14.15 op een parkeerplaats aan het strand neer en gaan uiteraard het strand bekijken. Een enorm groot strand met slechts een kleine en lage duinenrij ervoor. We voelen even de temperatuur van het best wilde water (met de voeten) en gaan dan een tijdje tegen het duin aan zitten. Gezien het zeer kleine aantal mensen dat nu hier is, is het logisch dat alle faciliteiten hier in de buurt dicht zijn.

De rest van de dag is het stil op dit plekje. Op één intermezzo na van een ruzie makend jong stelletje, maar ook die vertrekken na een dik kwartier hevig bekvechten.



São Jacinto - Costa Nova.





Camperplek op São Jacinto.



14-10-2010. São Jacinto - Costa Nova.

De dag begint in vrij dichte nevels, maar die trekken gelukkig wat later op. We zorgen dat we met de opening van het NR das Dunas de São Jacinto daar zijn. (9.30) We buurten wat met iemand van daar die een verhaal vertelt over het ontstaan en de doelstellingen van het park. Een grote klus willen ze nog klaren: Het verwijderen van exotische planten als acacia's, pampasgras, en die Zuid-Afrikaanse succulenten. Dan wandelen wij de rode route door een schitterend stuk natuur. De stukken met hoge dennenbomen zijn vergeven van de zangvogels als koolmezen, vinken, roodborstjes, zangers of zo iets. Helaas zitten ze doorgaans te hoog en achter te dik bladerdek. De paden kronkelen zich tussen de bomen of struiken door. We zien veel cistus-, myrtusstruiken, Salix repens, Myrica faya.



NR das Dunas de São Jacinto.





NR das Dunas de São Jacinto.







NR das Dunas de São Jacinto.







NR das Dunas de São Jacinto.



Pateira Observatório.

Om 10.20 komen we door open landschap en de duinen aan zee. Dat levert diverse hagedissen, typische duinplaten, een onbekend kevertje en een Zwarte roodstaart op. Door bos lopen we dan naar de Pateira Observatório. 11.15. Daar worden we tot absolute stilte gemaand. En inderdaad als we even later de hut binnenlopen is het “lawaai” van het lopen op een planken vloer met zand al te veel. De eenden stuiven accuut weg en landen een halve vijver verderop. We zien Wilde eenden, Wintertalingen en Smienten, één Dodaars en één Blauwe reiger. Dan gaat het via een andere route via vrij open landschap en opnieuw bos weer naar de ingang terug. Bij een brug zien we nog enkele prachtig bloeiende takken van een lage struik.



Smient, Mareca penelope.



Wintertaling, Anas crecca.





NR das Dunas de São Jacinto.





Om 12.45 bereiken we de ingang van het park. We lunchen aan dat “ria”strand alvorens naar de haven van São Jacinto te rijden. Sinds augustus is er een nieuwe veerdienst naar Barra. Wel minder frequent dan we gisteren op internet hadden gezien. Om 14.10 is pas de volgende. Die tijd brengen we door aan de waterkant van São Jacinto met zijn bootjes, vele hengelvissers, en best grote vissen tegen de kades aan.



Veerboot.



Haven São Jacinto.





Haven São Jacinto.



São Jacinto.



Kleine mantelmeeuw, *Larus graellsii*.

We bekijken de meeuwen, de mosselbanken aan de veerhaven. De mensen die voorbij komen en komen in deze heerlijke middagzon de tijd goed door.





Tijdens de oversteek zien we dat de kuststrook bij Barra nog belaagd wordt door flink wat zcemist. Onderweg passeren we vissers in hun kleine bootjes.

Om 14.25 landen we in de nieuwe veerhaven van Barra. We rijden naar Gafanha om wat boodschappen te halen en rijden dan in een grote bocht om deze ria heen steken een moderne brug over en rijden de laatste paar km's naar een camperplek in Costa Nova. Daar kunnen we gelukkig de WC lozen.





Costa Nova.



Van 15.50 tot 16.30 maken we een wandeling over een plankier dat op de duintoppen ligt. Op zee is nu niet zo veel te zien vanwege die mist.



Costa Nova.



Costa Nova.



Costa Nova.



We steken vervolgens het dorp dwars over naar de ria. Daar zien we de beroemde vissershuisen, die gestreept geschilderd zijn. Dit is inderdaad een alleraardigst vakantiedorpje. Op de camperplaats zijn intussen diverse nieuwe campers binnengekomen. We buurten wat met een Duits stel, die ik later de PDF-files geef met de camperplaatsen in Spanje en Portugal. Daar “verdien” ik dan een blikje Superbock mee.

