

**Batalha - Fátima - Tomar - Vila Nova de Barquina.**





Mosteiro de Batalha.

**21-10-2010. Batalha-Fátima-Tomar-Vila Nova de Barquinha.**  
Net na negenen bezoeken we de Monsteiro de Batalha. [Zie de desbetreffende PDF-file.](#)

Na water en WC lozen en water tappen rijden we dan om 11.10 door. We zien onderweg veel bos, maar ook heel wat dorpjes met kleine wijngaarden. Hoofdzakelijk voor eigen gebruik? B.v. Reguengo do Fetal (11.25). Op de hoge serra's verder weg staan de gebruikelijke windmolens.



Reguengo do Fetal.



Van 11.45 tot 12.55 kijken we rond bij het Santuário de Fátima. Daar is in 1917 de Senhora do Rosário 5x aan de 3 herderskinderen verschenen. Bij de 5e keer waren er al 70.000 mensen aanwezig, waarvan velen een vreemd draaiende zon zagen. Alleen de oudste van de drie kreeg de boodschappen te horen van de H. Maagd. Zie het plakaat op de volgende bladzijde. Heden ten dage staat op de plaats van de verschijningen een klein kapelletje onder een grote overkapping. Verder staat het aan een enorm plein met nog de basiliek en op een heuveltje een enorme gebedszaal, met daar weer allerlei andere zalen bij. Enkele mensen leggen op hun knieën een pad af, dat om de kapel naar Basiliek en heuvel gaat. In een aparte overdekte plaats kunnen mensen hun wassen exvoto verbranden. Maar niet meer dan één de man/vrouw.



Pelgrims op een rotonde, Fatima.



Een van de parkeerplaatsen bij het Santuário.





# MENSAGEM DE FÁTIMA

«Oferecei  
constantemente ao  
Altíssimo orações e  
sacrifícios.»

(Anjo da Paz, 1916)

«Rezem o terço todos  
os dias, para alcançar a  
paz.

Eu sou a Senhora do  
Rosário.»

(Nossa Senhora, 1917)

«Quereis oferecer-vos a Deus para suportar  
todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos?  
- Sim queremos.

Ides ter muito que sofrer, mas a graça de Deus  
será o vosso conforto.»

(Nossa Senhora em diálogo com os Pastorinhos, 1917.05.13)







Zijvleugels van de basiliek.



Pelgrimgroep.



Capela da Aparições.



Brandende exvoto's.



Rozenkransbasiliek.



Gebedszalencentrum.



ORAÇÃO ANTES DA  
PEREGRINAÇÃO DE JOELHOS

Santíssima Trindade  
Pai, Filho e Espírito Santo,  
adoro-Vos profundamente.

O meu coração exulta  
por tantos benefícios  
que me haveis concedido.  
Ajudai-me a reparar com o bem  
o mal dos meus pecados.  
Aceitai esta peregrinação de joelhos  
até ao lugar bendito  
onde Maria nos comunicou  
a certeza do Vosso Amor.

Por este sacrifício  
imploro a bênção do perdão  
sobre os pobres pecadores  
a fim de que todos,  
abertos à mensagem do Evangelho,  
gozemos de paz no tempo presente  
e cheguemos um dia às alegrias eternas.  
Por Cristo, Senhor Nosso. Amen.



Gebetszalencentrum.



Gebetszalencentrum.







Rozenkransbasiliek.



Rozenkransbasiliek.



Rond de 13e oktober zijn hier grootscheepse pelgrimages geweest, die we dus net gemist hebben.





We rijden door naar Tomar. Daarbij gaat het steeds over kleine landweggetjes, die haast op gangen van een doolhof lijken. Tineke geeft bijna het vertrouwen in de MIO/IGO op. Maar opnieuw loodst ze ons er keurig doorheen. Een heel mooi gebied is dit overigens met geregeld ver zicht op diepe brede dalen en serra's.



Onderweg naar Tomar.







Tomar.



Estação, Tomar.

In Tomar is een grote kermis annex markt, waardoor wij Zippy opzij van het station op een stuk braak liggende grond moeten zetten.

We gaan het klooster bezoeken (15.00 - 16.30).

In Tomar is er beslist nog veel meer te zien, maar door die kermis zien we ons nog niet zo gauw een fatsoenlijke overnachtingsplaats te vinden hier.



Allerlei traktoren op de markt.



Tomar.







Tomar.



Convento de Cristo.

[Zie PDF van het bezoek aan de Convento do Cristo.](#)





Kermis in Tomar.



Niet op de snelweg!



Tejo.



Tejo.

Mede gezien de tijd van de dag rijden we om 16.40 door naar Vila Nova de Barquinha. Daar vinden we aan de oever van de zeer snel stromende Tejo een schitterend en rustig plekje. (17.20)

We zitten uiteraard een tijdlang aan het water en zien dat door de sterke stroming het water aan de kant steeds in kolken naar beneden trekt en iets verderop weer opborreld.

Onderweg heb ik voor het eerst zo'n typisch Portugees verkeersbord kunnen fotograferen, dat vertelt dat langzaam verkeer niet de snelweg op mag.



# Vila Nova de Barquina - Abrantes.







Ons gewone vakantieontbijt.

**22-10-2010. Vila Nova de Barquinha - Abrantes.**

Met 3044 km op de teller en 10.05 op de klok rijden we uit Vila Nova de Barquinha weg.

10.20 zijn we al weer in het volgende plaatsje Tancos, waar we zicht hebben op het verderop op een eilandje in de Tejo gelegen Castelo Almourol. Het dorpje zelf is een zeer fraai typisch Portugees dorp, met nadruk op fraai. Alles ziet er zeer verzorgd uit. Wel moet je op enkele plaatsen een keer met de camper steken om er weer uit te kunnen rijden.



Vila Nova de Barquinha.



Arrepiado aan de overkant.



Castelo Almourol in de Tejo.





Tancos.



Tancos.



Tancos.



Zwarte roodstaart, *Phoenicurus ochruros*

Enkele minuten later slaan we nog eens af naar het kasteel en komen voor een smalle maar wel diepe geul te staan, waar het het kasteleiland ligt. Dus nog maar een foto maken. Jammer dat het kasteel onbereikbaar blijft.



Castelo Almourol.





Zêzere.



Aquapolis Norte, Abrantes.

Tussen grote militaire complexen gaat het naar de snelweg richting Abrantes. Om 10.40 passeren we de hoge Zêzerebrug (met zicht op een spoorbrug). Een kwartier later gaan we weer van de snelweg af en rijden de laatste 10 km naar Abrantes. Eerst naar een van de camperplaatsen aan de Tejo (op de noordelijke oever) bij een soort strandbad: Aquapolis Norte. Dat ziet er goed uit. Vervolgens gaat het de stad in en informeren bij het I-kantoor aan de Esplanade de 1 de Maio naar een lavanderia en internetmogelijkheden. De 1e wasserij blijkt onlangs ter ziele te zijn gegaan. Dus rijden we naar die in de Pingo Doce aan de voet van de binnenstad. Daar kunnen we voor €23,50 twee zakken was kwijt. Morgenmiddag is het op te halen.



Pleintje bij de 1e internetzaak.

De 1e internetzaak gaat net voor de neus van Tineke dicht: van 13.00 - 14.00 gesloten. Wij nemen er onze lunch en wachten de verdere tijd lezend af. Om twee uur blijkt de zaak uitgerend vandaag voor buitenstaanders gesloten te zijn! Dus door naar het Parque Urbano de Abrantes São Lourenço. In het restaurant daar is WIFI voor de gasten. Bij een kop cappuccino en een copo vinho tinto zet Tineke het verhaal en foto's op internet. Buiten op het terras zitten enkele (nu lunchende) jazz-muzikanten. Als ze vertrekken vertelt iemand ons in het voorbijgaan dat ze vanavond in de stad een concert geven: "Tets voor jullie?"

Palmlelie.









Abrantes.



São Lourenço-park.



Aquapolis Norte.

We zoeken de camperplaats weer op lopen een eind langs de rivier op en neer, waarbij ik enkele van die martelwerktuigen uit probeer, die we in Portugal, Spanje en China geregeld gezien hebben. Om 16.45 hebben we dat en de grote strandtent gezien en gaan we nog eens bekijken wat de komende dagen te doen.



## Abrantes - Castelo de Vide.







**23-210-2010. Abrantes - Castelo de Vide.**

De dag begint in de mist. Na de WC nog eens geloosd te hebben, rijden we om 9.30 met 3096 km achter de rug naar boven het centrum van Abrantes in.

[Zie PDF-file voor ons bezoek daar.](#) Die mist is boven het eerst verdwenen. In de middag trekt hij helemaal weg en wordt de lucht strakblauw.

Rond 12 uur halen we Zippy achter de Praça de 1 Maio op en rijden naar de Pingo Doce. Bij de Electric & Co daar koop ik 2 fado CD's: een met muziek uit Coimbra en een van Alfredo Marceneiro, waarvan pas geleden thuis op TV een documentaire zag. Dan doen we wat boodschappen en willen de was ophalen (12.15). De dame daar is nog druk onze spullen aan het strijken. We kunnen over een kwartier terugkomen. We maken er een half uur van door eerst "thuis" te gaan eten. Om 13.15 rijden we oostwaarts de stad uit. We zien de molenstenen op een rotonde waarmee vroeger de olie uit de olijven werden geperst, zoals we gisteren van de dame op het I-kantoor hoorden.



Abrantes.



We houden uiteraard de kleinere wegen aan. Het gaat door een landschap van kurkeiken, olijfbomen, eucalyptussen en gigantische granietblokken. Bomen worden verder nauwelijks groter dan struiken. Vlak voor Casa Branca zijn vele ooievaars op hun nesten op vrij lage elektriciteitspalen vlak tegen de weg aan.

Molens om olijven te persen.





Ooievaars langs de weg.



Eucalyptusbossen.



Alpalhão.



Alpalhão.

Alpalhão.





Castelo de Vide.

Vlot achter Alpalhão (14.15) zien we Castelo de Vide hoog op een heuvel liggen. We bereiken het om 14.35. Zippy zetten we onder aan de stadsmuur op een parkeerplaatsje. Uiteraard trekken we direct de stad in. [Zie de PDF-file](#) voor het verslag en foto's van dit prachtige plaatsje.



Castelo de Vide.

Bij het I-kantoor halen wat tips voor wandelingen in de Serra de São Mamede en een kaart van Alentejo. Op een terras schrijven we kaartjes voor Myrthe, Rohan, ons moeder, tante Dora en Henk en Maria. Rond vijf uur zijn we terug en begin ik aan de foto's. Uiteraard zetten we de fado-CD's op.



Camperplek in Castelo de Vide.

