

Olhão - Ria de Formosa - Pedras del Rei.





25-11-2010. Olhão - Ria de Formosa - Pedras del Rei.

We starten de dag met een bezoek aan het Centro de Educação Ambiental de Marim, dat vlak bij de camping ligt. We hoeven het spoor maar over te steken en we zijn er al.

We kennen dit park al van afgelopen februari, maar zo'n 3 maanden verschil in jaargetijde kan in de natuur andere gasten opleveren in zo'n park. Van 10.15 tot 12.40 volgen we het pad dat ons door dit park leidt en zo diverse soorten landschappen laat zien. [Zie ook de folder van dit park in deze PDF-file.](#)

We starten bij de (nieuwe?) visvijvers, die volgens de man aan de receptie er neer gelegd zijn voor onderzoek naar de kweek van zeevissen. Vervolgens lopen we naar de getijdeplassen en de getijdemolen.



Ria de Formosa.



Haven Olhão.



Ria de Formosa.



De vorige keer stond alles (vloed?) onder water. Nu liggen grote oppervlakten naast de Ria en in de getijdeplas droog. Dat levert veel volk en vogels op, die zo te zien naar schaaldieren aan het vissen zijn.

Vervolgens lopen we om de getijdeplassen en zoutwatermoerassen naar de observatiehut bij de zoetwaterplas. Daar krijgen we allerlei eenden, wat zangvogels maar ook onze eerste Purperkoeten (in Europa) te zien.

Naast de Sloeenden en slechts enkele Wilde eenden, zien we ook enkele Blauwvleugeltalingen (dwaalgasten uit Noord Amerika!).



Wenkrab.



Sprinkhaan.



Meerkoet, *Fulica atra*.



Bontbekplevier, *Charadrius hiaticula*.



Kleine zwartkop, *Sylvia melanocephala*.



Strandplevier, *Charadrius alexandrinus*.



Zwarte ruiter, *Tringa erythropus*.



Wilde eend, *Anas platyrhynchos*.



Purperkoet, *Porphyrio porphyrio*.



Slobeend, *Anas clypeata*.



Slobeend, *Anas clypeata*.



Blauwvleugeltaling, *Anas discors*.





Slobeend, *Anas clypeata*..



Roodborsttapuit, *Saxicola rubicola*.



Putter, *Carduelis carduelis*.



Blauwe ekster, *Cyanopica cyanus*.



Blauwe ekster, *Cyanopica cyanus*.



Blauwe ekster, *Cyanopica cyanus*.



Waterpomp.



Roodborst, *Erithacus rubecola*.



Spoor tussen camping en natuurpark.

Via het gebied van riet en heggen, gaat het langs enkele oude gebouwen en een ouderwetse waterpomp om dan door een parkachtige omgeving terug te lopen naar de uitgang. Daar zie ik mijn eerste Blauwe ekster in Europa (we zagen ze wel in Beijing's Tianman Park).
We lunchen op de camping, lozen en tanken water en ontdoen Zippy van de blubber die we de laatste tijd hebben opgelopen. Om 14.30 vertrekken we dan van de camping (na 4842 km) en rijden oostwaarts richting Tavira.
Stadjes en dorpen onderweg aan de N125 zijn niet echt interessant. 14.50 b.v. Luz met nog een aardige kerk.



Luz.



Pontonbrug, Pedras del Rei.



Camperplaats Pedras del Rei.



Spoor naar het Praia do Barril..



We gaan naar de camperplek aan de Ria de Formosa in Pedras del Rei (Santa Luzia) net voor Tavira.
Daar wandelen we eerst over een pontonbruggetje over snelstromend Riawater naar een minstationnetje met dito treintje. Dat vervoert op en neer naar de Praia de Barril. Wij lopen die kilometer door de zoutmoerassen zelf wel.
Op het strand liggen massa's schelpen. Borden onderweg vertelden dat de vissers hier zich gespecialiseerd hebben in de vangst van inktvissen met ceramische potten. Vroeger werd er ook tonijn gevangen, die migreerde van de oceaan naar de Middellandse Zee. Sinds 1930 echter al niet meer. Tientallen ankers op een duin getuigen echter nog van die tijd.



Praia do Barril





Ria de Formosa.



We nemen dan met Zippy plaats aan het water bij een lange rij campers en genieten tot het donker wordt van het zicht over het water en de fraaie kleuren die de ondergaande zon oplevert.



Camperplaats Pedras del Rei.



Roodborsttapuit, *Saxicola rubicola*.



Ria de Formosa.



Pedras del Rei - Tavira - Praia da Altura.



Zilverplevier. *Pluvialis squatarola*.



Roze grutto. *Limosa lapponica*.

26-11-2010. Pedras del Rei - Tavira - Praia da Altura.
Met 4860 km achter de rug rijden we om 9.15 onder een loodgrijze lucht oostwaarts. Het zal de hele dag regenachtig blijven. Lange miezerende buien.
Om 9.40 kijken we even aan zee in Sta. Luzia.



Santa Luzia.



Santa Luzia.



Santa Luzia.



Steenloper, *Arenaria interpres*.

Vervolgens rijden we door naar het reeds bekende Tavira. Daar kopen we voor de kleinkinderen elk een trekpopje, gaan een aantal dagen op internet zetten in die zaak, waar we ook afgelopen februari waren, doen een kaartje voor ons ma op de bus èn kopen bij een winkeltje dat we nog van de vorige keer kenden een paar schoenen voor •15!



Santa Luzia.



Santa Luzia.



Tavira.



Tavira.

Tineke kan nog steeds niets bij zonders voor haarzelf vinden. Ook niet als we om 12.30 in het grote winkelcentrum Continente rondkuieren, dat iets buiten het oude centrum ligt.





Om 14.45 kijken we een kwartier rond in Cacela Velha. Een prachtig minidorp dat hoog boven de kust ligt. We zien er een dorpsbron bij de kerk, een minifort en enige heel pittoreske en “eigen” huisjes. We hebben er verder zicht over een lang stuk van de Ria Formosa en enkele eilanden voor die Ria. Deze laatste begint overigens net ten oosten van Cacela Velha bij Manta Rota. Ook daar kijken we even. (Aardige maar heel drukke camperplaats.) Even omdat we doorgaan naar Praia da Altura 4 km verder. Daar blijven we deze nacht op een parking vlak aan het strand. We kijken er even aan het strand, lopen een blokje om, maar worden dan door opnieuw opkomende regen naar binnen gedreven.. (17.00)

Cacela Velha.



Kust en Ria Formosa voor Cacela Velha.



Praia da Altura.



Praia da Altura.



Praia da Altura.



Praia da Altura - Vila Nova do Santo António.



Monte Gordo.

27-11-2010. Praia da Altura - Vila Nova do Santo António.
Het is buiten grijs en nat. Het regent vrijwel onophoudelijk.
Om 9.40 met 4893 km achter de rug rijden we het dorp in om te kijken of we WIFI ontvangst hebben in de buurt van dat Eurotel. Ja dus en zo gaan we eerst het internet op voor E-mails en een Skype-gesprek met Tini en Mimi. Tineke zoekt nog een aantal caches op voor deze laatste 2 dagen in Portugal.
Om 11.15 rijden we dan door naar Monte Gordo voor een cache-wandeling, die over brede zandpaden onder de dennen door gaat. Voor we de cache oppikken kijken we bij een meertje, waar we naast wat meerkoeten ook duikende tafeleenden zien.



Bos bij Monte Gordo.



Tafeleend, *Aythya ferina*.



Tafeleend, *Aythya ferina*.

Meerkoet, *Fulica atra*.

Tafeleend, *Aythya ferina*.

We zoeken de cache op in het bos vlak bij de vijver en lopen dan weer terug. Dit is een apart bos met grote struiken eronder (soort brem?) en met lage grijsgroene sterk geurende struikjes.
Aan de andere kant van Monto Gordo krijgen we bij de vuurtoren een aanwijzing voor een volgende cache.



Monte Gordo.



Vila Real de Santo António.



Vuurtoren, Monte Gordo.



Isla Canela (Spanje).



Ponta da Areia.

Die cache ligt blijkbaar tegen de dijk aan waar de Guadiana in de zee uitkomt. Eerst pikken we echter een andere cache op, die vrij ver die dijk op ligt. Op een plek waar die dijk meer een pier is. (TB met Paddenstoelensmurf.) Die vuurtorencache vinden we vervolgens niet. Toch iets verkeerd opgevat in de berekening?



Ponta da Areia.

We lunchen aan de dijk en rijden om 14.50 naar V.R. de Sto António.



We rijden dan naar Vila Real de Santo António. We kunnen daar het I-kantoor niet vinden. Wel zien we enkele heel aardige winkelstraatjes en een mooi plein in het centrum. We gaan dan boodschappen doen bij de Intermarké net achter het stadscentrum. “Nee, de tegoedbon uit Armanção da Pera kunnen zij niet accepteren.” Bij de ingang en uitgang staan leden van een verkennersgroep duurzame etenswaren op te halen om arme mensen hier een iets betere kerst te kunnen geven. We geven ze 2 pakken melk en een pak suiker.



Vila Real de Santo António.





Zicht op Ayamonte.

Dan zoeken we de camperplek op die aan de Guadiana blijkt te liggen. Tientallen campers blijken er ons voor gegaan te zijn. Toch vinden we er een mooie plaats met uitzicht op de Spaanse stad Ayamonte aan de andere kant van de rivier.

Net voor de zon ondergaat scheurt het wolkendek in het westen open en zet de oostkant van de rivier in een fel geel licht. Dat levert nog enkele mooie plaatjes op. In het westen kleuren de lage wolken nog even karmijnrood, net alsof er een horizontaal toneelgordijn openstaat. Mooi dus.



Zicht op Ayamonte.

