



Vila Nova de Santo António - Castro Marim.





28-11-2010. Vila Nova de Santo António.

Een verademing is het dat de dag met een strak blauwe hemel begint. Het was koud vannacht en dan is het 's morgens lastig op te staan.

Ook Zippy heeft echter last wakker te worden. We lozen de WC in een diepe put, die we met de waterpomptang van de buurman open kunnen trekken. Om 10.10 willen we dan weg. Voor de 2e keer in deze vakantie moet er de wegenwacht (via een telefoontje naar de ANWB) aan te pas komen om hem aan de praat te krijgen: de accu is leeg! Kan een radio de accu in één nacht leeg trekken als hij alleen maar op "all off" staat? We moeten dus nog een behoorlijke tijd op hulp wachten. Al met al zijn we dus pas na twaalf uur op weg.



Kleine mantelmeeuw, .Larus graellsii.



Ayamonte (Spanje).



Castro Marim.



Plas net buiten Castro Marim.



Via Castro Marim rijden we naar oude zoutpannen, die net buiten deze stad liggen. Tineke wil er een cache opzoeken, maar er klopt iets niet met de coördinaat van de parking daar. Zo komen we er dus niet. Wel zien we een plas met flamingo's en de nodige andere steltlopers.



Flamingo, *Phoenicopterus roseus*.

Steltkluut, *Himantopus himantopus*.

Flamingo, *Phoenicopterus roseus*.



Het pad rond deze plas is echter zo modderig dat we daar niet verder door willen klodderen.
We rijden tegen twee uur naar de camperplaats in Castro Marim terug voor allereerst de lunch.
Later op de middag (15.30) lopen we de stad in en bezoeken het Moorse kasteel. •1 voor de entree p.p. en •5 voor een puzzlebeker voor Rohan met afbeeldingen uit de middeleeuwen.
Dit kasteel is zo te zien meer een vesting of een klein dorp geweest. Er zijn nog opgravingen aan de gang, die vondsten uit de Romeinse en de ijzertijd opleveren.
De lopen een ommetje over de buitenmuren (met uiteraard mooi uitzicht over de stad en de verre omgeving) werpen 'n blik op de opgravingen en gaan het kasteel binnen het kasteel in en op.



Castro Marim.



Fort São Sebastião.



Zicht vanaf kasteel.





Kasteel van Castro Marim.



Castelo Velho, kapel en winkeltje binnen het kasteel.





Castelo Velho binnen het kasteel



Zoutpannen rond Castro Marim.



Steeds zijn de vele zoutpannen om de stad te zien Verder zien we uiteraard ook de doorgang naar de Guadiana, Vila Real en Ayamonte aan die rivier.
Vervolgens zoeken we een cache op die bij het andere fort/ kasteel ligt. Dat is wegens restauratie gesloten. De cache ligt bij een vreemd (modern?) torentje, waarvan de functie ons onbekend is.
Tegen half vijf zijn we bij Zippy terug en valt al gauw de nacht in.



Zicht vanaf het fort São Sebastião.



Zicht vanaf het fort São Sebastião.





Castro Marim (P) - Isla Cristina (E).



Guadianabrug tussen Portugal en Spanje.



Moeras bij Castro Marim.



Guadianabrug.



Pozo del Camino.

29-11-2010.

Castro Marim (P)- Isla Cristina (E).

De bibliotheek in Castro Marim is pas om 14.30 open op maandag. We rijden om 9.25 richting Spanje (na 4937 km).

Het regent weer onophoudelijk, de lucht is eenheidsgrijs. Om 9.30 wordt de tijd 10.30 op de Guadianabrug, we rijden Spanje in.

Via de snelweg rijden we naar de afslag van Isla Cristina, waar we willen overnachten. De hele tijd zien we moeras en zoutpannen.



Havens bij Isla Cristina.



Havens bij Isla Cristina.



Havens bij Isla Cristina.

In Isla Cristina doen we boodschappen bij de LIDL en halen een brood bij de MAX%. We zoeken op de camping een plekje uit. Tineke doet de dubbele was, ik doe achterstallig werk aan het verhaal over Tomar!
In de loop van de middag begint de zon warempel nog even te schijnen. Toch schijnt het de komende weken qua weer instabiel te blijven.

Isla Cristina - Huelva.





30-11-2010. Isla Cristina - Huelva.

Het heeft ook deze nacht behoorlijk wat geregend. Maar 's morgens wordt het toch nog droog. We kijken nog even aan het strand. Daar liggen behoorlijk wat schelpen met vrij veel van mosselen. Het parasoldennenbos tussen camping en zee ziet er echter beter uit.

Om half twaalf vertrekken we dan weer met 4963 km al weer achter de rug deze reis.



Bos Isla Cristina.



Strand Isla Cristina.



Strand Isla Cristina.



Marismas Isla Cristina.



Marismas Isla Cristina.



Marismas Isla Cristina.

We rijden weer via Pozo del Camino en komen in Isla Cristina opnieuw langs de Marismas.
Dan rijden we over Redondelo en Lepe naar Cartaya, waar we bij de Carrefour enkele boodschappen gaan halen. Daar zitten 2 Chirimoya's bij, een soort anonavrucht, die we nog niet kennen.
Om 12.35 rijden we door naar Rompido aan de kust.



Redondelo.



Playa de Rompido.



Flecha del Rompido.



Rompido.

Deze wordt van zee gescheiden door een langgerekt eiland, dat nauwelijks hoger is dan een zandbank: Flecha del Rompido. In het water tussen kust en die Flecha liggen massa's motorbootjes. Na bij de 2 vuurtorens aan zee gekeken te hebben volgen we de kust oostwaarts, de 5000 km wordt overschreden.

We rijden tot het uiterste puntje van deze kust in Punta Umbria. Daar kijken we uit over de "Maasvlakte" van Huelva.

Rompido.



Flecha del Rompido.



Parasoldennen.



Punta Umbria.

Scholekster, *Haematopus ostralegus*.



Zoutbergen bij de Salinas de Bacuta.



Voor de stad ligt echter een interessanter gebied voor ons: De Marismas del Odiel. Op de oude spaanse kaart staat dat natuurgebied aangegeven en dat er een weg loopt over een lang schiereiland tussen Punta Umbria en Huelva in. Daar vinden we wat later het Centro de Visitantes Marismas del Odiel. Het is 15.10 en het centrum is 's middags pas om 16.00 uur open. We kunnen echter over een boardwalk naar een spottershut lopen. Op de plas daar zien we Slobeenden, Wintertalingen, Dodaars en Fitissen (in de riethalmen boven het water). Leuk.



Slobeend, *Anas clypeata*.



Slobeend, *Anas clypeata*.



Wintertaling, *Anas crecca*.



Fitis, *Phylloscopus trochilus*.



Dodaars, *Tachybaptus ruficollis*.



Als we genoeg gezien hebben moeten we voor een fikse bui terug sprinten. Die wachten we af en rijden dan over de bolle ophaalbrug (?) verder het schiereiland over. Overal staan bordjes dat dit een natuurpark is. Een prachtige wetland van oude zoutpannen, waar vele vogels zitten. Tegenover het bezoekerscentrum zien we aardig wat flamingo's. Op de terugweg kijken we nog even bij een andere kijkhut. Maar dat levert slechts enkele Bontbekplevieren op. Het tij is nu blijkbaar te laag om vogels te trekken.



Brug over de Caño bij de Salinas de Bacuta.



Regenboog boven de haven van Huelva.



Marismas del Odiel.



Flamingo's, *Phoenicopterus roseus*.



Kleine zilverreiger, *Egretta garzetta*.



Bontbekplevier, *Charadrius hiaticulata*



Het centrum is nu wel open. We kijken even binnen, maar vinden er niet veel aan informatie. Dus stappen we om 16.35 weer op en rijden langs de kades van Huelva naar het Columbusmonument, waar we een camperplaats weten te vinden.





Columbusmonument, Huelva.

Ik maak daar de laatste foto's van vandaag. Even komen er nog twee campers bij, maar die rijden na enig onderling beraad door.



Huelva - Chipiona.





Columbusmonument, Huelva.

1-12-2010. Huelva - Chipiona.

Die andere twee campers zijn vannacht iets verderop gaan staan. Wij vertrekken weer om 10.15 met 5071 km op de klok. Aanvankelijk komen we door een zeer vlak landschap met veel sinas- en granaatappelboomgaarden. Na 20 minuten passeren we Moguer met zijn massieve kerk. Daarna steken we voor de 1e keer de Rio Tinto over, die inderdaad zeer rood is door het ijzeroxide. Via een stuk snelweg bij San Juan del Puerto rijden we naar Niebla, de A472 en dan naar la Palma del Condado met zijn ooievaarsnesten op de electriciteitsmasten. Vlak voor het inderdaad witte Villalba del Alcor staat rechts een mooie kapel op het veld. (11.10) 6 km voor Sanlúcar la Mayor (11.30) zien we links de zonnecentrales van Soland. Massa's panelen stralen de energie op naar 3 hoge torens.



Moguer.



Rio Tinto.



A472.



La Palma del Condado.



Kerk net voor Villalba del Alcor.



Energiepark Soland.



Sanlúcar la Mayor.



Net na Sanlúcar la Mayor gaan we van de A472 af en gaat het via een omweg over de A473 en A474 naar Bollulos de la Mitación en Coria del Rio. We zijn weer in olijfbomenland. In Coria vinden we na vrij lang zoeken en toch maar vragen de rivier. We lunchen daar eerst maar en wandelen langs de Guadalquivir in de richting van de stad.



Coria del Rio.



Coria del Rio.



Guadalquivir in Coria del Rio.



Guadalquivir in Coria del Rio.



Veer over de Guadalquivir.



Guadalquivir in Coria del Rio.



Guadalquivir in Coria del Rio.



Daar vinden we allerlei vreemde bootbouwsels op het water en het veerpontje, waarmee we naar de overkant kunnen. (13.35)
Door vlak en nat gebied naar Los Palacios y Villa Franca (14.05)
en door naar Sanlúcar de Barrameda over een nieuwe weg, die de GIO_MIO nog niet kent. Grote katoenvelden en dan uitgestrekte braakliggende grond zien we hier. Af en toe zijn er kleine witte dorpen op de spaarzame heuvels.



Los Palacios y Villa Franca.

Katoenvelden.



Nieuwe weg naar Sanlúcar de Barrameda.





We rijden steeds onder het front tussen bewolking en blauwe lucht, maar hebben geen regen. In het nog natte Sanlúcar kopen we brood en toetjes en bellen Meindert op. We kunnen Zippy met gerust hart bij hen in de straat zetten en dus rijden we door naar Chipiona, waar we 16.30 aankomen.



Sanlúcar de Barrameda.



Sanlúcar de Barrameda.



Plastic kassen.



Onderweg naar Chipiona.



Chipiona.

's Avonds uiteraard gezellig bij zitten kletsen met Meindert en Wil en in een bar in de buurt wat tapas gegeten, manzanillas gedronken (Tinke neemt moscatel). Bij de tapas zaten onder andere een ons onbekend soort kreeftgarnalen bij. Zeg maar de 1e vorm aliëns. Ze smaken prima als je ze eenmaal open gebroken hebt. De mini-inktvisjes in bloem, moeten nog wel ontdaan worden van een kleine op plastic lijkende sliert. Wil doet voor hoe dat moet. Verder hebben we boccarones in het zuur die qua smaak dicht bij haring komen.

