

# Vilanova i la Geltrú - Sant Feliu de Guíxols.







C32.



C31.

**01-10-2013. Vilanova i la Geltrú - Sant Feliu de Guíxols.**  
Met 5632 km op de teller vertrekken we om 10.45 in opnieuw stralend weer.  
Om 10.55 draaien we de snelweg C32 op. Even later de C31 op om de peage te vermijden.  
Aan deze weg links een autogasservice buiten dienst. Toch maar noteren.  
Dan kronkelen we hoog boven de zee en het spoor naar Garaf.  
Daar staat ergens een huis van Gaudi, wat ik meen op een bord te lezen. 11.15.



Weg naar Garaf.





11.40: links op de hellingen van een vrij hoge berg ligt een gigantisch kerkhof naast de Ronda Litoral. Bij een Repsol station in Barcelona worden 14,73 l gas getankt. Hetgeen heel wat voeten in de aarde heeft. Mij lukt het niet en die twee bij de kassa verrekken het in eerste instantie om te helpen. Ik kreeg wel een hulpstuk mee, maar kon deze koppeling niet vast op de kraan krijgen. Uiteindelijk komt er dan toch eentje de zaak voordoen: Koppelstuk op die van ons, palletje naar rechts draaien, de tap erop zetten, pistoolhendel trekken en een oranje pal aan die trekker opzij schuiven. "Wel eventjes nadenken krijg ik te horen". 12.05.



Barcelona.



Ronda Litoral.





Barcelona.

Na Montgat komen we weer langs zee af te rijden.  
El Masnou 12.35.



El Masnou.







Canet.

Vuurtorentje in Vilassar de Dalt.  
We pauzeren tegen het spoor aan net voor Port del Balís 13.10.  
Canet 13.55. 14.00 Calella.  
14.10 net voor Malgrat gaat het landin nog steeds over de NII.



Vuurtoren, Calella.



Llagostera.

14.35: links ligt een zo te zien mooi stadje op 13 km van Feliu: Llagostera.



Om 14.55 komen we uiteindelijk in St Feliu de Xuichols op de camperplaats aan. Als we nog een kop thee drinken voor we een rondje door de stad kuieren, begint opeens de camperplaats vol te lopen. De een na de andere camper komt binnen. Om 15.45 gaan we dan de stad in. Eerst langs de boulevard en het strand af, dan de stad zelf in. De winkels zijn echter nog dicht.



St. Feliu de Xuichols.







Carrer Sant Joan



Carretera de Girona.



Op het eind van het rondje lopen we bij die grote Chinese outlet binnen. Daar vinden we na enig zoeken een koevoetje en een LED-zaklamp. Met de laatste is iets vreemds aan de hand, zodat die later nog eens geruild moet worden voor een goede.



Catalaanse vlag



# Sant Feliu de Guíxols (E) - Saint Pierre-s-Mer (F).







C31.



**11-01-2012. St. Feliu de Guíxols - Saint Pierres-s-Mer.**  
 Met 5786 km op de teller rijden we om 9.45 naar de LIDL aan de rand van St. Feliu. We doen er voorlopig de laatste keer in Spanje boodschappen. Om 10.20 gaan we dan echt op pad. 10.25: We rijden de C31 op richting Girona. Het is weer stralend buiten. T<sub>min</sub> was wel 5,7°C (net voor zonsopgang) maar nu gaat het naar de 15°C.  
 Medinya 11.00 met El Castell links.  
 Bàscara 11.05.



El Castell, Medinya.



NII.



Bàscara.





Figueres.



In Figueres bij Petrem tanken we 51 l “Sensia” diesel à •1,461/l. (11.30.) We zouden nu 12,25 km/l gereden hebben op gewone diesel? Het landschap is intussen compleet niet Spaans meer: alles is groen, je ziet veel bomen.  
11.55: La Jonquera een typische grensplaats met veel schreeuwende reclameuitingen en grote winkels. Aan de andere kant van de grens (12.00) in le Perthus is dat nog een graadje “erger”.



La Jonquera.



Le Perthus (F).





Om 12.15 gaat het in le Boulou rechts af naar Perpignan.



Tech..



Le Boulou.



Perpignan.





We crossen door Perpignan rond 12.45.  
 Het idee om vandaar naar Canet aan zee te gaan laten we zitten, vanwege de omleiding en vele smalle éénrichtingverkeersstraten.  
 Op weg naar de kust komt een grote zwerm Kieviten voorbij.  
 Om 13.10 stoppen we op een parking in Port Leucate.  
 Na de lunch kijken we even aan de jachthaven. Die lijkt sterk op die van Gruissan, die we vorige vakantie zagen.  
 Om 14.00 gaan we weer verder.



Perpignan.



Kieviten, vanellus vanellus.



Port Leucate.







Port Leucate.







De camperplaats in Peyrac ligt direct aan de smalle doorgaande weg. Dat zien we ondanks de verder mooie omgeving (we waren hier al eens eerder) nu niet zitten en besluiten nog door te gaan naar een volgende plek. (14.55)



Peyriac-de Mer.



Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée



Flamingo, *Phoenicopterus roseus*.





Flamingo, *Phoenicopterus roseus*.





Bages.

Via het aardige Bages rijden we over een prachtige D168 kronkelend tussen grillige rotspartijen terug naar de kust (Narbonne Plage) en dan door doodse vakantienerzettingen naar St. Pierre-s-Mer. Daar vinden we tegen 16 uur een compleet verlaten camperplaats aan een waterrijk gebied en een grote camping.



Bages.



Montagnes de la Clape.



Narbonne-Plage.





Camperplaats in St. Pierre-s-Mer.

Het waait stevig hier, zodat het wandelingetje kort blijft. Het natuurgebied “Étang de Pissevaches” bestaat uit zoutwatermoerassen. We zien er veel aalscholvers en enkele krijsende meeuwen.



Étang de Pissevaches.







Étang de Pissevaches.



We lopen het pad tot het eind.  
Daar staan we aan 3 kanten  
door water omgeven en zoeken  
de camper weer op. 16.40.





