



**Río Tajo - Cáceres.**





Embalse de Alcántara.



Estación de Río Tajo.



**11-1-2012. Río Tajo - Cáceres.**  
Na 2288 km (10.30) vertrekken we vanaf het Río Tajo station met mooi weer. Iets verder is het uitzicht, waar we gisteren avond zo naar uit zagen. We stoppen er even voor een panoramafoto.





We rijden door naar Cáceres, crossen zigzaggend diverse wijken door en komen om 11.20 op de camperplaats aan. Een drukke plek, waar iedereen dicht open staat. Maar voor niets en een serviceplaats, prima dus.



Cáceres.



Om 12.45 na de lunch lopen we via de wijk San Blas de binnenstad van Cáceres in.  
We zoeken eerst het Plaza Mayor op. Daar staat nu een grote tent, waar een tentoonstelling is over de evolutie van de mensachtigen. Daar begint dus onze bezichtiging van het oude Cáceres.  
Opmerkelijk vind ik dat diverse mensachtigen groter waren dan de moderne Spanjaard! Het andere uiterste vormt de één meter “hoge” Floresmens, die overigens pas in 2004 werd ontdekt.  
Al met al heel aardig dit eens gezien te hebben. Ons Spaans is niet je dat, anders had ik nog graag wat langer info opgezogen.  
[Zie ook de PDF-folder.](#)



Iglesia de Santiago.



Driopithecus laietanus.



Australopithecus afarensis.

Plaza Mayor.



Homo habilis.



Paranthropus boisei.



Australopithecus africanus.



Homo floresiensis.



Plaza Mayor.



De temperatuur is weer prima vandaag, zodat her en der de terrassen goed bezet zijn. Op het Plaza Mayor vinden we het I-kantoor, hetgeen ons twee kaarten van de (binnen- en oude) stad oplevert. Verder nog een folder over PN Monfragüe en het nabij gelegen natuurgebied bij Malpartida de Cáceres aan de westzijde van de stad.

Op het plein vallen ons een azulejos-huis op en (bij de opgang naar de oude stad) een beeld van een KKK-achtige figuur: een “penitente”. Deze costuums worden nog steeds gebruikt tijdens de optochten van de “Semana Santa”.



Penitents.



Na even zoeken, vinden we het internetcafé aan de Plaza Marón. Die is echter pas om half zes weer open. Dus gaan we eerst de oude stad. Via de Sta. Anapoort komen we er.



Puerta de Sta. Ana.



Plaza de San Mateo.

Eerst linksom langs de muren, dan naar het Plaza de San Mateo en Plaza de las Veletas met steeds weer kerken, kloosters en paleizen. Het verbaast ons niet dat Cáceres al in 1985 op de UNESCO Werelderfgoedlijst is gezet.



Plaza de las Veletas.





Iglesia de San Francisco Javier.



Concatedral.



Iglesia de San Francisco Javier.



Vervolgens de pleinen van San Jorge en Sta. María. Daar dalen we na een heel interessante tippel weer af naar de moderne en préhistorische tijd van de Plaza Mayor (14.30). Het wordt tijd voor rust en een versnapering.

Palacio Episcopal.

Puerta de la Estrella.



Paseo de Canovas.



Paseo de Canovas.



Daartoe zoeken we het stadsparkje Paseo de Canovas op. Kiosco Colon blijkt een gezellig barretje te zijn, waar de rode wijn vergezeld wordt door een tapaschaaltje. Uiteraard laat het grote Philipsscherf achter ons voetbal zien. O.a. een virtuoos manneke van 15 à 16, die complete achterhoedes voor schut zet. (14.50 - 15.25)



Gezien de tijd laten we die “locutorio” en het internetten vandaag maar achterwege en kuieren via het nu vrij bekende centrum terug naar ZippII. (16.30)  
Ik ga na even aan de verslagen gewerkt te hebben een uur plat. De conditie is nog niet optimaal. Gelukkig is het snotteren over en het hoetsen vrijwel. Morgen meer.



## **Cáceres - Malpartida de Cáceres.**





**2-11-2012. Cáceres - Malpartida.**  
Iets voor elven stappen we het internetcafé in. Tot 13.15 om de verhalen en de foto's up te loaden, post te behandelen en (Acrobat Reader XI) er opnieuw op te zetten.  
Om 14.35 na de lunch en water lozen en met 2323 km op de teller vertrekken we uit Cáceres.



Plaza Mayor.



Malpartida de Cáceres.



Barruecos..



Museum.

Om 15.10 zijn we op de parking van Los Barruecos bij Malpartida de Cáceres. Het is een natuurpark, waar we morgen een wandeling willen gaan maken. Het nabij gelegen museum en het natuurhuis aan de parking zouden om 16 uur open moeten gaan, maar we zien dat niet gebeuren.



Wel komen en gaan de nodige wandelaars voor een rondje laat op de middag. Ook wij kijken even aan de stuw bij de voormalige wasplaats. Daar zien we een IJsvogel, meeuw en een Fuut. En uiteraard de grote granietblokken, waar dit park om bekend staat. We zijn benieuwd morgen.



Los Barruecos.

