



Mina de São Domingos - Mértola.





11-07-2012. Mina de São Domingos -Mértola.

Een flink brood van de bakker gekocht, die geregeld op de camperplaats komt.

Om 10.20 na 2770 km rijden we aan. Bij de sanizuil aan de openbare weg even water en WC geloosd en om 10.30 gaat het naar Mértola. Het is weer grauw en grijs vandaag. En het miezert zo af en toe.

10.40 bungalowdorpje Moreanes. Om 11.15 staan we op een parking aan de Guadiana in Mértola.



Mértola.



Parking Mértola.





Mértola.



We doen direct enkele boodschappen in het dorp boven in een van de minimercado's en de open markt. We buurten even met een Nederlands-Amerikaans stel dat hier met een boot aan de steiger ligt. Hij weet desgevraagd te vertellen dat (helaas!!!) Obama de verkiezingen heeft gewonnen. Dat gaat hem geld kosten. Want 70% van de Amerikaanse bevolking is niet genegen te werken voor hun geld, houden liever hun hand op.



Igreja de Nossa Senhora da Anunciação.





Na de lunch (15.30) gaan we het dorp beter verkennen. We lopen links naar het kerkje omhoog dat oorspronkelijk een moskee is geweest. Dat is nog steeds goed te zien. O.a. aan de gewelven en de Misrah achter het altaar. We kijken even bij de Romeinse opgravingen achter de kerk en het kerkhof daar en dalen dan weer iets af naar de winkelstraat.



Na nog wat boodschappen in een ander winkeltje, besluiten we met een bezoek aan de kapper. Na even wachten wordt ik voor €6,00 verlost van de onhandelbare kippenveren. Ik kan wat dat betreft er weer enige tijd tegen. Om 17.15 zijn we weer terug in de camper voor de nacht.



Mértola - Vila Real de Sto. António.





11-08-2012. Mértola - Vila Real de Sto. António.
Opnieuw was het een zeer regenrijke nacht en ochtend. Tegen 10 uur stopt het met regenen. Er heeft zelfs even een waterig zonnetje geschenen.
Na 2791 km vertrekken we om 10.10 uit Mértola.
Het gaat via een rammelweg over Monte Alto, Fernandes (10.25) en Tamejoso, enkele huisjes op een heuveltop (10.30).



Het vakantieontbijt.

Fernandes.



Overstroming door de vele regen.

Het gaat door vrijwel verlaten gebied met korte bolle heuvels, die begroeid zijn met struiken en lage bomen.



Guadiana.



Pomerão.



Guadiana bij Pomerão.

Om 10.50 komen we in Pomerão aan, dat tussen de Guadiana en de Embalse del Chanza is ingeklemd.
Enkele João's met de Pet bekijken vanaf een caféterras onze binnenkomst. We gaan aan de hoge waterkant van de Guadiana staan. Het is intussen weer miezerig geworden.



Pomerão.



Om 12 uur besluiten we door rijden over de nieuwe brug Spanje in. Links is de hoge dam in de Chanza. Het gaat over een weg die de IGO8 nog niet kent. Iets verder verwijder ik een aantal stenen van die weg: Eens verkenner altijd verkenner.



Dam in de Chanza.



Guadiana.



Bij El Granado rechtsaf (12.20) een smalle HV4402 op, opnieuw over bolle steile heuvels heen.



Sanlucar de Guadiana.



Sanlúcar de Guadiana.



Overkant: Alcoutim.

De volgende stop is in Sanlúcar de Guadiana, een heel aardig dorp dat tegenover het Portugese Alcoutim aan de rivier ligt. 12.35.

We lunchen bij de brug over een wild stromend riviertje. Een bordje aan het water vertelt dat men ook door het water mag oversteken, voor zover de rivier dat toelaat. Het onstuimige water van vandaag laat dat beslist niet toe!

14.25 verder (ST).

14.40 San Silvestre de Guzman.



San Silvestre de Guzman.



Guadianabrug.

Links een kilometers groot perceel met citrusfruit.

14.50 Villablanca.

Via de grote brug over de Guadiana gaat het weer Portugal in en over Castro Marim naa VR de Sto. António. Daar doen we eerst uitgebreid boodschappen bij de LIDL. Om 14.55 (PT) komen we dan op de camperplaats aan de rivier aan. Voor •2,50/nacht kunnen we hier staan.

We gaan de stad in om het I-kantoor op te zoeken. Die blijkt in het voormalige marktgebouw (met gele bollen op het dak) te zitten. Dat is overigens niet aan de buitenkant te zien. Daar krijgen we globale posities van “lavanderia’s” in de stad. Na enig zoeken vinden we er inderdaad een.



Castro Marim.



Vila Real de Sto. António.



Vila Real de Sto. António.



We lopen terug naar de camper, halen de fietsen van de drager en rijden met was weer terug. Om 16.45 leveren de was af. Voor •11,50 is alles over 1 1/2 uur schoon en droog.

In die tussentijd maakt Tineke de salade en plak ik de foto's alvast in de pdf.

Om half zeven halen we de was weer op, zodat we wat dat betreft er weer even tegen kunnen.



Guadiana met Ayamonte aan de overkant.





Vila Real de Sto. António - Castro Marim.

11-09-2012. VR de Sto. António - Castro Marim.

's Morgens zoeken we het plaatselijke badhuis op, waar we voor •1 p.p. kunnen douchen. Zoals steeds sta ik al rap weer buiten op Tineke te wachten en gebruik de tijd maar om het passerende volk te bekijken: de zonnebriljuffrouw met twee zenuwachtige hazewindhonden, de oude oma in het zwart, die haar sleutels ferm omklemd houdt, de bedelaar met klompvoeten, die op de binnenkant van zijn enkels strompelt, de postman met stapels postpakketten, een collega afleveraar, die een taart heeft laten vallen en ergens een bezem en schepje heeft geleend om de ontstane blubber te verwijderen, de dame die de vuilniszakken uit de afvalbakken eerst lek steekt om het water eruit te laten lopen alvorens die zak mee te nemen en diverse mensen, die even bij de badhuismevrouw komen buurten.



Castro Marim.



Na een schitterende morgen willen we gaan water tanken en lozen als het gigantisch gaat hagelen en regenen, 11.35. Gelukkig is het maar een fikse bui en klaart het daarna weer op. De rest van de dag zal het helder blijven. Na water en WC lozen en water tanken vertrekken we na 2883 km om 12.00 voor de kleine 6 km naar Castro Marim. We willen daar morgen naar de maandelijkse markt. Dat is ook de reden, waarom de campers uitwijken naar een stuk braak liggende grond bij de grote rotonde. 's Middags gaan we 2 keer internetten om o.a. verhalen en foto's up te loaden en de E-mails te bekijken.

