



Manta Rota - V.R. do Sto. António.

**11-27-2012. Manta Rota - V.R. do Sto. António.**

Na 3528 km, lozen en water tanken en een medecamperaar uit Kirchrôj starthulp verlenen, vertrekken we om 11.00 van de camperplaats. We gaan eerst de was afleveren bij Lavadaria Pombinha en doen dan bij de LIDL in Vila Real do Sto. António boodschappen: 11.40-12.15. Om 12.25 zijn we dan weer op de camperplaats, waar we dat Twenthe-stel van Quarteira en Manta Rota de straat over zien steken. We zetten ons ZippII op het grote veld links en gaan uit de wind in de zon zitten. Zo is het vandaag nog te doen. Er staat namelijk een zeer frisse wind. Ton en Henny blijken naast ons te staan, hetgeen weer goei buurt oplevert.



Dichter António Aleixo.



Camperplaats van VR do Sto. António.



Het sjaaltjescafé..



Tegen 16.15 lopen we de stad in en kopen bij een grote Chinese winkel “Ta Li” (=Grote Li!!) 4 LED-lampjes voor de camper.

Dan pikken we mooi om 17 uur de was op en gaan bij de kleine Chinees een handtasje voor Tineke halen, dat we eerder al hadden gezien.

Terwijl Tineke een douche neemt in het badhuis in de buurt van het centrale plein, drink ik een pilske in het café schuin tegenover. Een muur is daar overdekt met voetbalsjaals van allelei clubs.

Tegen kwart voor zes lopen we weer op huis aan.

De LED-lampen blijken niet erg veel licht op te leveren, zodat ik nog wat puzzel met reflectoren om dat licht op de tafel te krijgen.



Praça de Marquês de Pombal.

**V.R. do Sto. António (P) - Huelva (E).**



**28-11-2012. V.R. do Sto. Antonio (P) - Huelva (E).**

Na 3541 km vertrekken we om 9.50 na nog even in de kou met de buren Ton en Henny gebuurt te hebben. Ondanks dat het stralend weer is, blijft het vandaag door een koude wind heel fris. Tineke haalt wol bij de grote Chincees om een cape te maken voor ex-collega Maria's dochter Eva.

Nog even bananen en yoghurt bij de LIDL halen om dan naar Castro Marim te gaan om het laatste stuk over Portugal op ReisMee te zetten in de bibliotheek daar. Helaas is ReisMee weer uit de lucht. Dus bekijken we de post e.d. maar.

Na de lunch om 12.55 verlaten wij Castro Marim.

Even later gaat het dus Spanje in. We houden de snelweg in de richting van Huelva aan.



Castro Marim.



De brug naar Spanje.



Havengebied Huelva.



13.25 gaan we de A492 op tussen de pijnbomen door.

Om 15.00 (ET) zijn we dwars door het best aardige centrum van Huelva gegaan en bereiken de parking bij het grote beeld van Columbus aan de haven.



Havengebied Huelva.

Huelva.



De fietsen worden tevoorschijn gehaald en langs de waterkant over het mooie fietspad rijden we in de richting van het centrum.

*Zie de kaart met de (gele) fietsroute en de (rode) wandeling.*

In de buurt van het nieuwe voetbalstadion is dat fietspad opgehouden en rijden we op het trottoir naar een park aan het begin van de Avenida Alemania.



Tureluur, *Tringa totanus*.



Bontbekplevier, *Charadrius hiaticula*



Steenloper, *Arenaria interpres*.



Regenwulp, *Numenius phaeopus*.

Steenloper, *Arenaria interpres*.

Bontbekplevier, *Charadrius hiaticula*.





Voetbalstadion Huelva.



Muelle Minero Riotinto.



Av. Tomás Domingues.



Parque de las Palomas.

Daar binden we de fietsen aan een stevig hek en lopen het centrum in.  
We passeren het oude treinstation. Het gezochte I-kantoor vinden we echter niet aan de Av. Alemania 12.



Av. Doctor Rubio.





Via Calle San José gaan we in een vrij rechte lijn naar een van de bezienswaardigheden van Huelva: de kathedraal La Merced (16.25). Een aardig gebouw, dat in witte en bruine stenen is opgetrokken. We steken rechts het gelijknamige plein over en lopen ruwweg parallel aan de heenweg weer terug.



Ergens links gaat het naar de hoger gelegen San Pedro. Deze parochiekerk is in wit, bruin en blauw gebouwd en ligt aan een plein, waar de bouwpastoor zijn kunstwerk voor eeuwig aanprijst. (16.35)

Catedral la Merced.

San Pedro.



San Pedro met zijn bouwpastoor.



Convento de Sta. maría de Gracia.



Plaza de las Monjas.

Door een gezellig uitziende stad lopen we langs de Convento de Sta. María de Gracia naar nog een zeer fraai plein: Plaza de las Monjas met een standbeeld van Columbus, een zeer fraai groen gebouw en een I-kiosk, die precies als wij er aan komen open gaat.

De perfect Engels sprekende jongeman aan de balie geeft ons een hele serie tips om te gaan bezoeken in de provincie Huelva. We krijgen de stadsplattegrond en een kaart met de toeristische trekpleisters van de provincie. (16.45) Uiteraard met het Odiel- en het Doñanapark, maar ook een gebied met (voormalige) mijnbouw (Minas de Riotinto), dat er uit ziet als geplukt van een andere planeet, de grotten van Aracena en de dorpen met heel lekkere wijnen: Niebla, La Palma del Condado en Bollulos Par del Condado. Verder moeten we de P.N. de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche niet overslaan.



Columbus.



Plaza de las Monjas.



Iglesia de la Concepción.



Rio Odiel.



Via de Nuestra Señora de la Concepción gaat het naar de fietsen terug en rijden we weer naar de camper. (17.40).

Al snel zien we de zon in mooie kleuren achter de Odieleilanden ondergaan. Achter ons staan agenten in een auto en twee motoragenten (die zijn altijd met zijn tweeën!) lange tijd te kleppen met elkaar, maar bemoeien zich niet met ons.

