



Gelves - Chipiona.





Iglesia parroquial de los Sagrados Corazones,
San Juan del Aznalfarache.

01-12-2012. Gelves - Chipiona.

3817 km 10.48. We doen iets verder de ALDI aan en gaan om 11.10
echt op weg.

Om 11.20 de A4 op Bij San Juan Aznalfarache, waar we door heen
gingen.



San Juan del Aznalfarache.



San Juan del Aznalfarache.



Brug over de Guadalquivir.





Later aan de N-IV zien we een uitgestrekt gebied voor katoen, waar nog enkele plukken her en der te zien zijn. (Katoen heeft veel vocht en warmte nodig en dat is er hier wel in de zomer.) We rijden dwars door Cabezas de San Juan.



Las Cabezas de San Juan.





30 km voor Chipiona zien we de eerste
wijnvelden. 12.20.

Rond een uur komen we bij Meindert en
Wil in Chipiona aan. (We kennen ze van
onze 1e toer door Andalucia en een
bezoekje hier is vaste prik geworden.
Uiteraard moeten de ontwikkelingen van
de laatste 9 maanden in Waalre en
Chipiona doorgenomen worden.
Tussen door worden we op heerlijk eten
en de nodige drankjes getraceerd. Zo
kleppen we de dag door.



Las Cabezas de San Juan.





SCAERIA MARIN

BICICLETAS

Chipiona - Jerez de la Frontera v.v.





02-12-2012. Chipiona - Jerez de la Frontera v.v.

Om goed elf uur gaan we met zijn vieren in de camper naar Jerez, de sherry-hoofdstad. Ook Wil en Meindert zijn hier nog niet zo bekend. Het enige wat Meindert er zowat van weet is waar de bodega van Tioepepe is.

Wij zoeken een plekje bij het centrum voor de camper, hetgeen in een redelijk grote Spaanse stad nooit gemakkelijk is. Vooral niet wanneer er bij de Alcazar ook nog eens een vlooienmarkt is. We vinden een braak stukje grond aan de Lealas (straat) en lopen terug *in de richting van het centrum via Lealas, Porvera en Larga*. We zien bodega's, de Victoria kerk en een een lommerrijke laan met stevige bomen.



Jerez de la Frontera.



Iglesia de la Victoria.



Calle Porvera.



Iglesia de Sto. Domingo.



Real Convento de Sto. Domingo.

We passeren het Real Convento de Santo Domingo en bereiken een voetgangersgebied.
Op de Plaza del Banco wordt een concert gegeven van zo te horen een Spaanse componist. Er zitten aardig wat mensen te luisteren naar een goed orkest.
Wij luisteren een goed kwartier mee om dan door te lopen naar een groter plein Plaza del Arenal. Daar lopen we binnen bij een grote tent met een *exposición "el Bosque"*. Daar passeren allerlei facetten van bos, hout en dergelijke de revue. Een gratis tentoonstelling, die op deze zondag aardig wat publiek trekt.
13.00 - 13.15.



Calle Larga.



Plaza General Primo de Rivera.



Calle Algarve.

Plaza del Arenal.



Exposición El Bosque.





We lopen om het Alcazar heen en bekijken daar een kunst- en vlooiemarkt.



Alcázar.



Calle Santa Cecilia met de San Miguel.

We kuieren de Santa Cecilia (straat) af naar de zeer uitvoerig met bas-reliefs versierde San Miguel. Deze is met een soort mergelstenen gebouwd, die weliswaar goed is om te versieren, maar ook sterk eroderen. 13.35.



San Miguel.



San Miguel.



Casa Volapie.



Uiteraard moet een bezoek aan Jerez opgevaardigd worden met een bezoek aan een horecagelegenheid. Wij vinden Taberna-Casa Volapie. Daar drinken we “manzanilla” en koffie (ons Tineke is de bob) en smikkelen van heerlijke tapa's van ubi's met stoofvlees en aubergines. De eerste werd door het huis aangeboden.

Wil bedenkt een vertaling voor Volapie: trampoline, maar Meindert vist uit bij de serveerster, dat het de pas is, die de toreador zet, op het moment dat hij de stier de doodsteek geeft. (In gedachten zie ik bij zo'n steek de voeten van de toreador de lucht in vliegen! Van “volar” en “pie”.)

14.00 - 15.00.





Via dezelfde straten als op de heenweg lopen we terug naar de camper. Onderweg fotografeer ik enkele plakatypisch Spaanse plakaten.

Iglesia de la Victoria.



Om 15.20 rijden we dan terug naar Chipiona, waar we nog op tijd zijn voor het middagmaal. Nu bij een echte Italiaan, die hier vorig jaar een Pizzeria heeft geopend, nadat zijn aanvankelijke ijsventplan gestuit werd door de Spaanse overheid met een ventverbod aan de stranden! Hij was vanuit Duitsland hierheen gekomen met vrouw en 5 kinderen vanwege het slechte financiële klimaat daar!!!

Later thuis bij Wil en Meindert skypen we nog even met de jongens. Tineke krijgt van Myrthe een smartphone toegezegd, omdat ze zelf een nieuwe heeft “gekregen”.



Chipiona.

Chipiona.



Ermita Ntra. Señora de Regla del Pinar.



El Pinar.

Ermita Ntra. Señora de Regla del Pinar.



03-12-2012. Chipiona.

Vandaag gaan we met Meindert fietsen in de omgeving van Chipiona. Tineke heeft gisteravond 6 caches in de buurt opgezocht en die worden zo aan elkaar geregen. Om goed 11 uur stappen we op en rijden kriskras het oudere deel van de stad door om eerst enkele groenten bij een kennis af te leveren.

Dan gaat het de stad uit dennenbossen El Pinar in. Aan de andere kant van een sloot kunnen we cache no1 niet vinden. Verderop in het bos onder de sobreiros vinden we cache 2 wel. We kijken even naar de hermandad-kapel tegen dat bos aan:
Ermita Ntra. Señora de Regla del Pinar.



Ermita Ntra. Señora de Regla del Pinar.



Via een tuinbouwgebied gaat het naar Costa Ballena (een grote moderne badplaats), waar we weer een cache vinden in een muurtje aan de promenade en eentje bij een brug voor het fietspad. 12.30.





We rijden tussen de golfvelden en de hotels door naar een kunstmatige heuvel. Via een spiraalvormig pad komen we naar boven voor no 5, die Meindert vindt. Ik vind de duizendpoten en de dikke pissebedden onder diezelfde steen veel interessanter.





Iets verder ligt een kunstmatig meertje El Lago (13.25), waar wat Wilde eenden op zitten. Ook deze 6e cache kunnen we niet vinden. Dus blijft de stand vandaag 4 uit 6. Al met al vinden we zo'n urbanización niet interessant. Zoveel mogelijk langs de kust af rijden we dan weer naar Chipiona zelf terug. Onderweg zie ik een Zwarte spreeuw in de bosjes langs de boardwalk. De kameleons, die hier moeten zitten, blijven voor ons verborgen. Tegen 15 uur zijn we dan van het fietsen terug. 's Middags thuis laat Meindert zijn foto's van een kameleon zien die bij hen in de tuin zat.



Zwarte spreeuw, *Sturnus unicolor*.

El Lago, Costa Ballena.



Boardwalk naar Chipiona.

Om 5 uur stappen we nog eens op de fiets. Nu rijden we naar een camperplaats die zo'n 1,5 km achter de vissershaven aan een ellendige hobbelweg ligt. Zo te zien geen prettige plek. Ze zullen niet veel gasten vangen hier. Via die vissershaven en een plek waar strand opgespoten gaat worden rijden we langs de boulevards in de stad zelf terug.



Tegen 6 uur hebben we dit rondje gedaan. 's Avonds blijven we nog lang buurten voor we ZippII opzoeken.



Chipiona.

