

Chipiona - Puerto de Sta. María.





04-12-2012. Chipiona - Puerto de Sta. María.

Na 4005 km en het afscheid en adios van Meindert en Wil rijden we om 11.00 weer door. We hebben een flinke zak ubi's meegekregen van hen, want Meindert lust ze niet!
In Ballena gaan we boodschappen halen bij de Mercadona.
12.05 verder naar Puerto de Sta. María
Daar komen we opnieuw terecht in de wirwar van smalle straatjes.



Puerto de Sta. María.





We tanken er om 12.45 63,01 l bij Cepsa (Optima) à •1,469/l. Als we wegrijden is het goed mis: we hebben benzine ipv diesel genomen. Direct terug naar die pomp aan de Via Valdelagrana in wolken van afwisselend grijze en zwarte walm. De motor hikt zwaar, de camper maakt bokkensprongen. Bij het pompstation staat toevallig een man van een autopechhulp. Die constateert dat we inderdaad benzine getankt hebben. Om 13.15 belt Tineke de ANWB, die zal iemand sturen. Dat kan wel 1,5 à 2 uur duren! We lunchen vast en wachten dan af. Maar nu duurt het beslist te lang: Om 16.40 dus opnieuw gebeld: We worden naar Barcelona overgezet, waar iemand ziet dat we in het systeem zitten, maar vreemd aarzelend op de vragen reageert.



Puerto de Sta. María.



Om goed kwart over zes wordt dus voor de 3e keer gebeld. Na het verhaal worden we in de wacht gezet en neemt na enige tijd iemand anders het over. Dus het verhaal nu opnieuw vertellen. Deze keer hebben we iemand die wel weet wat te doen, we krijgen “spoedhulp” (!!!!), zodat 19.15 een autoambulance ons oppikt.



Om 19.45 staan we in de donkerte op een industrieterrein in Puerto de Sta. María bij Taller La Sultana. Daar voor de deur blijven we dan (vol spanning uiteraard) deze nacht staan, wachtend op de echte hulp morgen vroeg om negen uur. We hebben dikke knopen in de buik, vooral om de verschrikken reacties van de monteurs: “Gereden met benzine?” De Spaanse equivalent van “oei” wordt niet uitgesproken, maar hangt zwaar in de lucht. Wel gunstig is dat we de motor zelf hebben kunnen af zetten. (= geen vastloper?) Dit kan een dure grap worden.



Puerto de Sta. María - Valdelagrana.



Het luikje.

05-12-2012. Puerto de Sta. Maria - Valdelagrana.

Om goed negen uur komen de monteurs op. No 1 gaat naar de tegenover de garage liggende pasteleria voor zijn ontbijt. Dan komen no 2 en 3.

Een jongeman (die we gisteren bij aankomst ook al zagen) komt even later met een klein pompje, slangen en een accu. Hij maakt een luik open onder de mat tussen de voorstoelen. Er wordt een slang op een van de aansluitnippels gezet en de pomp op de accu aangesloten. Na wat lucht pruttelen stroomt de benzine het vat in. Het 3e 25l vat gaat nog ruwweg 3/4 vol. Na sluiting van het luikje wordt weer 15 liter getankt en de motor gestart: hoest, kuch, pruttel, knots en hij loopt gewoon! De knopen gaan uit de magen en we kunnen na de rekening van •100 betaald te hebben weer op pad.



Het afpompen.



De afrekening.



Klaar!



Río Guadalete.

Het CEPSA-station.



Het vertrek bij de garage is na de wederopstanding na 4040 km. Om 11 uur wordt er opnieuw getankt bij die Cepsa aan de Via Valdelagrana. (4046 km op de teller). We rijden dan in de richting van Valdelagrana, een badplaats vlakbij aan zee. Iets voor die plaats vinden we de Centro de Visitantes, waar we de wandeling [Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida](#) (uit een Bahía de Cadiz folder) gaan doen. Een vriendelijke heer daar geeft ons een Engelstalige folder over dit gebied en probeert zo goed mogelijk op zijn Engels het een en ander over dit natuurgebied te vertellen. O.a. dat er Visarenden en Zwarte ooievaars zitten.



Marisma de los Toruños.



Door het gebouw heen komen we dan op het pad naar de Río San Pedro en lopen dan rechts het kaarsrechte en brede pad op. Links en rechts zien we de typische begroeiing van zoute landen: de massaal voorkomende Espino negro struiken (*Rhamnus oleoides*), de *Thymelaea hirsuta*.



Roodborsttapuit, *Saxicola rubicola*.



Tureluur, *Tringa totanus*.



Rhamnus oleoides.





Río San Pedro.

We lopen tot aan punt 4 van de wandeling en nemen dan de brug naar de overkant. Op de slikken zien we weer de nodige waadvogels.





Zilverplevier, *Pluvialis squatarola*.

Aan de andere kant (13.00) staat een uitkijktoren, vanwaar men nauwelijks vogels zien kan. De doorgang naar het bovenste platform is gebarricadeerd.

We gaan een stukje door de Pinar de la Algaida met clematisstruiken (volgens Tineke) die lichtgele bloempjes hebben.



Pinar de la Algaida.



Thymelaea hirsuta.



Clematis cirrhosa.



Aristolochia baetica.





Bruine kiekendief, *Circus aeruginosus*.



Marismas.

Dan lopen we langs “marismas” af. Boven ons cirkelt een Bruine kiekendief.





Getijderek.

Het gaat naar de Salina de los Desamparados. Dat blijkt geen zoutpan meer te zijn. Die man van het bezoekerscentrum vertelde dat er nu een niet commerciële viskwekerij in is gevestigd, met als belangrijkste klanten visarenden en stern.
Een stern zie ik een geslaagde duikvlucht maken en met een visje wegvliegen.



Oeverloper, *Actitis hypoleucos*.



Geelpootmeeuw, *Larus michahellis*.





Wulp, *Numenius arquata*..

Aalscholver *Phalacrocorax carbo*.



Knkkende klaverzuring, *Oxalis pes-caprae*.

Europese wenkkrab, *Uca tangeri*.



Aan de rivierkant van de Salina zien we massa's wenkkrabben op de moddervlakte.

Tjftjaf, *Phylloscopus collybita*.



In de rechte sloten van de salina zien we inderdaad grote vissen. De tussenliggende dijken worden bezet door meeuwen. Ieder voor zich op hun eigen verhoging. De aanzet tot nestelen?





Langs de rivier weer zien we Wulpen, strandlopers, Tureluren en plevieren.



Regenwulp, *Numenius phaeopus*.

Zilverplevier, *Pluvialis squatarola*.



Rosse grutto, *Limosa lapponica*.



Bontbekplevier, *Charadrius hiaticulata*.



Via de brug langs de grote weg (CA32) gaan we weer naar de noordzijde van het park. Daar tussen struiken op drogere grond zien we twee Rode patrijzen. Werkelijk schitterende vogels.



Rode patrijs, *Alectoris rufa*.



Ze zijn absoluut niet schuw, zodat ik behoorlijke foto's kan maken. Wordt op zo iets gejaagd? Die kan de blinde opa van Urbanus nog wel afknallen!





Valdelagrana.



14.45 zijn we terug van de wandeling. Om 15.10 na de tea rijden we iets verder door de Avenida Valdelagrana af tot een parking aan de boulevard langs zee in Valdelagrana. 15.15. Uiteraard kuieren we een eind langs die boulevard door deze typische badplaats met zijn hoge flatgebouwen en vele kleine horecazaken. Woensdag is er happy hour bij één van die zaken, die dan ook overvol is.



Haven van Cadiz.



Valdelagrana.



Als de zon achter een hoge
“heuvelrug” van zware bewolking
verdwijnt maak ik nog enkele
foto’s in de richting van de havens
van Cadiz.



