



San Pedro de Alcántara.



08-12-2012. San Pedro de Alcántara.

Zoals we deze vakantie al meer gehad hebben, is het licht vandaag weer aangegaan. De zon schijnt direct voluit. Alleen boven enkele bergtoppen hangt nog een wolkje. Voor de rest is de lucht strakblauw.

We blijven vandaag in San Pedro. Om goed elf uur lopen we naar het centrum, dat aan de andere kant van de doorgaande weg ligt, 1,7 km wandelen.



San Pedro de Alcántara.





In een winkelstraat lopen we zomaar een zijstraat rechts in en staan voor de gezochte maar nog niet bekende internetzaak. Daar zetten we de eerste 9 dagen in Andalucië op de reismee-blog. Diverse mensen in Nederland melden de dikke pak sneeuw daar. Joke van ons Theo meldt dat de spulletjes van ons ma hun goed doel in Szagy hebben bereikt. Ons kleinkinderen hebben sinterklaas gevierd. (11.40-12.35)

San Pedro de Alcántara.





Plaza de la Iglesia.



Dan komen we bij het Plaza de la Iglesia aan. Daar is een rommelmarkt-fancy fair aan de gang. Bij een Nederlandse mevrouw kopen we 2 cd's (Spaans en een van Clannad) en een DVD over de natuur in de Las Hurdes bij Cáceres (Extremadura) voor samen •3,00.

Verderop staan kinderen met hun ouders in een lange rij voor het huisje van Papa Noel.



Voor het gebouw van de Terencia Alcaldia (aan hetzelfde plein) is een concert aan de gang. Net zo iets dus als we in Jerez zagen. Wel heeft de muziek hier een beetje jazzy invloeden. Ook hier is er aardig wat publiek, leuk dus.







Strelizia.

Tineke staat naar de muzikanten te kijken naast een 2 m hoog kerstroosbouquet. Als we om 13.15 weer naar ons ZippII terug gaan, verzucht ze dan ook dat ze dit jaar enkele dagen voor de kerst een kerstroos wil hebben. Daar zorg ik dan uiteraard voor. "Niet zo'n grote.", zegt ze voor alle voorzichtigheid. Je weet het nooit met die van Hout.

Van 14 - 16 uur hebben we de lunchpauze annex siesta. Dan lopen we het kiezelstrand af richting het westen. Dit is een herhaling van de wandeling van vorig jaar. Door de malende werking van die keien, zijn er geen schelpen te vinden. Maar een strandwandeling is per definitie leuk, nietwaar?





Torre de Bovedas.



We lopen tot iets verder dan de Torre de Bovedas en draaien dan weer om. Vanaf het strand en vanuit rubberbootjes op zee, zijn mensen aan het vissen. Ik heb de indruk dat er maar heel weinig wordt gevangen. Moet het ontspanning blijven?





Voordeel van een kiezelstrand is, dat het water helder is. Ik probeer foto's te maken van brekende golven, omdat men op dat moment geen last heeft van de reflectie op het water en dus het water in kunt kijken. Dat men hier toch alleen weer stenen ziet is niet belangrijk.

Wel zien we nog enkele Steenlopers hun kostje scharrelen. Als we om vijven terug bij de camper zijn, hebben de Zweedse burens een vegetarische barbeque aan staan. Zelf zijn ze de hele dag ook gebarbequed door de Spaanse zon. Ook daar was het een mooie dag voor.



Steenloper, *Arenaria interpres*.

San Pedro de Alcántara - Mijas- Fuengirola.





09-12-2012. San Pedro de Alcántara - Mijas - Fuengirola.

Met 4227 km op de tellergaan we om 11.05 uit San Pedro weg. Om 11.30 nemen we de afslag naar Ojén, de A355 bergop. Dat brengt ons al direct door een prachtig landschap.

11.40 uitzicht over Ojén een dorp bij hoog op een berghelling ligt. We vergaten de afslag daarheen te nemen, maar krijgen daarvoor wel enkele schitterende zichten op het stadje.





De weg kronkelt zich langs steeds weer nieuwe toppen met zicht op dalen. We passeren de Puerto de Ojén (580 m).





Links zien we onder ons (12.00) Monda liggen. Eveneens boven aan een steile helling.



Monda.





Om 12.10 kruisen we door Coin een simpel maar toch aantrekkelijk bergdorp. Parkeren op deze zondag is echter voor ons niet weggelegd. Dus rijden we door.



Coin.





Vervolgens nemen we de ronduit spectaculaire MA3303 en A387 naar Mijas. Door het slechte wegdek mag men slechts 40 km/hr rijden. Geen probleem voor ons, wij hebben de tijd.





Doordat het weer richting zee gaat op een grote hoogte (tot 460 m) hebben we ook de zee weer in zicht.





We rijden Mijas in en wagen een tevergeefse poging om een parkeerplaats te vinden. Uiteindelijk moeten we op de hoogste plek in het dorp een rondje maken en kunnen onverrichter zake weer het dorp uit. Mijas is dan ook een toeristentrekkpleister van jewelste. We moeten er misschien eens een keer met de bus vanuit Fuengirola heen rijden.





We dalen af naar zee en rijden tenslotte Fuengirola in (13.10).
Op deze best aardige dag is het ook daar druk, maar we kennen de parking aan de andere kant van Castillo Suen. Daar is dus inderdaad plaats. 13.35 - 14.05 hebben we daar de lunch om dan een wandeling door de stad te maken.



Mijas.



Fuengirola.



Fuengirola.



We lopen achter het kasteel om, steken de brug over de rivier over en lopen een stuk langs de rivier naar een markt, die we in het voorbijgaan hadden gezien. Die blijkt kleiner te zijn dan we hadden ingeschat. 14.30.





Calle Marconi.

We posten enkele kaarten voor thuis, volgen de boulevard een klein stukje om dan links het centro antiguo op te zoeken. Niet echt oud zo te zien, maar door vele barretjes, winkeltjes en restaurantjes doet het wel gezellig aan.



Calle Trocón.



Iglesia del Rosario.



Iglesia del Rosario.



Postkantoor.



Dan gaat het terug naar zee en volgen we de boulevard naar het NO-en.



We lopen tot een stuk voorbij de vissers- en jachthaven. Opvallend veel Afrikaanse mannen staan hier achter hun matjes met hun waar: CD's, DVD's, riemen, kettingen, Adidas truien etc. Veel belangstelling is er niet voor en zij doen er ook niet veel moeite voor om iets te verkopen. Onderweg hebben we voor kleindochter Feija een Andalusisch jurkje gekocht en daarmee kuieren we uiteindelijk terug naar ons ZippII. (16.30)



Playa de Fuengirola.

