

# Fuengirola - Torrox Costa.





Zwarte spreeuw, *Sturnus unicolor*.



Castello Sohail..

**12-10-2012. Fuengirola - Torrox Costa.**  
Na ca 4310 km rijden we om 10.20 verder. Het gaat de autoweg op om Malaga heen. Het weer is half bewolkt en het is niet zo druk op de wegen in vergelijking met gisteren.



Malaga.





Achter Malaga slaan we af naar voorstad El Palo 10.55 om vervolgens langs de kust af te blijven rijden. 11.10: Rincon de la Vitoria en 11.25: Benegrafe met toren.



El Palo.



Benegrafe.





Om 11.35 doen we boodschappen bij de Mercadona in Torre del Mar.  
12.10 het laatste stuk tot aan de camperplaats daar, die echter met grote borden “parkeerverbod voor campers” nu voor ons afgesloten blijven. En dat niet alleen in Torre de Mar, maar ook in de volgende dorpen (binnen dezelfde gemeente?).  
Om 12.45 stoppen we weer, nu 4 km voor het centrum van Torrox aan een klein straatje naar zee.  
We kuieren er een eind langs de heel gezellig aandoende boulevard met aardig wat chiringuitos en lage bebouwing.



Torrox.



Torrox.



We zien er een mooie hagedis en een Zwartkop.



Zwartkop, *Sylvia atricapilla*.

Torrox.



Torrox Costa.

13.25 bij enkele campers aan het strand net voorbij het centrum, waar we een vrij grote markt zagen. (Elke maandag van 's morgens tot ca 2 uur.)  
's Middags lopen we in Torrox Costa langs het strand, rotsen en de boulevard af, tot aan de plek, waar we omdraaiden op de wandeling van eerder deze middag.





Eerst lopen we over het kiezelstrand tot , springen net voor de vuurtoren in Torrox over een riviertje.



Torrox Costa.





Costa Torrox.

We zien een opgraving uit de Romeinse tijd. Net als in Portugal (Quinta do Lago) zijn het gemetselde kuipen, waar vis in het zout gelegd werd. Verder werd er ook "garum" geproduceerd, een sauce van hoofdzakelijk ingewanden van vissen! Later werd dit complex als mausoleum gebruikt.

Dan gaat het over de boulevard met grotere appartementcomplexen. Opmerkelijk is dat dit deel van Torrox Costa een zeer duidelijk Duits stempel opgedrukt heeft gekregen: Duitse café's, gerechten, slagerij, advertenties, logo's etc: De Duitse riviera?

Bij hotel Ferrada draaien we om en lopen via de doorgaande winkelstraat (met vele miniwinkeltjes) tot de faro terug. Dan weer over het strand. Om 16.35 zijn we terug bij ons ZippII.



Romeinse opgraving.







Garageboxwinkeltjes.

# Torrox Costa.





**11-12-2012. Torrox Costa.**

Vandaag blijven we in Torrox Costa. Het is lekker weer met een strakblauwe lucht. Om 10 uur komt er drie broodverkopers langs.

Om ruwweg half elf lopen we naar het centrum, waar we eerst wat internetten. Ik download AcroreaderX.msi om een kapotte XI versie te vervangen. Zo heb ik voor een eventuele volgende keer dat het mis gaat een reserve file.

We kijken de post door. Er zijn een hele boel kennissen die reageren op het benzine-diesel incident. Het pak sneeuw en PSV (staan weer bovenaan na winst op Twenthe) worden eveneens gerapporteerd.





Zicht op Benalmadena.

Dan zoeken we de plaatselijke Chinees op voor spiegeltjes, wol, een citroenpers en een spuitfles. Tineke haalt bij de ALDI wat koekjes. Om 12.40 gaan we terug naar de camper.

‘s Middags (goed half vier) lopen we het laatste stukje strand af tot dat tegen de rotskust eindigt.





Verderop zien we Nerja liggen. Op de terugweg drinken we een glaasje rode wijn in de enige strandtent, die open is. (We moeten later •4,60 afrekenen, een voor hier idioot hoog bedrag.)



**Torrox Costa - Guardia - Caleta - Salobreña.**

**12-12-2012. Torrox Costa - Guardia - Caleta - Salobreña.**

's Morgens na het ontbijt tanken we water, lozen de wc en vertrekken in lekker weer, maar onder halfbewolkt hemel om 10.55 (4390 km). Net buiten Torrox Costa gaat deze kustweg omhoog en levert het ene na het andere mooie uitzicht over de rotskust en zee op. Bijvoorbeeld rond om (11.05) Nerja. Daar zie ik nog een aquaduct, dat ik me niet van eerdere expedities kan herinneren.



Nerja.



Nerja.





Allerlei uitzichtpunten over zee zijn bezet door villa's, huisjes of complete urbanizacions. Andere hellingen zijn zo steil dat je er niet kunt bouwen en/of er een weg heen kunt leggen.

Om 12.00 komen we in Salobreña op de eerste parking tussen een rij huizen en de berg met de casco antiguo aan. Een heel mooi plekje om te blijven.





Roodborsttapuit, *Saxicola rubicola*.



In het struikgewas op het dijkje achter ons, zitten aardig wat zangvogeltjes. Een koppel Roodborsttapuiten heeft als uitvalbases (naar insecten) enkele betonnen paaltjes.

's Middags na de lunch (13.50) stappen we op de fiets en rijden tussen de tuinen door naar Guardia een van de 2 kleine dorpjes achter de suikerfabriek.

Zwartkop, *Sylvia atricapilla*.



Guardia.





Na een blik daar op zee, fietsen we naar het parkje, dat om de schoorsteen op de heuvel aan de A340 ligt. Van daar is er mooi zicht op Salobreña en de tuinen, waar we zo-even tussendoor reden. (14.25)



Salobreña.



Suikerfabriek.



Chinese roos, *Hibiscus rosa-sinensis*.



Caleta.



Dan rijden we om de suikerfabriek heen naar het 2e dorpje daar: Caleta. De café's daar laten we rechts liggen en rijden naar zee. (14.40)  
Daar op het eind van de weg, ontdekken we een net geplaveid pad langs zee af. Grillig verfrommelde rotsen maken er een heel mooi plekje van.  
Iets verder op zee liggen enige viskwekerijen.  
We wandelen dat paadje op en neer.





Fuente El Gambullon.

Dan stappen we weer op de fiets en rijden terug naar Salobreña. Vlak bij de camperplaats onder aan de rots, waar de oude stad op ligt, ontdekken we een stevig stromende bron: Fuente El Gambullon.

Daar gaat het eerst langs de boulevard, een ietwat treurige CD's verkopende Afrikaan, de hotels links en vervolgens het stadje in.

Bij de Supersol doen we wat boodschappen (vrij duur) en zoeken dan een farmacia, die nu wel open is. (No. 3) Tineke haalt er ibuprofen voor de incidentele hoofdpijn.

Om 16.15 zijn we tenslotte terug bij ons ZippiI.



Salobreña.

