



**Salobreña - Puerto Motril.**





Graszanger, *Cisticola juncidis*.

**12-13-2012. Salobreña - Puerto Motril.**  
‘s Morgens zit ik buiten op de stoel vogels te spotten. Naast de nodige zangvogels (b.v. Graszangers), zie ik ook een valk.



Graszanger, *Cisticola juncidis*.





Beflijster, *Turdus torquatus*.



Torenvalk, *Falco tinnunculus*.



Putter, *Carduelis carduelis*.



Graszanger, *Cisticola juncidis*.



Graszanger, *Cisticola juncidis*.

Tjiftjaf, *Phylloscopus collybita*.



Tineke doet een handwasje en haakt aan de poncho voor Eva. Tegen de middag gaan de vogels op stok en dus uit het zicht verdwenen. Het doel is slechts 7 km verder: Puerto Motril 14.25. Daar gaan we aan het zeer brede strand staan en lezen wat tot we om kwart voor vier de Charca de Suárez weer eens opzoeken. Een vast uitstapje voor ons in Puerto de Motril.



Salobreña.



Puerto de Motril.



We lopen er langs de boulevard heen. (Het ligt aan een straat die parallel aan de boulevard loopt.) Charca de Suarez is een subliem stukje wetlands te midden van stedelijk gebied. Door de week is het ('s winters) alleen maar open van 16-18 uur.





Deze keer krijgen we te horen dat een klein stukje in het NW-en van het park niet open is voor publiek vanwege bouwwerkzaamheden. Dus lopen we nu eens een keer tegen de normale richting in. Bij de eerste twee uitkijpunten zien we naast de eenden Moorse beekschildpadden.



Moorse beekschildpad, *Mauremys leprosa*.



Dodaars, *Tachybaptus ruficollis*.



Gele kwikstaart, *Motacilla flava*.



Verder uiteraard de nodige Meerkoeten, Kokmeeuwen, Dodaarzen. Ook zangvogels zijn goed vertegenwoordigd.



Tjiftjaf, *Phylloscopus collybita*.







Tjiftjaf, *Phylloscopus collybita*.



Purperkoet, *porphyrio porphyrio*.



Op ons gemak lopen we van vogelkijkhut naar vogelkijkhut en speuren de plassen af.



Roodborsttapuit, *Saxicola rubicola*.



De zon staat dan zo laag, dat bij de laatste plassen tegen het licht in gekeken moet worden. Fotograferen wordt dan uiteraard lastig.



Charca de Suárez.



Dodaars, *Tachybaptus ruficollis*.



Tegen half zes lopen we de poort uit en zoeken ons ZippII weer op.



**Puerto Motril - *Las Alpujarras* - Guardias Viejas.**



Hop, Upupa epops..

**14-12-2012. Puerto Motril - Las Alpujarras - Guardias Viejas.**  
‘s Morgens zien we 4 Hoppen op het brede kiezelstrand hun ochtendkostje op scharrelen.  
Na 4441 km rijden we om 10.20 naar de LIDL in Motril 10.35 - 11.00. Dan gaat het verder landinwaarts en bergop. Hier zien we weer aardig wat Mar Plastico.



Motril.



Motril.



11.25 Vélez de Benaudalla.



Mótil.



Vélez de Benaudalla.



Vélez de Benaudalla.





Even later het  
nieuwe stuw-  
meer Presa de  
Rules (11.30).  
We rijden dan  
Las Alpujarras  
in, een  
middelgebergte  
tegen de Sierra  
Nevada aan.



Presa de Rula.



Las Alpujarras.





12.10: Torviscón aan de A348. Links zien we enige besneeuwde toppen van de Sierra Nevada.



Torviscón.



Torviscón.





Deze weg heeft zwaar te lijden onder de erosie van de dikwijls steil uitgehakte hellingen. We zien regelmatig delen van de weggezakte oude weg en de nieuwe wordt bedolven onder het gruis van die hellingen.





Van het dorp (12.40)  
Cádiar is er geen  
foto, omdat het aan  
de “verkeerde”  
linker kant van de  
weg ligt.





12.50 Yátor ligt ook links van de weg, maar kan wel vastgelegd worden door enige gunstige bochten.



Yátor.



We gaan voor (13.05) Ugijar van de A348 af. Opnieuw zien we een typisch wit bergdorp. Aan het eind ervan zien we zowat de halve bevolking terugkomen van het kerkje. Gezien het tijdstip van de dag (en de dag van de week vrijdag) is er iemand begraven.



Ugijar.





Vijf minuten later stoppen we voor de lunch. Iets verder is een cementfabriek. Ook hier hebben we weer een weids uitzicht.





13.50 verder.  
14.00 Cherín.  
14.05 is er een mooie terugblik vanaf de rotonde van de afslag  
naar Berja. We dalen nu hard af in de richting van de zee.





Berja komen we om 14.25 door, een vrij grote stad te midden van een zee van plastic tuinderskassen.



Berja.



Berja.



Matagorda..



Tijdens de afdaling naar zee kijken we steeds over de plastic kassen uit, een enorme hoeveelheid staan er hier.





Via een klein weggetje binnendoor over Matagorda (14.55) bereiken we de kust bij het minidorp Guardias Viejas. Hier willen we vannacht blijven. Om 15.00 staan we op het plateau achter het riet. Hier staat nu niemand!  
Op de korte strandwandeling kleppen we even met een Nederlands en 2 Duitse stellen, die aan de andere kant van het dorp staan. Dat Nederlandse stel is al eens ooit half West-Afrika met hun campervrachtwagen doorgegaan!  
Wij halen ons ZippII op en gaan bij die andere gasten staan (16.00).



Guardias Viejas.

