



Cabo de Gata - San José.





Het strand wordt opgeruimd.

19-12-2012. Cabo de Gata - San José.
's Morgens ga ik na het ontbijt eerst nog bij de bakker in het dorp langs voor 2 kleine bruine baguettes en een grote zak met taai-taai-achtige koeken.



Onderweg naar de kaap.



Salinas.





Groenpootruiter, *Tringa nebularia*.

Groenpootruiter, *Tringa nebularia*.



Steltkuut, *Himantopus himantopus*.



Iglesia de las Salinas.



Om 10.30 na 4661 km gaan we naar de “salinas” iets uit het dorp en gaan daar bij 2 kijkhutten tot 11.25 vogels spotten. Veel zijn er echter niet te zien.

Opmerkelijk is de nevel of mist op zee. Die is zo donker dat het lijkt als of daar nog een groot eiland ligt, alsof dit een smalle zeestraat is.

Vervolgens zetten we ons ZippII op de Cabo de Gata (de kaap dus) bij de Aula del Mar neer, die boven de vuurtoren ligt. Daar beginnen we aan wandeling 1 uit de Guia Excursionista: [Ruta de las Calas](#). (11.45 tot 14.35)



De kaap Cabo de Gata



De kaap Cabo de Gata



Roodborsttapuit, *Saxicola rubicola*.



Cerro Vela Blanca. In zee de Arrecifo del Dedo.

Het gaat direct stevig omhoog, zodat we al snel mooi zicht terug hebben op de vuurtoren, de rotseilandjes voor de kust en een stuk of 4 villa's, die hier tegen de zee staan.
Rechts naast en onder ons schuiven de Cala Arena en de Cala Rajá voorbij. Bij de laatste en verderop vallen groensigwitte rotspartijen op, die met een donkerbruine laag bekroond zijn.
Om 12.20 bereiken we de afslag naar het strand van Cala Rajá. Maar wij lopen het brede pad op dat steil bergop naar de pas Vela Blanca voert.



Europese dwergpalm, *Chamaerops humilis*.





Hoe hoger je komt desto weidser de uitzichten. Hoewel deze laatste door de mist achter ons beperkt wordt.

Las Sirenas.



Vulkanische holen.



Cistus salvifolius.



Zicht zuidwaarts vanaf de Cerro de la Vela Blanca.



Zicht noordwaarts vanaf de Cerro de la Vela Blanca.

Opmerkelijk is dat het weer aan de andere kant van Vela Blanca veel beter is. We dalen weer en passeren om 12.55 de afzetting, die voorkomt dat men met de auto van San José naar de kaap kan rijden. De brede weg wordt daar smaller en veel ruiger. Maar nog steeds een eitje om te lopen.





Onderweg zien we massa's leeuwerikken, die veel minder schuw zijn dan die van gisteren. Ik krijg er niet genoeg van om ze te fotograferen. Tineke vindt het op gegeven moment wel genoeg.



Theklaleeuwerik, *Galerida theklae*.





Het vulkanische karakter van dit gebied uit zich o.a. in de vele holen die in de bergwanden zijn. Die leveren zeer grillige rotspartijen op.





Lavendula multiffida.



Fagonia cretica.

Uiteraard is het nog geen lente, maar toch zijn er aardig wat bloemen te vinden.

Het keerpunt voor ons een cache die we vinden op Punta Redonda. 13.20. Punta Redonda is een breed plateau hoog boven zee met mooi zicht over de baaien aan de oostzijde. Deze kennen we al van de vorige overwintering (afgelopen februari waren we ook hier in de buurt).







Punta Redonda.





Cerro de la Vela Blanca.



Vela Blanca wordt vanuit het westen belaagd door mistflarden die over zijn top slaan.
Als we de pas zijn gepasseerd (14.00), zien we dat daar alles grijs en grauw is geworden.
We stappen dus stevig door terug naar de camper.
Onderweg zien we nu diverse Zwarte tapuiten.



Las Sirenas.



Las Sirenas.





Iglesia de las Salinas.

We rijden de kaap af en lunchen in La Fabriquilla aan zee.
Om 15.40 vertrekken we dan om naar San José te gaan.
We tanken enkele km's buiten Ruescas gewone diesel (59,2 l à •1,332).
16,00.



San José.



San José.



Om 16.20 staan we op de camperplaats in San José, waar we even aan het strand gaan kijken. Het is overigens hier nog wel helder weer. Maar vanuit het westen komen zware wolken opzetten.



Vandaag staan er hier overigens maar enkele campers op het veld. De vorige keer zaten we tussen tientallen jeu-de-boules spelende Fransen.

