

Agua Amarga - Mojacar.





Havengebied bij Carboneras.



Carboneras.

12-23-2012. Agua Amarga - Mojacar.

's Morgens om 11.20 vertrekken we na 4743 km, na eerst de schoenen nog eens van een dikke plak leem ontdaan te hebben. Daar was de ijskrabber een prima werktuig voor.

We rijden de ca 8 km naar Carboneras en zetten de camper op het vertrouwde plekje in een zijstraat naar zee.

Om 11.50 beginnen we aan een wandeling uit het gidsje Senderos y Rutas: "Carboneras interior". Deze begint met een stuk noordwaarts door het stadje. Plaza de Ajumiento (uit de gids) blijkt Plaza de Castillo te heten, maar verder is het duidelijk waar we heen moeten voor deze route 1: "[*Sendero Torre del Rayo*](#)".



Carboneras.



Pad. Bufo bufo.



Het gaat tot een immens grote sporthal over de Calle de Sorbas en dan links af naar een groot scholencomplex en de parking daar. Op het eind van die parking vinden we een pad, dat bergop gaat (muy definido zegt de gids).

Torre del Rayo.



We houden op splitsingen van paadjes enkele keren rechts aan en komen inderdaad, zoals de gids meldt, na 20' op een "meseta". Daar nemen we in eerste instantie de verkeerde voortzetting en komen op die "meseta" in een lange bocht naar links terecht. Daar zien we geen pad naar beneden en dus moeten we terug. Dan blijkt dat we bij de opgang van de "meseta" rechts een paadje op hadden moeten gaan. In de verte zien we al snel de Torre del Rayo opduiken en even later rechts een appartementencomplex aan de noorkant van Carboneras.



Cistus salvifolius.





Carboneras.



Om 13 uur begint het pad dan naar de AL5105 af te dalen. Eerst nog langzaam, maar dan steeds steiler. Op dit met vele losse steentjes bezaaide pad is dat wel opletten. Toch glij ik op gegeven moment weg. Maar kan me gelukkig met een hand simpel opvangen met slechts een schaaftondje als resultaat.
We steken de weg schuin over en volgen een breed pad in de richting van de toren. Opnieuw gaat het steil bergop. Op gevoel af houden we (terecht) 2x rechts aan en komen zo om 13.35 bij de recent gerestaureerde toren aan.



Torre del Rayo.



Zicht zuidwaarts vanaf de Torre del Rayo.

Playa del Agarrobico.



Playa de la Galera.



Torre del Rayo.

Ik klim de dikke ijzeren ladder op, die naar de hooggelegen deuropening gaat. In het kleine halletje boven is links nog een korte wenteltrap die naar het uitzichtsplateau voert. Daar heeft men een schitterend en weids zicht over de verre omgeving. Terug beneden pauzeren we tot 13.55. De rotsen hier zijn van daciet, een uitvloeiingsgesteente met zwarte kristallen erin.



Daciet.



Torre del Rayo.



Dan gaat het terug naar Carboneras. Eerst nog een steile klim naar de top vlak naast de torenberg. Daar zien we Carboneras onder ons in een opkomende nevel liggen.



Carboneras.



Fumana ericoides.



Terugblik op de afdaling..



Playa del Ancón.

Nu dalen we de 120 m zeer steil af naar het strand. Gezien de ervaring van zo-even soms zelfs voetje voor voetje. De laatste 10 m hoogteverschil zijn het gemeenste: Vanwege bouwactiviteiten is het pad verdwenen en moeten we zelf het vervolg zoeken. Om 14.30 komen we beneden aan en lopen via het strand en later over de boulevard met vele gezellige terrasjes en winkeltjes naar ons ZippII terug. (15.00). We nemen eerst de late lunch.



Carboneras.





Het is al weer half vier als we toch maar verder gaan. (Mede omdat er naast ons een kermis staat. Rustig zal het hier vannacht niet zijn.)
We gaan via de steeds weer fascinerende AL5105 naar het noorden. Deze weg volgt even de kust en klimt dan in vele bochten over een weg, die op vele plaatsen op poten gezet is, langs de Cerro del Arrapar af naar de Collado de Granatilla.



Cerro del Apparar.





Dan dalen we langs de rambla van de Granatilla weer af, 15.45. Zo te zien is deze rambla (in een smal en diep uitgesleten dal) goed te berijden. Misschien een tip voor een andere keer? Via El Agua del Medio gaat het naar onze vaste stek even voor Mojacar: de Chiringuito de Macenas van António. Om 4 uur komen we daar aan, zetten de camper weg, zeggen António even goeie dag en draaien weer om. Er zijn aardig wat gasten en dus is er toch geen tijd voor een praatje. Om vijf uur gaan we er alsnog een glas wijn drinken. “Que tal?” “Bien” uiteraard. We bewonderen zijn hobby: 14 putters in evenveel kooitjes. Ééntje probeert de klep van zijn kooi te duwen, maar is daar niet mannetjesputter genoeg voor.



Rambla de Granatilla.



Bij Chiringuito Macenas.



Castillo Macenas.

Mojacar - Vera.





24-12-2012. Mojacar - Vera.

Op het moment dat de bakker aan komt vertrekken wij van een nevelig strand (om 10.50 na 4765 km).

Als we naar Mojacar rijden trekt de nevel weg, maar komt na straatdorp Mojacar weer terug! We blijven over "pasos sobreelevados" hobbelen. Garrucha (11.20) zit weer stevig in nevel gehuld.

We gaan onze kerstboodschappen bij die grote Consum in Villaricos halen (11.30). Na het afrekenen komen we daar binnen Rieny en Harrie tegen! Uiteraard buurten we even en zeggen dan tot ziens op de camping in Palomares. (Morgen?)



Mojacar.



Garrucha.

Mojacar.



Buitengebied Vera.

We rijden naar de nieuwe camperparking Oasis al Mar. (Twee rotondes naar het noorden 3/4 rond en dan nog eens links. Dit camperpark is pas in oktober geopend, maar is nagenoeg vol. Helmut leidt ons enthousiast rond. Dan lozen en tanken we en zetten ons ZippII op de aangewezen plek. Tineke zet een was in en ik probeer tevergeefs de "WIFI" verbinding. Geen bereik. Later gaat ze het internet op bij het kantoortje. Ik breng de middag lezend door. Op het eind van de middag lopen we nog even naar de Mercadona op en neer en komen met wasmiddel weerom. Op de camperplaats wordt door ons door een Duitser: "Feliz navidad" toegeroepen.



Sierra Almagrera (l), Vera Playa (r).



Kerstmis.

25-12-2012. Vera - Palomares.

We rijden van de camperplaats in Vera naar de camping in Palomares. Het is deze 1e kerstdag fris en grauw weer. De zon doet wel pogingen er door te komen, maar die zijn vandaag tevergeefs.

Na inschrijving zetten we de camper weg en hangen de was die gisteren niet droog was geworden buiten.

Dan zeggen we alvast goededag bij plaatsgenoten uit Waalre (Harrie en Rieny), die iets verderop op hun vertrouwde stek staan. Dat loopt uiteraard stevig uit.

Om drie uur haalt Tineke voor •3,50 een internet dagkaart en doen we een uitgebreide kerstronde, langs de familie, vrienden en kennissen. Van ons Marika hebben we een bericht gekregen dat ome Toon van Hal is overleden en komende zaterdag wordt gecremeerd. Aan een zeer lange lijdensweg is dus een eind gekomen.

's Avonds skypen we met de jongens en meisjes, die vandaag in Heemskerk zijn en bel ik ons moeder even. Alles is goed daar op de Horst.

Palomares.





Strand tussen Villaricos en Puerto del Rey.



26-12-2012. Palomares, Villaricos en Puerto Rey.

We blijven vandaag op de camping in Puerto Rey.

De nevel weg en de lucht weer helder blauw. En dus is het laatste was goed rap droog.

We skypen nog even met Tineke's zus Alice en gaan tegen half twaalf even iets voor van middag afspreken met Harrie en Rieny.

Dan stappen we [*op de fiets voor een tocht langs de zee*](#). Eerst het straat recht erheen. Ook hier liggen karrevrachten rotzooi op het strand. Die zijn door de grote overstromingen van afgelopen september hier terecht gekomen en blijkbaar heeft de Andalucische overheid geen geld en/of capaciteit om dit op te ruimen.



Aalscholver, phalacrocorax carbo.



Dan over hobbelwegen links naar Villaricos. Tineke pikt een cache op bij de toren net voor het dorp: Torre Vigía de Villaricos.
We crossen het dorp door. (12.40)



Torre Vigía of Torre de Cristal.





Dan rijden we zo veel mogelijk langs de kust naar de ruïnes van de voormalige mijnen. Hier werd zilverhoudend looderts gedolven.



Cala de las Conchas.



Arcos van de Fundición de Plomo "La Invencible".



Mirador de Blanquizares.





Daar bij de Mirador de Blanquizares zijn nog een schoorsteen en oude ovens te zien. Verder enige bogen, waarvan we niet kunnen bedenken waar die voor dienden.



Ruïnes van de Fundición de Plomo "La Invencible".



We rijden over de doorgaande weg terug en zien rechts naast de weg (letterlijk) een heuvel schapen. Aangespoord door de herdershond ronden die heel steile helling, hetgeen dus niet rap gaat.

Na de Río Almanzora zoeken we het strand weer op en rijden door allerlei spookurbanizacions van Puerto Rey. Tegen 14.30 steken we dan door naar de doorgaande weg en maken een rondje langs een zo te zien nieuwe waterpartij in ruig landschap. Er zijn nog maar weinig vogels, die dit gebied hebben gevonden.

We doen wat boodschappen bij de Consum en rijden dan naar de camping terug. We hebben vandaag 26 km gereden! Om iets van half vier zijn we dan op de camping terug en hebben een zeer late lunch.

Vervolgens kleppen we heerlijk bij met Harrie en Rieny. Bij hen is er nooit gebrek aan gesprekstof zodat ook het avondeten een stuk opgeschoven wordt.

