



Bermeo, Zumaia, St. Jean-de-Luz.





**16-03-16 Bermeo.**

Na 5861 km stappen we om 9:39 uit Bermeo op. 9:45 ronden we Mundaka en passeren het hart van Baskenland om 10.05 in Gernika-Lumo. (Gernika is beroemd geworden door Picasso's schilderij.) We kijken uit naar de eik van Gernika, maar zien die niet.

*RBo: Ria de Gemika  
LM, MM, RM: Gernika-Lumo*







Lekeitio, 10:40, waar we vanwege gebrek aan parkeerplaats niet kunnen stoppen. Dat is jammer want het stadje ziet er goed uit. Net buiten Lekeitio, sterk klimmend, is nog wel een mooie terugblik op het stadje en een eiland dat er voor de kust ligt.

RM: Sabino Arana Uribidea Hiribidea, Lekeitio  
LBe: Basílica Asunción de Nuestra Señora  
RBe: Terugblik op Lekeitio





In vele bochten gaat het langs steile beboste hellingen.  
Ondarroa 11:10 is een heel mooi vissersstadje.



LBo: Lekeitio  
MBe, RBe: Ondarroa







We duiken Ondarroa in en ronden het stadje onder langs het water af. pmerkelijk hier is een grote foto van boten op een flatgebouw, 3 bevroren dames op een rotonde en een kanaal met vele boten. Ziet er gezellig uit.

*Deze pagina: Ondarroa*







We blijven de kust via Deba volgen tot aan Zumaia.

LBo: Santa Maria, Ondarroa  
MM, RM, LBe: Deba  
LBe: Vink, Fringilla coelebs







Zumaia

1,6 km





Daar komen we om 11:55 op een parking aan. Na de vroege lunch maken we een kort rondje door het centrum aan zee. We zijn echter vanwege het koude weer al weer om 13:18 weg.  
*(Thuis blijkt, dat we hier een schitterend geologisch verschijnsel hebben gemist: De kust tussen Deba en Zumaia bestaat uit Flysch, die op zijn kant is gezet. Daardoor liggen de vele lagen van grof naar steeds fijner sediment hier naast elkaar in plaats van op elkaar. Er worden hier ammonieten gevonden.)*  
Het begint te regenen.

RBo, M, Be: Zumaia







We volgen de kust nog steeds: Getaria (13:33) is miniem.  
De waterkant van Zarautz kennen we nog van lang geleden,  
13:38.  
Bij Orrio de rivier over, 13:47.

LBo: Zumaia  
MBo: Baskische baret  
MM, RM: Getaria  
LBe, RBe: Zarautz







Het gaat dan door het dal van Rio Urumea. Rond 14:20 kinkelen we Donostia door.



Bo: Zarautz  
MM, RM: Río Urumea  
Be: Donostia







Na 6000,3 km gaan we Frankrijk in, door de grensrivier (Bidasoa) over te steken. Nu regent het pas echt hard. We kijken of er een Orange shop is in de grote Leclerc, die net voor St. Jean-de-Luz is, 15:05. Iets later gaan we de camperparking in St. Jean de Lux op. Waar nog maar 2 van de 18 plekken vrij zijn. Voor €4,00 mag men in het laagseizoen hier 24 hr staan. Om 16:28 is het droog geworden en lopen we de stad in. Via het I-kantoor vinden we een Orange-winkel. Helaas krijgen ze daar onze MIFI niet aan de gang. In tegenstelling tot tot in Spanje en Portugal hoeft hier geen PUK-code gebruikt te worden. Verwacht ons apparaat er toch een.

*RBo: Grens Spanje-Frankrijk, brug over de Bidasoa  
Be: St. Jean-de-Luz*





3,6 km

Haizé Errota

Saint-Jean-de-Luz

Errepira

Baie de Saint-Jean-de-Luz







Vanaf de Boulevard Thiers (met die Orange shop) lopen we nog maar een rondje door de stad. Daarbij zoeken we het strand op. Maar als het weer begint te regenen is er de lol snel af.

*LBo: Rue Martin de Sopite  
RBo: Rue Dalbarade  
LM, MM: Promenade de la Plage  
RM, Be: Place Louis XIV*







Even kijken we nog bij de Nivelle, opnieuw een brede rivier, waar veel boten in liggen. dan is het niet ver meer naar de camperplaats.

Een echt rustig plekje is dit niet. Aan de voorkant die drukke weg en achter de spoorlijn. Maar we doen het er mee.