

Le Teich - Pons - Foussais-Payré.





16-03-18 Le Teich.

We vertrekken na 6186 km om 9:34 in grau weer na regen. Even lijkt het op te klaren, maar dan regent het gestaag en hard.

Via de N230 om 10:18 de Garonne over.

Na de Dordogne trekt de lucht weer open, 10:33. (Later op de middag verdwijnen alle wolken zelfs.)

*RBo: Garonne
LM, MM: Dordogne
RBe: Le Pontet*





Het kasteeltje van le Pontet, 11:04.
We passeren meer van dergelijke dorpen in de wijnvelden,
bv Pleine-Selve: 11:22 en Petite Niort. Mirambeau is iets
groter en Plassac ook, 11:40.

We pauzeren in Pons op de camperplaats, 11:55-13:36.

LBo: Le Pontet
MM: Pleine-Selve
RM: Petite Niort
LBe, RBe: Plassac
RBe: Riviertje de Seugne, Pons





Pons

3,2 km



Dan gaan we het oude centrum van dit stadje bekijken. Dat bereiken we door langs enkele grote scholen af te lopen. We zien er de Donjon aan een groot plein met terrasjes. Iets verder naar de rivier (Seugne) staat nog een vierkant kasteel (nu de Mairie) en een aardige tuin. Deze tuin enige strak beeldhouwde buxushagen, bloemperken en schitterend zicht over de dieper liggende Seugne en omgeving.

LBo: Donjon, Pons
RM: Place de la République





Au XVIII^e siècle César Phébus d'Albret fit reconstruire les ruines de l'ancienne forteresse de plusieurs mètres de terre pour réaliser un jardin à la française d'inspiration Le Nôtre. De ce jardin part le magnifique escalier vers la rivière.

Paris was transformed by its lord, César Phébus d'Albret, during the 17th century. He commissioned a beautiful formal garden in the style of Le Nôtre in front of the castle, which he stripped of towers.



Beneden in de rivier staat zo te zien een watermolen. Verderop in het dorp zelf, zien we een torentje boven de pannendaken uitsteken en dat kerkje zoeken we op: de Saint-Martin uit de XVIIe eeuw.

*LBo: Chapelle Saint-Gilles
MBo: Watermolen in de Seugne
RBo, RM, RBe: Saint-Martin*





Op de terugweg halen we bij de plaatselijke supermarkt nog enkele boodschappen.

Thuis zie ik op Wikipedia dat we L'Hôpital des Pèlerins hebben gemist. Deze is al eeuwenlang op de route naar Santiago de Compostela en staat op de Werelderfgoedlijst.

Rond Saintes wordt enkele keren verwezen naar Romeinse zaken, maar zelf zien doen we er geen.

LBo: Beeld in de Saint-Martin, Pons

LM: Roulerie

RM: Saint-Hilaire-de-Villefranche

MBe, RBe: St. Jean d'Angely





VIA de stille D120/115 noordwaarts. De D1 is door hoge beukenhagen omgeven. Benet ca 15:20.
Bij St. Michel-le-Cloucq zoeken we naar een Parc Ornithologique. Vinden een gesloten dierentuin.16:00.
We rijden door naar Foussais-Payre.16:20.

RBo, LBe, MBe: Benet
RBe: Foussais-Payre





530 m

Foussais-Payré



Na de theepauze willen we het dorp in. Eerst buurten we wat met de Bretonse buren. Ze hebben geen huis meer. Leven dus continu in hun camper. Ze zijn nu net terug van een lange reis door de Balkan, Spanje, Marokko en Portugal.
Vervolgens lopen we een blokje om door het kleine dorp, dat echter wel enige mooie monumenten heeft.

LBo: *Triceratops* (door Maxence Terrier)
RBo: *Muurhagedis, Podarcis muralis*
LBe: *Église Saint-Hilaire*





We bezoeken de Église Saint-Hilaire een duidelijk romaanse kerk.





Deze pagina: Église Saint-Hilaire