

Le Boulou (F) - St. Feliu Guíxols (E)



16-12-31. Le Boulou - St. Feliu de Guíxols.
We vertrekken om 9:35 na 1279 km. Als we even verderop
de Tech oversteken, zien we rechts de witte Pyreneeën
toppen.



LBo: Le Boulou.
RBo: Le Tech.
LBe, RM, RBe: Het dal van de Tech.





We gaan langs een mooie kloof naar Perthus en de Spaanse grens, die na 1290 km bereikt wordt (9:53). In La Jonquera tanken we bij een van de twee Repsolstations 23,42 l LPG à €0,644/l. Verderop in Spanje blijft het langere tijd nevelig, zonder dat het zicht echter wezenlijk belemmerd wordt. We ronden Figueres om 10:27.



*MBo, RBo: Le Perthus.
MM: Grens Frankrijk - Spanje.
RBe: Omgeving van Figueres.*





Bàscara: 10:40.

*B: Witte toppen in de Pyreneeën.
LBe: Bàscara.*





Bij 2 tunnels is rechts aardig
zicht op Sarià de Ter, 10:58. De
nevels zijn intussen verdwenen.

RBe, LBe: Sarià de Ter.





Het saaie dorp Quart passeren we om 11:06. Voor Llagostera (11:18) langs rijden we naar onze bestemming St. Feliu de Guíxols, waar we om half twaalf aankomen. We hebben mazzel dat er net een Spanjaard vertrekt, want daarmee komt er een plaatsje vrij! We lopen direct het centrum in naar de Vodafone winkel, waar we een chip internet data willen kopen. Helaas is de winkel vandaag dicht. Dat zal dan wel over-morgen worden. We kijken nog even bij de Movistarshop. Maar daar worden alleen maar abonnementen verkocht. De medewerkster lacht verheugd als ze van ons hoort, dat de concurrent vandaag dicht is! Op de markt kijken we alleen maar rond en doen onze inkopen bij de SPAR daar.



*MBo, RBo, MM: St. Feliu de Guíxols.
MBe, RBe: Strand van St. Feliu de Guíxols.*





Terug bij de camper vul ik het water bij. Na de lunch (15 uur) komt Tineke met de buurman, die wil wel proberen onze kraan te repareren. Helaas mislukt dat uiteindelijk, we zullen toch een nieuwe moeten kopen. Het lek zit namelijk in de kop van de kraan en daar komen we niet in. Uiteraard kleppen we honderduit over alle mankementen, die een camperaar op zijn pad kan tegen komen. Van half vijf tot half zes lopen we langs het strand af naar de jachthaven en langs de boulevard weer terug. In een groot café Casino drinken we nog wat voor we terug lopen. Dit pand is een van de aandachtstrekkers in St. Feliu. Apart is de aparte "kamer" voor de "socios". We overwegen om morgen hier te gaan eten. De openingstijden zijn echter van 11 - 18 uur. Vlak voor de camperplaats lopen we even de kloosterkerk binnen. Op zich een heel aardig gebouw, dat echter zo te zien ooit eens compleet van zijn interieur is ontdaan.



LBo: Haven.
RBo, M: Café Casino.
Be: Monestir de Sant Feliu de Guíxols.



Is het interieur misschien bijeen geraapt?

Op de camperplaats gaan we een heel sille avond in, Om 12 uur lopen we met een glaasje wijn naar buiten. Maar op een stuk of 3 verre vuurpijlen na is het absoluut stil. Dus zijn ook wij op deze nacht rap onder zeil.



*LBo, MBo, RBo: Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
LBe: Arc de Sant Benet.
MM, volgende pagina: Felç any nou!*

Feliz año nuevo!

