

episcopus

BISBE CINIDI

1.500 anys del primer bisbe
conegut del Bisbat



Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
VIC
Ajuntament de Vic

episcopus

BISBE OLIBA

1.000 anys de l'inici
del seu episcopat



www.episcopus.info

episcopus

BISBE VEYAN I MOLA

200 anys de la seva mort



Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
VIC
Ajuntament de Vic

episcopus

BISBE TORRAS I BAGES

100 anys de la seva mort



www.episcopus.info

San Feliu de Guíxols - Vic.



17-01-02. St. Feliu de Guíxhols - Vic.

Na lange buurt met de Belgische buurman, lopen we eerst om 10:15 bij de Vodafonewinkel binnen. Vodafone Spanje blijkt nog niet opgestart te zijn of we over een uur terug willen komen. Dat uur gebruiken we voor een rondje door de stad. Eerst naar de rotsformatie boven de 2 havens, dan zigzaggend door winkelstraatjes.

11:15 kopen we dan voor €10 1GB data op een chip. De pincode wordt met een oude telefoon verwijderd zodat we de SIM-kaart in het MIFI-apparaat kunnen gebruiken.

LBo: Pad de rots op achter de haven en strand, St. Feliu.

RBo: Puerto Deportivo.

RM: Puerto Pesquero.

LBe: Carrer de Joan Maragall.

RBe: Plaça del Mercat.





Na 1385 km rijden we om 12 naar de LIDL. De IGO stuurt ons een villawijk op een heuveltop in. Verkeerd adres dus. Als we de stad uit willen rijden, spotten we een LIDL alsnog. Tineke haalt haar boodschappen, terwijl ik wat notities maak.

12:38 starten we dan aan de rit naar Vic. Eerst tot aan de Cassà de la Selva rotonde over de weg terug van eergisteren, dan slaan we links af een weg op, die voor het grootste deel door schitterend bergachtig landschap gaat. Genieten dus.

LBo: Stadhuys, St. Feliu de Guíxols.

RBo, LM: C65.

RM: Cassà de la Selva.

Be: C25 naar Vic.



Deze streek is nauwelijks bewoond, onderweg zien we wel een zo te zien aardig dorp Espinelves rechts naast de weg. Op de achtergrond zien we een besneeuwde bergrug de Sierra de Sta. Magdalena.



*Deze pagina: C25.
MBe: Espinelves.
RBe: Sierra de Sta. Magdalena.*





Net voor Vic zien we een camperplaats bij een groot camperbedrijf, die niet in onze boeken vermeld zijn. We rijden echter door naar de €5 plaats iets dichterbij het centrum. Voorlopig zijn we daar nog de enige gasten. Na de lunch zoeken we om half vier het middeleeuwse centrum van Vic op.

*Bo: Camperplaats Vic.
LM,LBe: Grote lijster,
Turdus viscivorus.
RBe: Seminario de Vic.*





Dat valt nog niet mee, omdat de gps-programma's op Tineke's telefoon het af laten weten. Maar desgevraagd worden we bij de Posada/Seminario op het juiste spoor gezet door een vriendelijke en Engels sprekende Spanjaard. We moeten de doorgaande weg een stukje terug en dan links in. Daar nog een bredere weg oversteken en we zijn er.

*LBo: Calle Manlleu.
Be: Carrer Jaume i el Conqueridor.*





Segment 1

Totale reeks: Afstand: 7.31 km Hoogte winst/verlies: 120 m, -117 m Tijd: 2 u 30 m 29 s

2-1-2017 16:45:30



Tourgids

2.5 km

5 km

7.3 km

-9.0%

Wandeling door Vic.



Vlak bij de Plaza Major vinden we het I-kantoor, waar we een gids krijgen van info over Vic. Daar staat ook een wandelroute in aangegeven langs de touristisch interessante zaken.

*Deze pagina: Plaza Major.
LM: Capgros.*





Verder horen we dat alle Catalaanse steden van die dikkop reuzen kent, zoals er 3 in dit kantoor staan. In een stevig tempo lopen we vanaf 16:20 die inderdaad heel mooie route. (Daar Vic op ca 500 m hoogte ligt, begint het aardig fris te worden.)

LBo: La família Cap de Llúpia de Vic.
RBo: carrer de S. Miquel dels Sants.
MBe: Nog een Capgross.





We kijken wat langer bij de kathedraal binnen.



RBe, LBe: Catedral.





De kathedraal heeft een mengsel van romaanse, gotische, barokke en neoclassistische elementen. In 516 zou hier al een kathedraal gestaan hebben, maar die werd door Moren gesloopt. Graaf Guifré el Pilós (de Harige!) liet hem in 886 weer opbouwen. In latere eeuwen werd de kerk steeds weer verbouwd.



Deze pagina: Catedral de Sant Pere Apóstol.



We gaan dan langs vele kerken en Casa's kriskras door het centrum.
Opmerkelijk zijn ook een oude brug en het grote gebouw aan de rivier, waar vroeger leerlooiers gehuisvest zijn geweest. In de stad zie ik ergens een verwijzing naar kunst van het leerbewerken.

LBo: El pont romanica de Queralt.
RBo: Antigues adoberies, oude leerlooierijen.
LBe: Esglsia dels Dolory.
RBe: Links Romeinse tempel.



Dwars door oude wijken gaan we dan weer terug naar het Plaza Major.

LBo: Iglesia de la Pietat.
RBo: Plaça de Don Miquel de Clariana..
MBe: Carrer Sant Miquel Arcàngel.
RBe: Carrer de Sant Sadurni.





Om 17:00 zijn we op dat pleintje bij het I-kantoor terug: Plaça del Pes. Daar schrijven we een gelukswens op en hangen hem in de Vredesboom, die daar staat.
Via het Plaza Major lopen we weer terug naar de camperplaats (17:45). Al met al is Vic een heel bijzondere plaats om eens te gaan kijken. Ons is het goed bevallen.

*LBo: Wensboom op de Plaça del Pes.
Be: Plaza Major.*

