

Peñiscola - Platja de Tavernes.





17-01-07. Peñíscola - Platja de Tavernes.
1838 km zijn achter de rug als we om 10:49 vertrekken uit Peñíscola. We gaan de A7 op met de bedoeling in een grote boog om Valencia heen te rijden.
11:10 passeren we Alcalà de Xivert met een mooie kerk met opengewerkte spits en een koepeldak.
9 minuten later gaan we in een strakke boog om Torreblanca heen. De grote lus laten we rechts liggen. Ook hier zien we weer uitgestrekte laagstam boomgaarden. Uiteraard veel sinasappelbomen, maar ook geregeld velden met artichokken.

LBo: Modern deel van Peñíscola.
RBe: Alcalà de Xivert.





Oropesa is een dorp met een fort vlak boven zich en met wat hogere bergen aan de rechter kant van de weg. In Benicassim zien we aan de rechter parallelweg een camperplaats, die is dus niet rustig (11:38)! Voor Castello rijden we nog een extra rondje om bij camperbedrijf Movil Rodan te komen, we zagen hem in eerste instantie te laat om de snelweg te kunnen verlaten. We krijgen drie soorten kransen te zien, waarvan eentje het spiegelbeeld is van onze oude kraan. Dus mogen we eerst gaan kijken of die wel past! Dat is goed en dus kunnen we even later voor €59 met kraan weer door (12:15).

LBo: Torreblanca.
RBo: Artisjokken, *Cynara scolymus*.
RM: Oropesa met Castello.





We doen boodschappen bij de LIDL in La Valle d'Uixó van 12:46 - 13:17. Vervolgens tanken we weer eens Repsol 10+ diesel. Op de parking daar houden we de lunch (13:35 - 14:13). We hebben er zicht op de bergrug achter Almenara met daarop het Tras Castell Barranc de Talavera. De truien zijn intussen uitgegaan, het is heet achter het glas met de zon er vol op. We blijven de oude A7 volgen en gaan er pas bij de afslag naar Alzira af.

*RBo, M: Citrusplantages, Burriana.
RBe: Alzira.*





We zijn dus om Valencia gereden en hebben speciaal deze "groene" weg opgezocht, die na het stadje Alzira (15:18) echt groen wordt als we Baranc de Estret ingaan, een brede baranco. Hier zien we naast sinasappel- ook de kale kakibomen. (Zonder blad dus en met vruchten, anders herkennen we zo'n bomen niet.)

RBo: Kakibomen, *Diospyros kaki*.





Om 15:37 passeren we Tavernes de la Vallidigna en is het nog ca 10 km naar het plaatselijke strand en de camperplaats daar ca 4 uur. Voor €8 kunnen we hier een nacht staan.

Ik ga met de nieuwe kraan aan de slag. Het grootste probleem is de elektrische aansluiting van de oude kraan, die was namelijk vastgesoldeerd op een steekplug van een chipblokje. Maar na heel wat geprutst is het ding dan toch netjes geïnstalleerd en hebben we weer twee werkende kranen.

*LBo, RM: Tavernes de la Vallidigna.
LBe, RBe: Platja de Tavernes.*

