

La Azohía.





17-01-14. La Azohía.
 Het is deze morgen weer wat kouder en dus zijn we er wat later uit, 9:30. Met de kachel even aan. De bakker komt voorbij en toetert de rest ook wakker. Het is weer stralend weer, maar dus wel iets frisser dan gisteren. Het waait ook wezenlijk harder.
 Om 11:50 beginnen we dan aan de wandeling naar Torre de Santa Elena, dat boven het oude deel van la Azohía ligt.

RBo, RBe: Zicht op Isla Plana.





Een breed pad achter het dorp om leidt je naar de Torre de Santa Elena.

*LBo: Isla Plana.
RBo, M, Be: La Azohía.*



Daar (12:28) lopen we om de toren heen en kijken even wat hoger om eventueel een cache op te pikken, maar die ligt een paar honderd meter de verkeerde kant uit. We volgen de rood-wit-groene tekens hoog boven de kust af en moeten direct al enkele stevige hindernissen op klauteren.

LBo: Zachte melkdistel, *Sonchus tenerrimus*.

LBe: La Azohía.

RM, RBe: Torre de Santa Elena.



Dan krijgen we een weliswaar smal maar redelijk te lopen pad verder omhoog. Uiteraard hebben we steeds schitterend zicht over rotspartijen en de zee, die al ras diep beneden ons komt te liggen.
Op gegeven moment gaat het steil 100 m omhoog en weer omlaag alvorens in een ruime bocht naar links te gaan.



Deze pagina: Een smal pad en steile kliffen.





Om half twee luncheden we aan de rand van een zijdal, waar continu Rotszwaluwen voorbijflitsen. Dikwijls vlak voor ons neus langs, zodat mijn foto's allemaal de mist in gaan.



LM: Rozemarijn, *Rosmarinus officinalis*.
LBe: Wit zonneeroosje, *Helianthemum apenninum*.
(onder) *Fumana procumbens*.





Om 14:35 staan we aan de rand van een steile wand boven La Azohía. Een gelukkig een aardig pad brengt ons dan weer naar beneden. Wel goed op blijven letten, vooral op kleine losliggende steentjes, die onder je voeten weg willen rollen. We hebben de stokken niet voor niets meegenomen.

*Deze pagina: Afdaling naar La Azohía
RBe: Een muntsoort.*





Om 15:55 zijn weer terug aan het water en lopen naar de camper terug. Even zitten we nog buiten in de zon en de wind en na een blik Hefeweissen begin ik aan de foto's. Om 19:25 lopen we naar restaurant La Molina in het dorp en gaan daar paëlla eten, lekker wijntje erbij en afsluiten met tiramisu en een chocotorta met nata.

We zijn overigens de enige gasten vandaag maar ook het personeel heeft hun tafel gedekt en eet een goede hap mee. Tegen negen uur vragen we om de rekening en nemen ook 2 pakken van 5 l rode huiswijn mee, dat was vorig jaar goed bevallen. (€17 voor 10 l.) "Dit houden we erin", nemen we ons voor. Misschien ook voor de terugweg?

LBe: Pontische meeuw, Larus cachinnans (?).
RBe: De paella heeft goed gesmaakt.

