



Bolnuevo - Águilas.

17-01-16. Bolnuevo - Calabardina - Águilas.
Om 11:06 rijden we van de camping af na 2424 km. Eerst
gaan we naar de LIDL in Mazarron voor boodschappen (tot
11:51) en dan verder naar het zuiden.



*LBo, RBe: : Steengroeve bij Mazarrón.
RM: Rambla.
LBe: Vikingschepen op een rotonde, Mazarrón?*





Om 12:05 gaan we via een tunnel door de Sierra de las Moreras en zien even later de Mare Plastic bij Ramonete (12:10), we zullen die plastic kassen nog veel zien. Even later duikt de Sierra del Contar op een lange rits van bergtoppen, die strak in het gelid staan. We slaan links af de Rambla de los Miñarros over en rijden dan de flanken van die Sierra del Contar op 12:16. Al snel zitten we hoog boven een breed dal links en kronkelen vervolgens langs steile berghellingen van loszittende leistenen naar schitterende uitzichten over de kust rond Cabo Cope.

*LBo: Sierra de las Moreras.
RM, RBe: Sierra del Contar.*





We willen naar die camperplaats net voor Calabardina: Playa de Arroz, maar die is nu van verbodsborden voor campers voorzien. Jammer dus. Ook aan het strand bij de toren van Cabo Cope is dat het geval. Op de terugweg zien we aan de baai net buiten Calabardina-dorp rechts een nieuwe camperplaats (in aanleg?) met het verzoek een telefoonnummer te bellen. Maar daar staat helemaal niemand. Links op het eind van de baai staan twee campers en we gaan daar voor de lunch heen. Het ene stel kennen we van Facile en Route (ook consultants dus). Ze vertellen van allerlei plaatsen, die met name in de provincie Murcia gesloten zijn. Hun maatje vindt het ongepermitteerd van de Spaanse overheid, dat die de campers zo veel in de weg leggen!

Bo: Cabo Cope.



Na de lunch rijden we de 7 km naar Águilas en gaan daar bij de haven staan. Bij een aardig aantal campers.

LBo: Castillo de Cabo Cope.
RBo, LM: Haven, Águilas.





Om 15:30 beginnen we aan een klein rondje langs de haven en door kleine straatjes naar het Plaza España met de 4 grote ficussen (2x *Ficus elastica* (1949 geplant en oorspronkelijk uit India en 2x *Ficus macrophylla* uit Australië) en vele andere aparte bomen, zoals de hoge boom met tientallen veelal witte duifjes. Die duiven zitten daar op voer te wachten en komen dan opeens als een witte wolk naar de grond. We gaan in de zon op een terrasje koffie en viño tinto drinken en bekijken het gebeuren hier op ons gemak.

RBo: *Ficus macrophylla*.
LBe: Plaza España.
MBe, RBe: Witte duifjes.





Om 16:50 komen we weer bij de camper terug en zien aan de kade vissers hun vangst uitladen. Dat levert altijd wat toeschouwers (viskopers?) op.



*RBo: Romeinse graanmolen.
LBe: Ayuntamiento de Aguilas, Plaza de España.
RBe: Vissers en viskopers aan de haven.*

