



Castell del Ferro.



17-01-20. Castell de Ferro.

De temperatuur valt mee, maar het is bewolkt en grauw. Af en toe vallen er enkele spetters. Na het ontbijt haal ik de troep van de camper af en besluit met opkomende roestplekken weg te polijsten met een middeltje dat Co bij de hand heeft. (Roestaanzet die een oorsprong hebben in Kroatië, toen we een storm hadden vlak tegen de zee aan. We hadden toen het zout te laat weggewassen.)

's Middag om tegen twee uur stappen we met zijn vieren op om op het centrale plein te gaan eten. We krijgen in het restaurantje van een Roemeen daar prima te eten: Soep vooraf en Tineke een verassend lekkere schotel met smalle aubergine-repen met suikerstroop. De dames nemen "mijas pescara" (vis met een apart gekruide polenta), Co en ik nemen Calamares-ringen met frietjes.





Opnieuw heerlijke dingen. Tineke neemt er viño tinto erbij, de andere 3 viño de costa, een specialiteit van deze streek: Een stevigere soort wijn zoals sherry of port steviger zijn. Uiteraard gaan onderwijl de verhalen over de tafel, gesprekstof daar is met Co en Riet nooit een gebrek aan.

Na nemen we chocolademelk, thee, koffie en een enorme bel aguardente voor mij. Tien voor vijf zijn we op de camping terug. Voor Co en Riet is een zak met tomaten en komkommer afgegeven en daar krijgen wij een stevige portie van. Heerlijk dus.

Ook deze avond zitten we met zijn vieren spelletjes te spelen en wordt het laat.